

Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

Voorburg



32^e jaargang no. 7
8 juli 2016

In dit nummer o.a.:

- vakantie week senioren
- cultureel festival Julianabaan
- gemeentekringen De Open Hof
- gezocht: webmaster website PGV

Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag t/m donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:
(€ 16,- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,74
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor
5 t/m 12 collectekaarten € 1,46.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.

Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink

E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta@kpnplanet.nl
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
**Kopij voor het nummer van vrijdag
12 augustus moet uiterlijk donderdag
4 augustus vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

Kerk Wijzer wordt bezorgd bij alle
leden van de Protestantse Gemeente
Voorburg. Eenmaal per jaar krijgt
u een verzoek om € 19,50 leesgeld
te voldoen op rekening NL84 FVLB
0699741858 Administratie Voorburgs
Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen,
wordt per jaar € 24,- aan portokosten
in rekening gebracht.



Kerkdiensten Rooster

Zondag 10 juli

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent, H.A.
19.00 uur ds. L. den Breejen, Delft

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. K.H. Wigboldus

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

De Mantel
11.15 uur pastor P. Sas

Zondag 17 juli

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. O. Elseman, Den Haag
19.00 uur ds. D. van Duivenbode,
Monster

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. A.J.G. Dronkert

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. A.J.G. Dronkert

Zondag 24 juli

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur ds. A.J.G. Dronkert

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

Zondag 31 juli

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. L.J. de Leeuw, Den Haag
19.00 uur ds. S. ten Heuw, Leiden

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

*Paulus schreef: We leven in
vertrouwen op God; wat komen gaat is
nog niet zichtbaar. 2 Korintiërs 5: 7*

Zondag 7 augustus

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. B.A. Venemans
19.00 uur ds. K.H. Wigboldus

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Wijkgemeente Martini

Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel.
3863220.

Interim-predikant: ds. J. van de Meent, tel: 06
20498002, e-mail: contact@jaapvandemeent.nl.

Bijstand in het pastoraat: ds. T. Koelwijn, e-mail:
t.koelwijn@gmx.de.

Consulent: ds. J.T. van der Wolf, tel 2128279, e-mail:
jtvanderwolf@gmail.com.

Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een
van deze predikanten kunt u contact opnemen
met Judy van Engeldorp Gastelaars (tel. 3897685,
judy.van.e.g@gmail.com) of Cor Hoek (tel. 4151115,
chhoek@ziggo.nl).

Scriba's: mw. J.P.W. Jousma-Rutjes, Rodelaan 40, 2272
BB Voorburg, tel.3873442, e-mail: scriba@oudekerk
voorburg.nl en mw. N.L.I. van Varik-van den Berg, Pa-
radisstraat 30, 2275 EP Voorburg, tel. 3871655.

Rek.nr. Wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijk-
kas Martinigemeente.

Rek. nr. Wijkdiaconie NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v.
Wijkdiaconie Martinigemeente.

Website: www.oudekerkvoorburg.nl.

Kopij voor dit wijkbericht naar: mw. J. van Engeldorp
Gastelaars (ouderling), tel. 3897685, e-mail:
judy.van.e.g@gmail.com.

Bij de kerkdiensten

Zondag 10 juli

4^e zondag van de zomer

Kleur: groen

Ds. J. van de Meent zal onze voorgan-
ger zijn. We vieren in deze dienst de
Maaltijd van de Heer. Op het leesroos-
ter staan: Deuteronomium 30: 9-14 en
Lucas 10: (21)25-37.

Zondag 17 juli

5^e zondag van de zomer

Kleur: groen

Ds. O. Elseman uit Den Haag gaat ons
voor. Op het leesrooster staan: 1 Sa-
muël 1: 1-20 en Lucas 10: 38-42.



Zondag 24 juli

6^e zondag van de zomer

Kleur: groen

Ds. J. van de Meent is de voorganger.
Op het leesrooster staan: Genesis 18: 20-33 en Lucas 11: 1-13.

Zondag 31 juli

7^e zondag van de zomer

Kleur: groen

Ds. L.J. de Leeuw gaat ons voor. Op het leesrooster staan: Prediker 2: 1-11 en Lucas 12: 13-21.

Zondag 7 augustus

8^e zondag van de zomer

Kleur: groen

Vandaag gaat ons gemeentelid ds. B.A. Venemans voor. Op het leesrooster staan: Jesaja 65: 17-25 en Lucas 12: 32-40(48).

Manteldienst

Op zondag 10 juli gaat pastor P. Sas voor in de dienst in de Maartenzaal van De Mantel. Ook omwonenden hartelijk welkom.

Wij gedenken

Op maandag 6 juni is overleden *Theunis Blankespoor*, hij woonde Jan Mulderstraat 49. Op 1 juni had hij zijn 95^e verjaardag nog mogen vieren en de zondag daarop, een dag voor zijn overlijden, was hij in de kerk om God te danken dat hij er weer een jaar bij had gekregen. Na afloop van de dienst ging hij, tegen zijn gewoonte in, direct naar huis. Zelf met de auto. Met zijn rijzige gestalte en zijn rechte rug was hij een opvallende en goede bekende in ons midden. Theun Blankespoor was een zorgzame en joviale man die nooit om een praatje verlegen zat. Een zekere bekendheid verwierf hij zich als ambulancebroeder van de GGD Voorburg. Hij kon er smakelijk over vertellen, behalve als het een ernstig ongeluk van een kind betrof. Dan was hij dagen niet goed aanspreekbaar. Hij was een trouwe kerkganger met een eenvoudig geloof. Daarover zei hij zelf: "Ik geloof maar als een kind. Als ik ga nadenken en probeer te redeneren, dan loop ik vast. Er zijn zoveel tegenstrijdigheden." Vele jaren heeft hij deel uitgemaakt van het College van Collectanten, aanvankelijk in de Vaste Burchtkerk en later in de Oude Kerk. Tien jaar geleden verloor hij zijn vrouw, Plonie Blankespoor-de Ruiters. Dat heeft een groot verdriet in zijn leven gegeven. Om de dag bezocht hij haar graf en zette er wekelijks verse fresia's neer, haar lievelingsbloemen. Hoewel hij nog wel honderd had willen worden, verlangde hij ernaar

Collectetoelichtingen

Op 10 juli is de eerste collecte bestemd voor het Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg. De diaconie draagt hier jaarlijks aan bij. Dit fonds verleent financiële hulp aan mensen die door bijzondere oorzaken in een financiële probleemsituatie zijn geraakt, waarin wettelijke of voorliggende voorzieningen geen uitkomst bieden.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 17 juli is de eerste collecte bestemd voor het kindertehuis Vliet en Burgh te Voorburg. Dit is een kindertehuis van het Leger des Heils dat voorziet in crisisopvang en observatie van kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor uitstapjes zijn de kinderen afhankelijk van giften die incidenteel binnenkomen.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 24 juli is de eerste collecte bestemd voor het ouderenwerk van de diaconie.

U kunt hierbij denken aan de bloemengroet voor kroonjarigen alsmede de huwelijksjubilea. Tevens is deze collecte ter dekking van de kosten voor de diverse bijeenkomsten die in de loop van het jaar voor ouderen worden georganiseerd, zoals ontmoetingsdagen en busreizen.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 31 juli is de eerste collecte bestemd voor het Pastoraal Dienstencentrum De Herberg. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele mensen die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De Herberg tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, een beperkt dagprogramma, rust en ruimte en advies met betrekking tot nazorg en informatie. De doelgroep bestaat uit mensen die afstand willen nemen van de thuissituatie om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Te denken valt aan mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt vanwege overbelasting, problemen bij verwerken van verlies, gevoelens van somberheid, negatief zelfbeeld, relatieproblemen e.d. De Herberg bood afgelopen jaar aan 150 gasten onderdak.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 7 augustus is de eerste collecte bestemd voor mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Soms wordt er een beroep op de diaconie gedaan door mensen die al op alle kosten bezuinigd hebben en dan nog niet rond kunnen komen.

Ze wachten bijvoorbeeld op een voorschot of een uitkering. Deze mensen worden tijdelijk financieel ondersteund.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

De bovengenoemde collectes worden van harte aanbevolen.

wee met haar verenigd te zijn. De herdenkingsdienst is gehouden op maandag 13 juni in de aula van de Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan te Voorburg. Daarin hebben we gelezen en overdacht Job 19: 23-27. Na de dienst hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats. Boven het overlijdensbericht stond: "Ik weet, dat mijn Verlosser leeft" (Job 19: 25 SV). Zijn twee zonen, schoondochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen gedenken we in onze gebeden.

ds. J. van de Meent

Bericht van de kerkenraad

Met spijt moet de kerkenraad melden dat onze cantor-organist Wim Loef per 1 september aanstaande zijn ontslag heeft ingediend en ons zal gaan verla-

ten. We zijn Wim zeer erkentelijk voor wat hij de afgelopen jaren in muzikaal opzicht voor onze gemeente heeft betekend. De kerkenraad hoopt spoedig in deze vacature te kunnen voorzien.

Vanuit de beroepingscommissie

De beroepingscommissie is bezig om kennismakingsgesprekken te voeren met een achttal kandidaten.

Giften

Voor de wijkdiaconie zijn de volgende giften binnengekomen: via ds. v.d. Meent € 20,- (E), via Willemine de Villedeneuve € 20,- (NN), en € 20,- (B).

Via diaken C.H. Hoek is € 100,- ontvangen t.b.v. de diaconie voor deelname aan de activiteiten via Het Vakantiebureau van de PKN.

De wervingscommissie heeft van de werkgroep Oude Kerk Open een bedrag van € 1.500,- ontvangen als bijdrage in de fondswerving voor restauratie van de toren.

Oude Kerk Open

Ook deze zomer is onze kerk op zaterdagen van 11.00 tot 16.00 uur open. Voor bezichtiging, luisteren naar orgelmuziek, een praatje, een lichtje aansteken. Op 9 juli is er geen open kerk vanwege een huwelijk. Informatie bij Cor Hoek, chhoek@ziggo.nl.

Vakantieweek voor senioren

Er zijn 15 aanmeldingen doorgegeven voor deelname aan de week van 6 t/m 13 augustus in het vakantiehotel Nieuw Hydepark in Doorn. Het vervoer is voor rekening en de zorg van de diaconie en zal via Woej worden uitgevoerd. De deelnemers worden verder schriftelijk op de hoogte gesteld door diaken Louis Cosman. We wensen deze vakantiegangers een goede week toe, hoewel het voor een enkeling nog wat onzeker is of de gezondheidssituatie deelname toelaat.

Samen eten en koffie drinken

Op 23 augustus bent u weer van harte welkom voor de maaltijd en het maandelijks Voorhof café is weer geopend op maandag 5 september.

Uitje van de diaconie

Op 14 september is er een gezellig dagje uit van de diaconie voor 70-plussers, informatie bij Fieneke de Graaf (3869305), Germa Nauta (3866152) of Ans Verschoor (3870465).

Ten slotte

Na de gemeentebarcue op 18 juni, de maaltijd op 28 juni en de koffi ochtend op 4 juli liggen de activiteiten nu enige tijd stil, maar de zondagse diensten, zowel om 10.00 uur als om 19.00 uur gaan gelukkig door. Welkom!

En noteert u ook vast het cultureel festival Julianabaan op zaterdag 27 augustus. Onze kerken zullen daar weer present zijn en inzamelen voor de Voedselbank. Helpt u mee?

*Judy van Engeldorp Gastelaars,
ouderling*

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven.

Johannes 4: 10

Hartelijk dank

Helaas kan ik niet meer naar de kerk komen. Ik mis dat en het contact met de gemeente, heel erg. Ik dank iedereen die mij een kaart heeft gestuurd en zo nu en dan opbelt.

mw. Van Bijnen-Emanuel

Hartelijk dank voor het schitterende liturgische bloemstuk dat ik met Pinksteren van de gemeente mocht ontvangen. Het was echt een kunststuk. Ik heb er enorm van genoten, evenals van de bliken van medeleven van veel gemeenteleden.

Hartelijke groet,

Ellen van den Bovenkamp

Wijkgemeente De Open Hof

Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Bij de kerkdiensten

Zondag 10 juli

Onze voorganger vanmorgen is ds. Klaas Wigboldus. Fijn dat hij als oud-predikant van de Koningkerk weer in ons midden is.

Zondag 17 juli

Vandaag is ons gemeentelid ds. Aad Dronkert de voorganger. Hij gaat de komende weken niet alleen 's morgens bij ons voor, maar ook drie keer 's avonds in de vespers (namelijk 24 juli, 14 augustus en 28 augustus). In deze diensten staat de kunst van het schilderij 'De Hooiwagen' van Jero-nimus Bosch centraal. Deze morgen staan we stil bij de schepping van de mens en Jezus' medewerking daarin. We lezen Genesis 1 en Johannes 1.

Zondag 24 juli

Deze zondag beginnen we met een serie van vier diensten over de profeet Jona. Als profeet is Jona een 'apart geval'. Dat blijkt ook in het eerste hoofdstuk dat vandaag aan de orde is. Hij moet naar Ninevé maar hij gaat per schip precies de andere kant uit. En als er dan een storm opsteekt is hij diep in slaap..... Wat zou dit allemaal te betekenen hebben? Ds. Jan van der Wolf is de voorganger.

Zondag 31 juli

Vandaag de tweede dienst in onze zomerserie over het bijbelboek Jona. We lezen Jona 2. De HEER laat Jona opslokken door een grote vis. Jona bidt een indringend gebed. Een echo van Psalm 130, een roep uit de diepte. Op bevel van de HEER spuwt de vis Jona uit op het land. Een intrigerend bijbelgedeelte! Wellicht zingen we één van de Jonaliederen uit het nieuwe liedboek, bijvoorbeeld lied 178. Ds. Els van der Wolf gaat voor.

Zondag 7 augustus

In de derde dienst over Jona komt het derde hoofdstuk aan de orde. We zien daar dat na de 'hel en verdoemenispreek' van Jona (vs. 4) God terugkomt op Zijn plan om Ninevé te vernietigen. "En Hij deed het niet" (vs.10). Blijkbaar kan de Eeuwige ook van gedachten veranderen... De voorganger is ds. Jan van der Wolf.

Gemeentekringen 'de reis van je leven'

Ruim 45 mensen hebben zich inmiddels aangemeld om mee te doen met de gemeentekringen 'de reis van je leven.' Dat is een prachtig aantal en er kunnen er nog veel meer bij! We maken zoveel kringen als nodig is. 'De reis van je leven' komt ook terug in kerkdiensten en in de kelderdiensten voor tieners. In de ochtendbijbelkring worden de bijbelgedeeltes uit deze kringen gebruikt. Dat geeft samenhang en verbinding. Overigens is alles ook prima 'los' te volgen. Op de website van De Open Hof vind je meer info over de gemeentekringen.

Meedoen?

Mail naar gemeentekringen@gmail.com Geef in dat mailtje aan:

* naam, adres, tel. nr.

* overdag of 's avonds?

* maximaal één dag of avond waarop je absoluut niet kunt.

Wij gedenken Thony Reimers

Op vrijdag 24 juni overleed plotseling Anthonia Reimers-Schotte. Thony is 77 jaar oud geworden en woonde aan de Van Pabstlaan 17. Zij werd jong weduwe, ze was toen 43 jaar oud. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten, dat zat niet in haar aard. Ze zorgde goed voor haar kinderen Marjelle en Herbert. Ze was zeer betrokken bij haar kinderen en kleinkinderen, ze was er altijd voor hen.

No-nonsense, kritisch en actief, zo was Thony en zo kenden we haar in de kerk. Ze nam deel aan de werkgroep Halle. Jarenlang was ze secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

Psalm 98: 1

Zingt de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan

Om een nieuw lied te kunnen zingen is er soms een ingrijpende gebeurtenis nodig. We zingen zo vaak het oude liedje. We leven langs de oude paden. Dat moet niet verkeerd zijn, maar je kunt er wel moe van worden. Je kunt erbij inslapen. "Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens", zeggen we. Maar we horen ons klokje thuis niet meer tikken. We zijn er aan gewend geraakt.



Zingt de Heer een nieuw lied, verzoekt de Psalmddichter. Dat is spannend en uitdagend tegelijk. Weet wel dat hij daarmee niet iets nieuws wil ZONDER het oude.

Het nieuwe lied, dat we moeten zingen, is gegrondvest op het oude lied: God heeft wonderen gedaan!

Dan gaat het om Gods heil, zijn gerechtigheid, zijn goedertierenheid, zijn trouw aan Israel betoond en bestemd voor de gehele wereld: Juicht de Heer, gij ganse aarde.

De Bijbel staat er vol van. Dan kun je denken aan Mozes bij de brandende braamstruik, aan de uittocht uit Egypte en de gang door de Rode Zee, aan het volk Israel in de woestijn enz. enz. Dan kun je de verhalen lezen in het nieuwe testament waarover Johannes zegt: Deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God.

Het grote wonder lezen we in Johannes 3: 16: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Johannes 3: 16)

Het oude lied gaat over in het nieuwe lied van de komst van de Heer.

Daarom schrijft Paulus: Ontwaak, gij die slaapt! Zingt met elkaar psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Heer van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Heer Jezus Christus God, de Vader, voor alles. (Efeziërs 5)

De vakantietijd is weer aangebroken. Velen trekken er op uit. Anderen blijven thuis. Ik wens u, waar u ook bent, zegen toe en bewaring.

Dat u op adem mag komen en u ook opnieuw mag bezinnen op het oude, vertrouwde, waardevolle evangelie. De blijde boodschap: Gods Geest, die ons tot nieuwe mensen maakt.

Ik eindig deze meditatie met lied 747: 1, 5 en 6 uit het Liedboek. Het verwoordt het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam uit Openbaring 15: 3-4 Het is het nieuwe lied van de toekomst:

*Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.*

*Ja, Hij zal ons geleiden
in 't schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.*

*Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
Lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.*

ZINGT U MEE ?!

ds. Thomas Koelewijn

Tot op het laatst was ze betrokken bij de ouderen in Nieuw-Heeswijk. Ze had een rotsvast geloof, ondanks alles stelde ze haar vertrouwen op God. In de zondagmorgendienst waarin we haar herdachten, zongen we een lied dat haar aansprak: "De steppe zal bloeien" (Ld. 608), het lied van de opstanding.

Op donderdag 30 juni was er een afscheidsdienst in de Koningkerk. Vanwege onze vakantie werd deze dienst geleid door onze oud-predikant ds. Klaas Wigboldus. Hij kende haar en de kinderen. Zij is begraven op de Oosterbegraafplaats. We leven mee met de kinderen, kleinkinderen en allen die verdriet hebben om het plotselinge heengaan van Thony.

Vakantie

Tot en met maandag 18 juli zijn wij met vakantie, ons huis is wel bewoond. Als u dringend een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met Richard de Bakker, tel. 3874337. Hij weet wie beschikbaar zijn.

Update ds. Els

Weer ben ik een stap verder op weg naar volledig herstel. In deze zomertijd ga ik 'opschakelen' naar mijn volledige werktijd, 28 uur. Eind augustus heb ik een afspraak bij de bedrijfsarts en de verwachting is dat ik dan weer helemaal aan het werk ben.

Ten slotte

Op zoek naar een inspirerende gedachte voor deze zomertijd bladerde ik door ons nieuwe liedboek. Mijn oog viel op lied 930, met een tekst van Hein Stufkes:

"Jij (maar misschien mag je ook denken "gij" als dat beter bij je past) geeft mij vleugels en handen vol licht. Jij leert mij leven zonder gewicht lopen op water en spelen met vuur, jij maakt mij open, ik weet dag noch uur."

Een hartelijke groet,

ds. Jan en Els van der Wolf

Vergaderingen

Het dagelijks bestuur vergadert op 15 augustus en de kerkenraad op 20 september in een van de zalen van de Koningkerk.

Jezus zei tot de beproever: Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.

Matteüs 4: 4



Gerard Smid, huisarts

Gezondheidscentrum Savalle
Savallelaan 2
2273 JX Voorburg
tel 070-3867103

OPEN VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN

Kijk voor nadere informatie op:
www.huisartsenpraktijksmid.nl



AGTERDENBOSCH
NVM MAKELAARS



telefoon: 070 386 42 45
www.agterdenbosch.nl

FA. A. H. KERKHOF & ZN.
van 1892
BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING
diverse rouwcentra – telefoon 3451676
FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:
Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag

WIJ MAKEN GEWOON GRAAG INDRUK.



www.damendrukkers.nl

DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

[WWW.DEVOSVERF.NL/070 347 36 31](http://WWW.DEVOSVERF.NL/070_347_36_31)

J. Looije

schilders- en afwerkingsbedrijf

WANNEER U NOG EISEN STELT AAN:

- Verzorging van binnen- en buitenschilderwerk
- Witwerken, muurbesputtingen en wandafwerking

Vraag dan vrijblijvend offerte of informatie
Winterschildertarieven - Lid KVOS-NCOS

Prinses Mariannelaan 276-2275 BP Voorburg **070 - 399 57 87**
Fax 070 - 399 57 87

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Adr. van Ostadelaan 9, 2343 EL Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

Kringen

Dinsdag 2 augustus 14.00 uur
Latijnse leeskring
Inl.: T. Spruijt tel: 3472807

Vrijdag 12 augustus 15.00 uur
Theemiddag t.h.v. Wim Toes

Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

Kerkrentmeesters

Webmaster gezocht voor website PGV

De Werkgroep Communicatie PGV zoekt een webmaster voor de website van de Protestantse gemeente Voorburg (www.protestantsegemeente-voorburg.nl). De huidige webmaster gaat er mee stoppen. De website is recent geheel vernieuwd zodat je in een gespreid bedje stapt. Samen met de bestaande redacteuren ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van content, onderhoud en beheer. Je vindt het leuk om zelfstandig en proactief nieuws aan te trekken zodat de website interessant blijft voor de leden van de PGV maar ook de interesse kan wekken van niet-leden. Je bent in staat om het nieuws te vertalen in korte teksten geschikt voor een website. De PGV-website werkt met Joomla-software. Het is natuurlijk handig als je Joomla beheert maar zo niet, reageer toch want het team is bereid je in te wijden in de geheimen van Joomla.

Stuur jouw reactie naar Atte Roskam, voorzitter van de Werkgroep Com-

municatie PGV, atteroskam@hetnet.nl

Voor info over de inhoud van de functie: Irma Nieuwenhuis, huidige webmaster, 3876398 / redactie@protestantsegemeente-voorburg.nl

Opblaaskerk zoekt gastheren en -vrouwen



Op zaterdag 27 augustus staat de Opblaaskerk weer op het plein tegenover McDonalds. Wij zijn op zoek naar gastheren en -vrouwen die de bezoekers welkom heten. Met de Opblaaskerk doet de PGV mee aan het jaarlijkse Cultureel Festival in winkelcentrum Julianabaan. Het festival trekt erg veel bezoekers en het is altijd reuzegezellig. In de kerk bieden wij een interessant programma met zangworkshops o.l.v. Jeroen Bosman, bloemschikken, orgelconcerten door organisten van de PGV en bijbeltafel. Bezoekers kunnen een hartenkreet prikken op een enorm houten kruis dat aan het eind van de dag wit ziet van de briefjes. We delen kaarsjes uit met als opschrift 'Ik steek dit kaarsje aan voor' en zamelen goederen in voor de Voedselbank Buren. Ds. Jan van der Wolf zal hekenbaar als geestelijke aanwezig zijn zodat mensen hem vragen kunnen stellen. Wij nodigen u graag uit om op 27 augustus (een deel van) uw tijd beschikbaar te stellen om samen met ons de bezoekers gastvrij te onthalen in de Opblaaskerk. We zijn al blij met een paar uur.

Reacties s.v.p. sturen naar atteroskam@gmail.com

*Werkgroep Communicatie PGV
Hilbert van Essen, Kees Koenen, Atte Roskam, Jan van der Wolf*

Collecten juni

Plaatselijke Kerkelijke doeleinden 1.968,33

Diaconie

Hulp financiële nood	573,23
Nieuw Hydepark	526,02
Vakantiegiften gemeenteleden	733,67
GHZV	674,71

Plaatselijke berichten

Oecumenisch Vrouwenwerk seizoen 2016-2017

Vrouw en geloofochtenden op woensdagochtend van 10.00-11.30 uur, koffie klaar vanaf 9.45 uur.

Onderwerp: verwondering

datum

21 sept.
19 okt.
16 nov.
21 dec.
18 jan. 2017
15 febr.
15 mrt.
19 apr.
17 mei

locatie

Kruisheuvelkerk
De Haard
De Leidraad
De Binnenhof
Maartenzaal
Kruisheuvelkerk
De Leidraad
De Haard
De Binnenhof

Locatieadressen:

Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6, Leidschendam (bereikbaar met tram 2, 6, 19 en bus 46).

De Haard, achter de Petrus en Pauluskerk. Molenpad 2a, Leidschendam.

De Leidraad, Harriët Freezerhof 20, Leidschenveen (bereikbaar met tram 19).

De Binnenhof, achter de Dorpskerk, Damhouderstraat 2a, Leidschendam.

De Maartenzaal naast de Sint Martinuskerk, Oosteinde 56, Voorburg (bereikbaar met bus 45 en 46).

Contactpersoon:

Plony Korving-Harteveld
tel. 3203172

KerkWebRadio

Bent u tijdelijk of geheel niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van de KerkWebRadio zodat u op de hoogte blijft van het gemeentegebeuren.

Met de KerkWebRadio-ontvanger (via de telefoonlijn of ethernet) of op de computer via www.kerkomroep.nl zijn de protestantse kerken van Voorburg te beluisteren. Let er op dat u bij rechtstreekse uitzending op de play-knop bovenaan klikt. Op de website deopenhofvoorburg.nl staat onderin de rechter kolom een widget waarmee u direct een kerkdienst van De Open Hof kunt beluisteren.

Ook via uw smartphone of tablet kunt u een kerkdienst volgen, waar u ook bent. De app voor Iphone en Ipad is gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button "Mijn kerken", waaronder u uw voorkeur kunt opslaan en op deze manier snel bij de kerk kunt uitkomen waar u graag naar luistert.

Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.

Eenheid na Brexit

Tijdens de vergadering van het Central Committee van de Wereldraad van Kerken in Trondheim (Noorwegen) komt de uitslag van de stemming in Groot-Brittannië binnen. Ds. Karin van den Broeke is lid van het Central Committee namens de Protestantse Kerk en doet verslag.

Het heeft iets vreemds, om in een oecumenisch wereldwijd verband samen te zijn, terwijl het bericht binnenkomt dat de Britten, met een kleine meerderheid, gestemd hebben om de Europese Unie te verlaten. Oecumenische verbanden worden gevormd door mensen die zoeken naar eenheid, naar verbondenheid, naar inclusieve samenlevingen. Het 'nee' van Groot-Brittannië tegen Europa lijkt daar haaks op te staan. De eerste reacties die ik om me heen hoor, weerspiegelen mijn eigen gevoel. Verdriet om een Europese droom die lijkt te verbrokkelen, verslagenheid door grote gevoelens van onzekerheid over de waarden die gedeeld worden in het Verenigd Koninkrijk.

Als ik op Twitter kijk, zie ik iets vergelijkbaars terug in mijn tijdlijn. Verbazing, vervreemding, afkeuring.

Het duurt even voordat het gesprek over de Brexit officieel onderwerp van gesprek wordt tijdens de vergadering van het Central Committee. Wrang genoeg is 'Unity' juist deze morgen onderwerp van gesprek. Eenheid van kerken, eenheid in Christus, eenheid ten dienste van de mensheid en de schepping. Het kan dan ook niet anders dan dat, nadat de voorbereide presentaties besproken zijn, de vraag hardop gesteld wordt hoe de Wereldraad van Kerken zal reageren op deze beslissing van het Britse volk.

Het doet me goed dat dat een genuanceerd gesprek oplevert. Er klinkt meer dan alleen maar veroordeling. Er klinkt de opdracht om de stemming van het Britse volk te respecteren, dat is immers democratie. Er klinkt de wens om in héél Europa opnieuw grondig na te gaan hoe we aan christelijke waarden als solidariteit, gelijkwaardigheid, verzoening en barmhartigheid gestalte kunnen blijven geven.

In de loop van de dag komen diverse statements binnen. Van Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury. Van de Europese Raad van Kerken. Van de Iona Community. Zorgen worden gedeeld, en tegelijkertijd wordt gezocht naar een perspectief voor de toekomst. Op de website van de Church of England is naar aanleiding van de uitslag van de stemming een gebed om verzoening te vinden. Aartsbisschop Welby spreekt de inwoners van zijn land aan op hun gastvrijheid en medeleven, op een houding van bruggenbouwer in plaats van barrières opwerpen.

Ik denk dat het goed is dat de eenheid in Christus die we als kerk belijden, als een hoopvol symbool voor de verbondenheid met ieder mens, ertoe leidt dat we het gesprek in Europa in den brede voeren. Waar komt het vandaan dat we zo verschillend stemmen? Waarom keren mensen zich zo fel tegen Europa? Hoe komt het dat mensen zich niet gezien voelen door de politiek, door hoogopgeleiden en misschien zelfs door kerken? Hoe kan het dat de kostbare woorden die in de oecumene zo warm gekoesterd worden, door een deel van onze samenleving afgewezen worden?

Als we werkelijk staan voor een inclusieve samenleving waarin ieder mens telt, komen we er niet met een opgeheven vinger tegen de 'leave-stemmers'.

Hier in Trondheim, in deze vergadering van de Wereldraad, wordt de nuance gezocht. Wie zich hartstochtelijk geroepen weet om een weg van gerechtigheid en vrede te gaan, zal bereid moeten zijn om juist ook in gesprek te gaan met hen die standpunten innemen die haaks op de mooie dromen lijken te staan.

*ds. Karin van den Broeke, preses generale synode
RvK- Actueel- juni 2016*