

Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

Voorburg

34^e jaargang no. 11
16 november 2018



In dit nummer o.a.:

- conceptbeleidsplannen PGV, CvD en CvK ter inzage
- middaggebed elke donderdag in de Oude Kerk
- Aktie Kerkbalans 2019
- Officemanager gezocht voor Kerkelijk Bureau
- goede bestemming voor orgels uit Fonteinkerk en Opstandingskerk

Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag en donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:
(€ 20,- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,83
voor 1 t/m 3 collectekaarten en voor
4 of meer collectekaarten € 1,66.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.

Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink

E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta2@outlook.com
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
**Kopij voor het nummer van vrijdag
14 december moet uiterlijk donderdag
6 december vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

Kerk Wijzer Nieuwe abbonemen-
ten kunnen worden aangemeld bij
het Kerkelijk Bureau. Eenmaal per jaar
krijgt u een verzoek om € 19,50 lees-
geld te voldoen op rek.
NL84 FVLB 0699741858,
Administratie Voorburgs Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen
wordt per jaar € 26,50 extra aan por-
tokosten in rekening gebracht.



Kerkdiensten Rooster

Zondag 18 november

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans
19.00 uur ds. W.F. Schormans,
Zangdienst

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox, H.A.

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk, Wigbolduszaal**
10.00 uur ds. J. Kievit

Zondag 25 november, Laatste zondag kerkelijk jaar

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans
en ds. H.M. Marchand
19.00 uur ds. B. Plaisier, Rijswijk

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer

Zondag 2 december, 1^e Advent

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand, H.A.
19.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur mw. A. van Hoytema,
Hoeksteenlezing

Herinrichting Kerkelijk Bureau

Op 19 november begint een aan-
nemer met de herinrichting van
het Kerkelijk Bureau. De kantoor-
ruimte moet aangepast worden
aan de veranderde en veranderende
omstandigheden. Tijdens de
werkzaamheden gaat de service-
verlening en de administratieve
verwerking van het kerkelijke
werk gewoon door. U kunt dan te-
recht in zaal 4 van de Koningkerk.
Verwacht wordt dat u half decem-
ber weer terecht kunt in het vernieuwde kantoor.

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Zondag 9 december, 2^e Advent

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans
19.00 uur ds. A. Sterrenburg

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. H. de Leede, Amersfoort

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

De Mantel
11.15 uur ds. T. Koelewijn

Wijkgemeente Martini

Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel.
3863220.

Predikanten: ds. W.F. Schormans, Parkweg 362, 2271
BK Voorburg, tel: 7520363, e-mail: wfschormans@
hotmail.com. Werkdagen ma/di/wo/do.

En ds. H.M. Marchand, Parkweg 362, 2271 BK Voor-
burg, tel. 7520363, e-mail: hmmarchand@hotmail.
com. Werkdagen ma/di/do.

Scriba: mw. M.E. Hartevelt-Breugom, Wijnand
van Elststraat 14, 2282 HH Rijswijk, e-mail: scriba.
oudekerkvoorburg@gmail.com, tel. 06-14644402.

Voorzitter: mw. D.M. Redelijkheid-Gerritse, e-mail:
dirmaredelijkheid@xs4all.nl, tel. 06-17042180.

Rek.nr. wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v.
Wijkkas Martinigemeente.

Rek.nr. wijkdiaconie: NL49 INGB 0000 5470 91
t.n.v. Wijkdiaconie Martini Gemeente.

Website: www.oudekerkvoorburg.nl.

Bij de diensten Zondag 18 november – 2^e zondag van de voleinding

In de binnenstad van Brugge, in de
tuin van het Arentshuis, staat een
beeldengroep van beeldhouwer
Rik Poot getiteld 'de vier ruiters van
de Apocalyps'. In Openbaring 6,
de schriftlezing voor deze zondag,
komen we ze tegen: zes zegels
worden geopend door het Lam en
vier ruiters stormen de wereld binnen.
Drie van hen verbeelden de rampen
die de aarde treffen, een van hen is
wit: Hij overwint. Ds. Giel Schormans.

Zondagavond 18 november, Zangdienst

Het thema van deze zangdienst is

“dankbaarheid”. We zingen liederen uit diverse liedbundels. Jan Droogers begeleidt op het orgel en Kees Alers op de fluit. Hebt u een (bekend) lied dat u graag (weer een keer) wilt zingen geef dit dan per mail of telefonisch door aan ds. Giel Schormans (wfschormans@hotmail.com, tel. 7520363). We zullen dan proberen uw lied een plaats te geven. Doorgeven kan tot vrijdag 16 november 20.00 uur.

Zondag 25 november - Eeuwigheidszondag

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken we vooruit naar Gods toekomst en gedenken we hen die in onze gemeente het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen hun namen en ontsteken een gedachteniskaars. Nabestaanden zijn door de kerkenraad uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. De cantorij onder leiding van onze cantor-organist Hans Houtman werkt muzikaal mee. We lezen Openbaring 7: 1-4 en 9-17. Johannes ziet een menigte die ontelbaar is in witte gewaden en met een palmtak in de handen voor de troon van God. De dienst zal worden geleid door de beide wijkpredikanten. Ds. Leneke Marchand, ds. Giel Schormans.

Zondag 2 december, 1^e zondag van Advent, Heilig Avondmaal

Advent is, veel meer dan een aanloopje naar Kerst, een ‘popelende tijd’ (Willem Barnard). Van oorsprong een tijd van verwachting van de nieuwe Adam, van een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Advent: *advenit*, Hij komt, de toekomst van de Heer is daar! Doordat we dit jaar heel november en december lezen uit het Bijbelboek Openbaring komt goed tot uitdrukking dat de laatste zondagen van het kerkelijk jaar en de adventstijd een geheel zijn. Op deze eerste zondag van Advent landen we aan bij Openbaring 8: het zevende zegel en de acht bazuinen. ‘De macht van het gebed der kerk’ schreef dr. K.H. Miskotte - die midden in de machteloze oorlogsjaren (‘40-’45) een serie lezingen voor niet-kerkelijken over Openbaring hield - boven dit hoofdstuk. Ds. L. Marchand.

Zondag 9 december – 2^e zondag van Advent

In de zondagen voor Kerst staan we als kerk niet alleen stil bij de komst van Jezus Christus eens in Bethlehem, maar kijken we ook uit naar zijn wederkomst. We lezen deze tweede

Collectetoelichtingen



De 1^e collecte is altijd voor een diaconaal doel. De 2^e collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke doeleinden zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

18 november Ouderenwerk

De wijkdiaconie organiseert activiteiten voor oudere gemeenteleden zoals bezoekwerk, vervoer naar de kerk, bustochten en ontmoetingsdagen, vakantiewerk, oogst- en paasgroeten. Zo blijven onze oudere gemeenteleden in een levensfase die vaak gepaard gaat met teruglopende gezondheid en afnemende mobiliteit toch zo veel mogelijk betrokken bij kerk en samenleving.

25 november Nederlands Bijbelgenootschap

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe Bijbelvertaling voor Burkina Faso. Van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Het NBG maakt het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven, voor nu en volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Zo staan in de ‘Bijbel Dichtbij’, een speciale editie van de Bijbel in Gewone Taal, duizenden toelichtingen en toepassingen die lezers helpen om dagelijks de Bijbel te lezen. Door de Samenleesbijbel kunnen (groot)ouders en (klein) kinderen met elkaar de Bijbel lezen, erover praten en er samen van leren. Info: ww.nbg.nl.

2 december Kerstgiften

Kerst is een feestelijke periode in het jaar. In de kerk vieren we het kerstfeest en in de huiselijke kring doen we wat extra door een kerstmaaltijd klaar te maken waar vaak al lang van te voren over nagedacht wordt. Maar wat als je bijna geen geld hebt om iets te vieren? De diaconie zorgt er voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen met Kerst een extraatje krijgen.

9 december Kerstgroeten

Met kerst bezorgen we bij ouderen en andere mensen die daarvoor in aanmerking komen een kleine attentie. Het is een eenvoudig gebaar maar deze groet wordt warm ontvangen, vooral omdat het vaak aan huis gebonden mensen betreft.

adventszondag Openbaring 10. Ds. Giel Schormans.

Dienst in De Mantel

Zondag 9 december is de voorganger ds. T. Koelewijn. Muzikale medewerking verlenen Netty Blansjaar, orgel en Adriëne van Mourik, fluit. Ook mensen van buiten De Mantel zijn van harte uitgenodigd.

Middaggebed

Kan de kerk doordeweeks ook niet open zijn? Met ingang van donderdag 6 december starten we met een wekelijks middaggebed. De kerk is open vanaf 11.45 uur, het middaggebed in het koor van de kerk begint na de klokken van 12.00 uur. Nadere informatie bij Kerkelijke berichten.

Wij gedenken

Op 23 oktober is in alle rust in

de leeftijd van 91 jaar overleden mevrouw *Machgeltje Aaltje (Magda) Matthijsen*. Mevrouw Matthijsen woonde sinds maart 2007 in De Mantel en was voorheen gemeentelid van de Opstandingskerk. Op zaterdag 27 oktober is zij begraven op de Oosterbegraafplaats na een korte herdenkingsdienst in de aula. De plechtigheid rond haar uitvaart had zij reeds lang zelf voorbereid. Wij lazen Psalm 23 en luisterden en zongen de liederen ‘Neem Heer mijn beide handen’ en ‘Vaste rots van mijn behoud’. Bij het uitdragen van de kist zongen wij ‘Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart’. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar een ieder die haar heeft gekend, in het bijzonder haar achternichten.

Janna Plugge

Koffieochtend en Samen eten

Maandag 3 december bent u van harte welkom bij de koffie. Van 10.00-12.00 uur kunt u binnenlopen in De Voorhof voor een kopje koffie, thee, iets lekkers en een praatje.

De eerstvolgende maaltijden zijn op 27 november en 11 december. Een gezellige maaltijd met mensen van binnen en buiten de kerk, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. U krijgt voor € 7,50 een driegangenmenu, inloop 17.15 uur, de maaltijd begint om 17.45 uur. U kunt zich aanmelden tot de zaterdag vóór de maaltijd bij Lenne Versteeg, tel. 3998393, e-mail lenneversteeg@ziggo.nl of Janny van der Heide, tel. 3861534, e-mail jannyvanderheide@versatel.nl. Voor inlichtingen Gerda van der Hoeven, tel. 3872066, e-mail gerdavdhoeven@hotmail.com.

Giften

Via ouderling mw. van Sloten is ontvangen € 50,- (d.J.), waarvan € 40,- voor de wijkdiaconie en € 10,- voor St. Buren (voedselbank). Via ds. Marchand € 15,- (N.) voor de wijkdiaconie.

Uitzending via kerkomroep

De laatste tijd treden er problemen op met de beelduitzendingen. Dat is heel vervelend voor hen die de dienst via internet rechtstreeks willen meevieren. Er wordt aan een oplossing gewerkt. Meestal is de dienst wel achteraf te bekijken/beluisteren.

Agenda Vorming en toerustingswerk

zondag 18 nov 11.30 uur

Lunchgroep gezinnen met jonge kinderen

dinsdag 20 nov 20.00 uur
ABC-cursus

woensdag 21 nov 10.00 uur

Bijbelkring Korinthebrief

donderdag 22 nov 20.00 uur

Bijbelkring Korinthebrief

zondag 25 nov 20.00 uur

Gemeentegroeigroep

maandag 26 nov 19.00 uur

Catechisatie

woensdag 28 nov 20.00 uur

Thema-avond Syrische Christenen

(N.B. Koningkerk)

zondag 9 december

Lunchgroep 20+

maandag 10 dec. 19.00 uur

Catechisatie

dinsdag 11 dec 20.00 uur

ABC-cursus

woensdag 12 dec 10.00 uur

Bijbelkring Korinthebrief

donderdag 13 dec 20.00 uur

Bijbelkring Korinthebrief

Kerstviering senioren

De diaconie is al bezig met de voorbereidingen voor de kerstviering van onze gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Dat betekent ook dat we u uitnodigen om als gast hierbij aanwezig te willen zijn. De kerstviering vindt plaats op donderdag 13 december van 14.00 uur tot 17.00 uur in de Oude Kerk van Voorburg. Er worden hiervoor ook brieven verspreid. Mocht u geen brief ontvangen, dan kunt u zich tot 6 december aanmelden bij:

Mw. G. Nauta, tel. 3866152, germanauta2@outlook.com en mw. W. de Villeneuve, tel. 3192972, w.vanasbeck@gmail.com

Als het nodig is, kan er voor vervoer gezorgd worden. Wilt u dat bij uw aanmelding dan even laten weten. Hartelijk welkom en we verheugen ons op uw komst.

Aan de gemeente hierbij de vraag wie bereid is om deelnemers met de auto te halen en te brengen en wie wil assisteren bij de voorbereiding op deze dag, bijv. door enkele hapjes klaar te maken en/of de kerkzaal in orde te brengen (vooraf en na afloop). Namens de diaconie,

Cor Hoek

Oecumenische adventsvieringen

Advent is een tijd van verwachten, van inkeer en van uitzien naar het Licht dat komt. Het is goed om juist in deze periode ook midden in de week bij elkaar te komen rondom woord en gebed, met muziek en stilte. Daarom nodigen wij u van harte uit voor drie oecumenische adventsvieringen op woensdag 5, 12 en 19 december in de Dagkapel van de Sint Martinuskerk, Oosteinde 56, aanvang 19.30 uur.

Het thema van de vieringen is 'Verwachtingsvol'. De werkgroep die de vieringen heeft voorbereid bestaat uit leden van de parochie Sint Maarten en de Martini wijkgemeente. U bent van harte welkom!

Namens de werkgroep adventsvieringen,

Adriëne van Mourik

(tel. 3206557,

adrienne@avanmourik.nl)

Kentekenhandhaving Huygenskwartier Voorburg

De Gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan de invoering van kentekenhandhaving in het voetgangersgebied Huygenskwartier Voorburg. De planning is dat vanaf begin 2019 handhaving plaats vindt door middel van camera's in plaats van door een fysieke beperking, zoals de huidige pollers. De gemeente wil

op deze manier de leefbaarheid en een aangenaam verblijfsklimaat in het winkelgebied behouden. Er wordt verwacht dat met deze methode van handhaven de overlast van scooters en brom- en snorfietzers wordt beperkt. Camera's registreren namelijk de kentekens van voertuigen die het gebied inrijden. Overtreders krijgen een boete thuis gestuurd.

Tijdens de voorbereidingen heeft de gemeente de kerk uitgenodigd om samen de gevolgen van deze manier van handhaven voor de kerk te bespreken. Het gezamenlijke uitgangspunt is dat ons eigen parkeerterrein bereikbaar blijft voor de leden van de kerk en bezoekers van bijvoorbeeld de trombosediens. Samen kijken we naar de beste optie voor het verlenen van ontheffing voor het bereiken van ons parkeerterrein midden in het Huygenskwartier.

Meer informatie over het aanvragen van een ontheffing vindt u medio december in de kerk zelf.

Sanseveria

Op dinsdag 4 december is er een presentatie door Ko en Jeannette Hoogesteger onder de titel 'Grenzeloos in Panorama'. De e.v. middag daarna is 8 januari 2019, met lekkere hapjes en een drankje. Wie wil wat lekkers maken? Opgave bij Corrie, Tineke of Minky. Ook zullen de mappen met presentaties voor volgend jaar rondgaan.

Tot slot wens ik een ieder goede dagen toe, God's kracht en een goede gezondheid!

Ans Verschoor

Wijkgemeente De Open Hof

Koningkerk Br. Ingenhoseslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com
Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl
Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874.
Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372.
Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Bij de kerkdiensten

Zondag 18 november

Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. We lezen Jesaja 25: 6-12, een visioen van de toekomst van God als een rijke maaltijd op de berg Sion voor alle volken. Ds. Els van der Wolf gaat voor.

Ook geef ik mijn vrienden een hand...

Als ik een gastbeurt elders heb, probeer ik vaak de tekst van de bemoediging en groet te gebruiken die we in de Westerkerk gewoon zijn. Op Het Westerhonk kan niet iedereen spreken met woorden. Soms zijn er meerdere beperkingen. Maar handen geven en ontvangen, dat kan altijd. Deze bemoediging en groet spreek ik uit terwijl ik met mijn handen passende gebaren maak.



Onze hulp mogen wij verwachten
van de God die hemel en aarde gemaakt heeft
maar die zich ook klein en kwetsbaar gemaakt heeft
als een hulpbehoevend kind in onze harde wereld.
Onze hulp mogen wij verwachten
van de God die trouw blijft in eeuwigheid
maar die voor ons ook steeds weer de tijd neemt
om blijdschap en verdriet te delen.
Onze hulp mogen wij verwachten
van de God die nooit loslaat wat zijn hand begon
maar door en boven alle tijd vasthoudt
aan zijn liefdeband met ieder mens
amen.

*We zingen dan samen;
wij zijn niet alleen, God is bij ons (3x)
Heer, ik steek mijn hand uit naar U (3x). (Je steekt ook werkelijk je hand uit).*

En namens die God mag ik jullie de hartelijke groeten doen en spreek daarbij de oude woorden: Genade en vrede is er voor u en jou van God onze Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest, amen.

*We zingen vervolgens samen;
Ook geef ik mijn vrienden een hand (3x). (Je geeft de mensen om je heen een hand als begroeting).
Ook bij het uitspreken van de zegen bij de afronding van de kerkdienst vraag ik de mensen elkaar de hand vast te houden. Op deze manier wordt het samen zijn, het gemeente-zijn zichtbaar. Op deze manier kun je ook voelen dat je met elkaar de nieuwe week tegemoet mag zien, want God gaat met je mee.*

Na afloop van de kerkdienst krijg ik meestal een hand, hoe toepasselijk. En dan volgt stevast een gesprek met iemand over de lijfelijkheid van mijn woorden. Niet iedereen is er van gediend om handen te geven. Het kan ook best confronterend zijn om fysieke nabijheid te ervaren en/of toe te staan. Toch zijn de meeste reacties wel positief. Mensen zijn verrast. Ze staan stil bij het feit dat zij geloven meer in het hoofd beleven dan in het lijf of in het hart. Vaak zien zij mijn woorden en mijn gedurfde actie als een soort eye-opener. Mensen gebruiken hun handen vaak om het goede te doen. Acties van de diaconie, inzamelingen voor goede doelen, een helpende hand toesteken, mantelzorgen... Kunnen we allemaal met onze handen doen. Maar onze handen kunnen ook zijn. Alleen maar zijn! Dat is vaak genoeg. Want als onze handen er zijn, zijn wij er zelf bij. Dat is een extra kadootje. Handen laten gevoel zien, aandacht, zorg, troost, bescherming, bemoediging, draagkracht.... Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand, totdat er die andere hand is, die alle wonden geneest, die alle pijn heelt, die alle tranen wist. Tot die tijd kunnen onze handen een voorproef zijn van 'die handen', en handen, voeten geven aan de liefde die onmisbaar is.

Omdat God bij ons is mogen wij onze handen uitsteken naar God én onze vrienden een hand geven. Op die manier kunnen wij in God en elkaar geloven.

*Jacqueline Bakker,
geestelijk verzorger
Het Westerhonk te Monster*

Zondag 25 november

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze eeuwigheidszondag noemen we de namen van gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. In de preek staan we stil bij de

'eeuwige dingen'. De schriftlezing is 2 Korintiërs 4: 16-5: 10. Paulus schrijft, beseffend dat wij sterfelijke mensen zijn: "Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een

eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel" (5: 1). Dat is geen voor de hand liggende gedachte. We zijn vooral gericht op het hier en nu. Maar wat brengt het ons als ons aardse leven in een groter perspectief gezet wordt? Ds. Jan van

DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

[WWW.DEVOSVERF.NL/070 347 36 31](http://WWW.DEVOSVERF.NL/070_347_36_31)



telefoon: 070 386 42 45
www.agterdenbosch.nl

FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892

BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING

diverse rouwcentra – telefoon 3451676

FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:

Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag



www.damendrukkers.nl

der Wolf is de voorganger en de cantorij met Andrew Wright zal ons helpen met zingen.

Zondag 2 december

Vandaag hebben we een jongerendienst met De Open Hof band. De tieners van de kelderdienst en hun begeleiders zijn al volop bezig met de voorbereidingen. De jongerenversie van het thema 'levenskunst' is 'Durf jij te leven?' Op 2 december is de vraag: Durf jij te zien wie ik ben en durf jij lief te hebben? Met persoonlijke ervaringen en woorden uit de Bijbel krijgt het thema kleur. We zijn blij dat de band er weer is om voor de muziek te zorgen. We hebben aansprekende liederen uitgekozen. Deze zondag is ook de eerste zondag van advent. De kinderen van de nevendienst gaan deze vier zondagen aan de slag met het thema 'Geloof met me!' We zingen deze weken een adventskaarsenlied wat op de (protestantse) basisscholen een echte meezinger is. Ds. Els van der Wolf is voorganger, maar we hopen en verwachten dat vooral de tieners aan het woord zijn deze zondag.

Zondag 9 december

Ds. H. de Leede uit Amersfoort is

vanmorgen onze voorganger. Dr. Bert de Leede was rector van het Theologisch Seminarium Hydepark en universitair docent en onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij heeft in deze functies heel wat predikanten (ook ons!) 'zien komen' en opgeleid. In de zomer van 2015 ging hij met pensioen. Fijn dat hij bij ons voorgaat.

Leerhuisavonden Henri Nouwen

Op maandagavond 19 november (Koningkerk; 20.00 uur) gaat een serie van drie avonden van start over de spiritualiteit van Henri Nouwen. De andere data zijn 26 november en 2 december. Opgave en info bij ds. Jan: jtvanderwolf@gmail.com of tel. 2128279.

Leeskring Tomáš Halík

Op 13 december (Koningkerk; 20.00 uur) begint een leeskring over het veel geprezen boek "Geduld met God" van de Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík. Het boek heeft als ondertitel "Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven". Halík's boek neemt als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat

hij enthousiast meedoet. De eerste zinnen van het boek luiden: "Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt - behalve in hun geloof dat God niet bestaat. Het belangrijkste verschil tussen geloof en atheïsme zie ik in het geduld, geduld met God". Het boek heeft veel mensen geholpen om mét hun vragen en twijfels te blijven geloven. Een kring voor mensen die willen doordenken en niet tevreden zijn met het eerste beste antwoord. Opgave en info bij ds. Jan: jtvanderwolf@gmail.com of tel. 2128279 (ook als je de eerste keer niet kunt). In overleg met de deelnemers worden de andere data vastgesteld.

Christenen in het Midden Oosten

Op woensdagavond 28 november (Voorhof bij de Oude Kerk; 20.00 uur) komt ds. George Acis (diaken in de Syrisch Orthodoxe kerk in Rijssen) vertellen over de situatie van de kerk in Syrië en in Irak. Elders in dit blad leest u er meer over.

Christelijke meditatie

Donderdagochtend 6 december is er weer een bijeenkomst christelijke meditatie. Een uur van stilte en gebed, rond een Bijbeltekst, een

korte tekst of een icoon. Van 9.30- (max.)10.30 uur in de Koningkerk onder leiding van ds. Els van der Wolf. De bijeenkomsten zijn los te volgen, maar wie geregeld meedoet, zal merken dat de beleving intenser wordt. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn of ervaring te hebben om mee te doen. Welkom! Data: 6 dec, 3 jan, 31 jan (!), 7 mrt, 4 apr, 2 mei, 6 juni.

Ochtendbijbelkring

Woensdagochtend 12 december komt de ochtendbijbelkring bij elkaar. Om 10.00 uur staat de koffie klaar, kwart over 10 beginnen we. Het duurt tot ongeveer 11.30 uur. Dit jaar draait het om de profeet Elia. We lezen vandaag 1 Koningen 18: 20-46. De Bijbelkring wordt gehouden in de Koningkerk onder leiding van ds. Els van der Wolf. Iedereen die het fijn vindt om anderen te ontmoeten en zich samen te verdiepen in de Bijbel is welkom.

20plus gespreksgroep

Op zondagavond 18 november komt de gespreksgroep 20plus bij elkaar. De bedoeling is om in ongedwongen sfeer met leeftijdsgenoten te praten over de betekenis van het geloof. De begeleiding is in handen van ds. Jan van der Wolf. We komen om de beurt bij de deelnemers thuis bij elkaar. De bijeenkomsten zijn van 18.00 uur tot 20.30 uur, waarbij we eerst met elkaar eten. Op 18 november is het bij ds. Jan van der Wolf thuis (Laan van Haagvliet 19) De andere data zijn: 16 dec, 13 jan, 17 feb en 17 mrt. Opgave en info: jtvanderwolf@gmail.com

Wij gedenken

Tonny van der Hoeven

Op 22 oktober overleed *Antonia Jacoba van der Hoeven*, Tonny. Zij was 86 jaar oud en woonde aan de Elzendreef.

Tonny werd geboren in Den Haag als het jongste kind in het gereformeerde gezin Van der Hoeven. Zij was werkzaam als secretaresse en kwam, toen zij in 1994 verplicht met de VUT ging, in Voorburg wonen. Geloof was belangrijk voor Tonny, maar op een zeker moment heeft zij haar kerklidmaatschap opgezegd en zich aangesloten bij de School voor Filosofie.

Dat heeft haar leven verrijkt en het heeft haar ruimte gegeven om opnieuw thuis te kunnen komen in het christelijk geloof. Dat gebeurde toen zij - net verhuisd - zomaar een keer naar de Koningkerk ging en getroffen werd door het open klimaat en de inhoud van de dienst.

Tonny is gebleven en was een

betrokken lid van onze wijkgemeente. In december 2016 kreeg zij het bericht ongeneeslijk ziek te zijn. Er volgde een bijzonder levensjaar met veel prachtige momenten. Afgelopen zomer ging de ziekte steeds meer haar leven bepalen. Zij werd opgenomen in het hospice waar zij trouw werd bezocht door haar familie en vriendinnen. Ook vanuit de kerk heeft zij veel warme aandacht ontvangen, waar zij heel blij mee was. Op 29 oktober was er in de Koningkerk een dankdienst voor haar leven. De toon voor die dienst werd gezet door de tekst boven haar overlijdensbericht, die zij zelf had uitgezocht: "Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan (Psalm 139: 14)". Aansluitend was de begrafenis op de Oosterbegraafplaats. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar ieder die Tonny mist. Correspondentieadres: Jasmijnhof 18, 2665 GS Bleiswijk.

Ten slotte

In ons nieuwe liedboek staan naast liederen ook gedichten en andere teksten. Ik kwam in de rubriek 'Voleinding' het volgende gebed uit het Altaarmissaal tegen, om over na te denken...

*God, onze Vader,
van U zijn de eeuwen en de tijden,
de dagen en de nachten.
Laat niet toe dat wij leven
alsof wij niets meer te verwachten
hebben.
Wek in ons hart de heilzame onrust
omwille van het uur waarop uw Zoon
zal wederkomen,
Jezus Christus, onze Heer.*

Een hartelijke groet,
ds. Jan en Els van der Wolf

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Floris Vesterlaan 23, 2343 RV Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

Zondag 25 november, herdenkingsdienst

10.30 uur ds. K. Bezemer
Organist Albert van der Haven
M.m.v. Het Hoeksteenkoor
o.l.v. Frits Muusse
Liederen die het koor zingt:
Requiem

*A. Bruckner
Go now in Peace
D. Besig
The Lord bless you
P. Rutter
Otsje Nasj
Anonim Russisch
Collecte Wilde Ganzen*

Zondag 2 december

10.30 uur Auke-
lien van Hoytema,
Hoeksteenlezing
Thema: Frédéric
Chopin en George
Sand
Entree: € 7,-; Hoeksteenleden
en -vrienden € 5,-.
(Koffie/thee € 1,-, a.u.b. gepast
betalen).

Kringen

Vrijdag 16 november

14.45 uur Leeskring *Desgevraagd*
o.l.v. ds. R.F. Philipp

Dinsdag 20 november

14.00 uur Griekse leeskring *Marcus 9*
Plaats: Olgaland 18, Den Haag

Dinsdag 27 november

14.30 uur Film met maaltijd
The best Exotic Marigold Hotel
Regie: John Madden
Aanmelden: ds. K. Bezemer,
kbezemer@iroka.nl, tel. 071 5320438.

Donderdag 1 december

10.30 uur Ontmoeting
Gastheer Jan Jager.

Donderdag 6 december

19.45 uur Leeskring: *Hedendaagse
filosofen over de wereld*
o.l.v. drs. K. Bezemer.

Dinsdag 11 december

14.00 uur Latijnse leeskring

U bent van harte welkom bij onze activiteiten.

Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Voorburg heeft het concept-beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters en het concept-beleidsplan van het College van Diakenen besproken. Daarnaast heeft de Algemene Kerkenraad een



De Protestantse Gemeente Voorburg zoekt voor het Kerkelijk Bureau

een officemanager (m/v)
voor 16 uur per week

Het Kerkelijk Bureau is de administratieve organisatie van de Protestantse Gemeente Voorburg.

De taak van de officemanager bestaat uit de coördinatie van de werkzaamheden van het KB, de ondersteuning van de medewerkers en vrijwilligers en daarnaast het uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden.

Wij zoeken voor deze functie iemand met

- * HBO werk- en denkniveau
- * Ervaring met diverse softwarepakketten, zoals Microsoft Word/Excel/Outlook
- * een servicegerichte, doortastende en praktische instelling
- * goede communicatieve eigenschappen
- * affiniteit met kerk en geloof

Informatie over de Protestantse Gemeente Voorburg en een functieomschrijving kunt u vinden op onze website, www.protestantsegemeentevoorburg.nl

U kunt uw sollicitatie met cv vóór 20 december 2018 richten aan Protestantse Gemeente Voorburg, t.a.v. mw. A. van den Berg, Bruinings Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg.
E-mail: personeel.pgv@icloud.com tel. 070-3193392.

Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2019

Kerkbalans? Dat is toch pas volgend jaar? Dat klopt, ieder jaar in januari doen de kerken een beroep op hun leden om een vrijwillige bijdrage toe te zeggen voor het nieuwe jaar.

Maar omdat het versturen van verzoeken aan alle gemeenteleden een heel gedoe is en kosten met zich meebrengt, wordt eind november aan de leden waarvan het e-mail adres bekend is bij het kerkelijk bureau, alvast een uitnodiging – per e-mail – toegestuurd, met de vraag om digitaal een toezegging voor de Actie Kerkbalans 2019 te doen.

Het afgelopen jaar is deze operatie niet vlekkeloos verlopen; hierdoor kwamen aanzienlijk minder toezeggingen binnen dan voorgaande jaren. Gelukkig hebben veel gemeenteleden die door onjuiste e-mailadressen of problemen bij het versturen van de uitnodiging geen toezegging konden doen, toch gewoon hun bijdrage overgemaakt.

Voor het op tijd vaststellen van de noodzakelijke begroting was dat echter wel een probleem. De eerste maanden van 2018 was het niet duidelijk welke bijdragen we konden verwachten.

Daarom doen we een dringend beroep op u om eind november uw mailbox in de gaten te houden en te reageren als u de uitnodiging ontvangt. Wij weten dan dat we – half januari volgend jaar – bij u geen uitnodiging meer hoeven langs te brengen. Dat levert een enorme besparing op aan geld en vooral aan – vrijwillige – mankracht. Dus, bij voorbaat, onze hartelijke dank.

Namens de Kerkrentmeesters,

Jan Posthumus

Kerkelijke berichten

Diaconie

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Diaconie ter inzage

In de periode 25 november t/m 9 december liggen de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de Diaconie ter inzage in de Koningkerk en Oude

Kerk. Als u wilt reageren kunt u uw reactie uiterlijk 10 december sturen naar het Kerkelijk Bureau, Bruinings Ingenhoeslaan 4 2273 KR Voorburg t.a.v. secretaris diaconie of mailen naar secr.cvd@gmail.com.

In 2017 behaalde de Diaconie een bescheiden positief resultaat van € 2.686,-. De inkomsten stegen tot € 82.894 en de uitgaven namen toe tot € 80.208. Voor het jaar 2019 verwacht de Diaconie een positief resultaat van ruim € 16.000. Dit is mogelijk doordat de Diaconie het eerste deel van de opbrengst verkoop grond Rustoord heeft belegd via een vermogensbeheerder. Waarschijnlijk komt in 2019 het 2^e deel van de opbrengst van Rustoord beschikbaar zodat de Diaconie in 2020 ten volle zal kunnen profiteren van deze transactie. Over de besteding van het rendement zal ook de gemeente geraadpleegd worden.

Namens het College van Diakenen,

*Atte Roskam,
penningmeester*

*De Heer zegt: Tij bent kortbaar
in mijn ogen, waardevol, en ik
houd veel van je. Jesaja 43: 1-4a*

Middaggebed Oude Kerk

De tijd gaat snel en een dag is soms zomaar voorbij. En zelfs al is je agenda leeg, dan kan het nog heel druk zijn in je hoofd. Het is een kunst om daarin een moment te vinden, waarin je met God en geloof bezig bent, waarin je je zorgen met Hem kunt delen of ervaart dat Hij er is. Het middaggebed kan daar een goede vorm voor zijn.

Te beginnen met donderdag 6 december is er voortaan elke week van 12.00-12.30 uur een middaggebed in de Oude Kerk. Een half uur van rust, gebed, muziek, een kaars die brandt: als teken dat je daar niet alleen zit, maar dat de stilte, de muziek en de gebeden gehoord worden.

Op deze manier is de kerk niet alleen op zondag, maar ook op donderdag een plek waar je kunt binnenlopen om tot rust te komen. Voor gelovigen en ongelovigen, zoekers en vindsters. Of je nu toevallig langs slentert, even pauze hebt in een drukke werkdag, een boodschapje hebt gedaan, of dat je er speciaal voor komt: de deur staat open. Het middaggebed gaat door, ongeacht het aantal mensen.

Tijdens het middaggebed brandt niet alleen de Paaskaars in het koor, maar is er ook de gelegenheid een kaars aan te steken, terwijl je in stilte of hardop een naam of een gebed uitspreekt.

Elk middaggebed wordt voorbereid door een liturg. Hij of zij zorgt ervoor dat er vanaf het begin van het middaggebed stilte en rust of zachte muziek is in het koor van de kerk. De liturg wordt terzijde gestaan door een gastheer/gastvrouw die iedereen welkom heet. De liturg leidt de anderen door het middaggebed door een gebed uit te spreken, een lied in te zetten en door de momenten van stilte aan te kondigen. Op dit moment is er een poule van gemeenteleden, die samen alle middaggebeden verzorgt. Elk team is ongeveer een keer in de maand aan de beurt.

Wil je meer informatie over het middaggebed? Stuur dan een mailtje naar ds. Leneke Marchand (hmmarchand@hotmail.com) of trek even na het middaggebed aan het jasje van de dienstdoende liturg.

Tweede thema-avond 'Christenen in het Midden Oosten' – de Syrisch-Orthodoxe kerk

De christenen in het Midden Oosten staan onder grote druk. Door oorlog, vervolgingen en economische redenen neemt hun aantal in dat gebied drastisch af. De Syrisch-Orthodoxe kerk (een van de oudste bestaande christelijke kerkgemeenschappen) wordt in haar voortbestaan bedreigd. Op woensdagavond 28 november in de Koningkerk om 20.00 uur komt drs. George Acis vertellen over de situatie van christenen in Syrië en in Irak. Daarnaast zal hij ons inwijden in de geloofsbeleving, gebruiken en liturgie van de Syrisch-Orthodoxe kerk. George Acis is afkomstig uit Syrië, studeerde theologie en religiewetenschappen

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als specialisatie Syrisch christendom en is als diaken werkzaam in de Syrisch-Orthodoxe kerk in Rijssen.

Datum: 28 november 20.00-21.30 uur
Locatie: Koningkerk

Leiding: ds. Giel Schormans

Deze avond is de tweede van drie avonden die de Algemene Kerkenraad organiseert over de situatie van christenen in het Midden-Oosten. De eerste avond vond plaats op 30 oktober, toen kwam Ghada Zeidan iets vertellen over de situatie van Palestijnse Christenen. De derde avond zal in het voorjaar plaatsvinden en de situatie van Egyptische Christenen belichten.

Orgels Fonteinkerk en Opstandingskerk

Het is al weer enige maanden geleden dat ik u kon berichten dat beide orgels waren verkocht. Het orgel uit de Fonteinkerk aan de parochiekerk in Suraz, Polen en het orgel uit de Opstandingskerk aan de Kirchenstiftung Mater Dolorosa in Regensburg, Duitsland.



Vanuit de kerk in Polen kregen wij een foto toegestuurd waaruit we kunnen zien hoe prachtig het orgel daar in de kerk op het balkon staat te pronken. Alsof het er voor gemaakt is. De fa. Van den Heuvel als verkoper krijgt al veel reacties over de nieuwe plaats van het Flentrop orgel. Men is zeer enthousiast dat dit orgel nu op deze plek staat. Bijzonder is dat er ook van oud-medewerkers van Flentrop positieve berichten worden ontvangen. Ze zijn blij dat dit orgel een zo goede bestemming heeft gekregen.



Ook in Regensburg is men zeer content met het orgel uit de Opstandingskerk dat door de fa. Van den Heuvel is overgeplaatst. Het orgel staat er fraai bij op het balkon van

de kerk en zowel de adviseur uit Polen als de gemeenteleden van de kerk zijn erg ingenomen met dit orgel.

Als we kennismaken van deze reacties kunnen we alleen maar heel blij zijn dat deze ons toch zo dierbare orgels nu zo'n goede bestemming hebben gekregen.

Louis Cosman

*Voorzitter Projectgroep Verkoop
Kerken*



Mazzel Kids Praise
Zondag 18
november van
16.00-17.00 uur
is er weer Mazzel
Kids Praise!

Thema: 'Wie is er Heilig?'

Plaats: Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6 te Leidschendam, vlakbij winkelcentrum Leidsenhage (goed bereikbaar met tram 6, tram 2 en bus 46).

De vorige Kids Praise hebben we een heel leuk optreden van Marcel Zimmer gehad. Er waren heel veel kinderen en ook ouders en belangstellenden en er werd enthousiast meegedaan! Maar nu gaan we zelf weer allerlei leuke liedjes zingen, met gebaren en dansjes en de toffe Mazzelband begeleidt ons. We doen het spel "Jongens tegen de meiden", er is een talent van de dag en we gaan zoeken in de Bijbel naar wat 'Heilig' nou is en wie dat dan wel is (behalve Sinterklaas).

Bij Kids Praise komen kinderen uit allerlei verschillende kerken bij elkaar. We ervaren zo samen blijdschap in het zingen voor God en het samen geloven. Kids Praise is ook gericht op kinderen die nog niet zoveel weten over God en over Jezus. Het is voor alle kinderen uit de regio Den Haag: vanaf 3 jaar t/m iedereen die nog jong van hart is. Papa's, mama's, opa's, oma's, burens zijn ook van harte welkom, maar de kinderen staan centraal. Mazzel Kids Praise doen we elke maand behalve de grote schoolvakanties. Iedereen is van harte welkom!
Info: www.mazzelkidspraise.nl,
mail: mazzelkids@outlook.com,
tel. 06-38139803.
Facebook <https://www.facebook.com/mazzelkidspraise/>

High Tea met lezing over 200 jaar badcultuur Scheveningen

Op zondag 18 november organiseert de Werkgroep Kerk en Buurt weer een High Tea in de Koningkerk. Kunst-historica Saskia Kuus vertelt aan de

hand van dia's over 200 jaar badcultuur in Scheveningen. De thee staat klaar om 14.00 uur. De lezing begint om 15.00 uur. De middag wordt om 16.30 uur afgesloten met een drankje en een hapje. Info: Atte Roskam (tel. 0611923478) of Houw The (tel. 3861135).

Baden zoals het vroeger ging

Saskia Kuus vertelt in haar lezing alles over de badkleding, het kuren en het baden in zee. Zoals het vroeger ging en hoe het er nu aan toe gaat. Sinds Jacob Pronk in 1818 het eerste Nederlandse badhuis op Scheveningen opende, is er veel veranderd. De deftige, rijke badgasten die aan het begin van de 19^e eeuw maanden op Scheveningen verbleven om te kuren, zijn vervangen door dagjesmensen die patat en ijs eten en de boulevard afstruinen op zoek naar koopjes.

Scheveningen was een mondaine badplaats

In 1885 werd het Kurhaus geopend en werd Scheveningen een echte wereldse badplaats die de concurrentie met andere badplaatsen aan de Noordzeekust aankon. Baden in zee ging toen wel heel anders dan tegenwoordig. Men ging met een dichte koets de zee in. Behalve de badmannen en badvrouwen mocht niemand de badgast zien. In de tweede helft van de 20^e eeuw werden badhemden, badmantels, badmannen, badvrouwen en badkoetsen overbodig.

Baden en zonnebaden

Historische gebeurtenissen zoals de storm van 1894, de Eerste en Tweede Wereldoorlog hadden enorme invloed op de badplaats. Maar wat onveranderd bleef, is de zee. Nog steeds baden en flaneren mensen aan het Scheveningse strand.

Over Saskia Kuus

Saskia Kuus studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 2007 schreef zij het boekje 'Baden en flaneren aan zee – Badcultuur en strandmode op Scheveningen sinds 1818'. Dit jaar is zij gastconservator bij het Haags Historisch Museum voor de tentoonstelling 'Groeten uit Scheveningen'. Die tentoonstelling was te zien van 30 juni tot 11 november.

Jeraja zei: Baan voor de Heer een weg door de woertijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
Jeraja 40: 1-5

Plaatselijke berichten

Prot Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op dinsdag 11 december in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 te Leidschendam. Aanvang 14.00 uur. De heer S. van der Burg geeft dan een diapresentatie over "de kerstliturgie".

U bent allen van harte welkom.

J. Carton

Oecumenisch Vrouwenwerk

De eerstvolgende bijeenkomst van het oecumenisch vrouwenwerk is gepland op woensdag 21 november van 10.00 tot 12.00 uur in de Leidraad, Harriët Freezerhof 20 in Leidschenveen. Inleidster is die ochtend Maria van Zutphen. De Leidraad is bereikbaar met tram 19. De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur en ieder is van harte welkom. Informatie bij Plony Korving-Harteveld, tel. 06 10292726 of p.korving@outlook.com en Marianne Pompert, tel. 06 28149719 of pompertmarianne@gmail.com

Muzikale berichten

Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg

Het orgelseizoen van 2018-2019 is weer in volle gang! Er zijn weer een aantal organisten gevraagd die met veel plezier op ons mooie orgel willen spelen.

Op zaterdag 17 november om 20.00 uur komt organist Hayo Boerema voor ons spelen. Het concert zal werken bevatten van o.a. Bach, Langlais en Vierne.

Hayo Boerema werd geboren in Groningen.(1973). Hij studeerde in Den Haag (orgel, kerkmuziek en improvisatie) en in Rotterdam (koordirectie). Bij Jos van der Kooy, Naji Hakim en Ben van Oosten specialiseerde hij zich verder.

Hayo is organist-titulair van de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam.

In de adventstijd, op zaterdag 15 december om 20.00 uur, hebben we

een mooi concert gepland: Arjan Versluis gaat een concert verzorgen wat heel bijzonder zal zijn. U mag bij het begin van het concert een lied opgeven waar Arjan dan op gaat improviseren. Heel spannend!

Daarbij zingt onze cantorij ook een aantal liederen o.l.v. Hans Houtman. Arjan Versluis (1978) speelde al op zeer jonge leeftijd de psalmen uit z'n hoofd na. Hij ging op 8-jarige leeftijd op les bij de bekende organist Frans van Tilburg. Daarna kreeg hij les van Wim Doolgaard. Bij hem rondde hij ook de orgelstudie aan de Muziekschool Alblasterwaard en Vijfheerenlanden af. In 1996 werd Arjan toegelaten tot het Rotterdams Conservatorium. In 2003 behaalde hij met succes zijn onderscheiding Uitvoerend Musicus (hoofdvak orgel), nadat in 2000 de studie Docerend Musicus was afgerond. Naast orgel voltooide hij in 2004 de studie kerkmuziek, o.a. kerkelijk orgelspel bij Aart Bergwerff. Verder volgde hij improvisatielessen bij Henco de Berg. Sinds 1996 is hij kerkorganist, momenteel van de Hervormde Gemeente binnen de PKN te Sliedrecht. In die hoedanigheid bespeelt hij de orgels van de Grote Kerk en de Maranathakerk.

De entree voor beide concerten is € 8,- incl. drankje na afloop. U kunt dan napraten met de organist. Van harte welkom!

Volgende orgelconcerten zijn:

- 26 januari 2019, Hans Houtman
- 23 februari, Jan Droogers
- 23 maart, Arnoud de Groen
- 14 april, Gert van Hoef.

Zet u de data alvast in de agenda?

Namens de Stichting Orgelconcerten Oude kerk Voorburg,

Hannie Keijzer

Romantisch pianoweekend op 24 en 25 november

In het weekend van 24 en 25 november kunt u in het kader van het lunchconcertenprogramma 2018-2019 luisteren naar twee pianoconcerten van twee virtuoze pianisten, Andrew Wright en Yiyuan Chen die u laten genieten van de muziek van twee romantische componisten: Brahms en Chopin.

Op zaterdagavond 24 november bent u van 20.00-21.00 uur van harte welkom voor een concert door Andrew Wright en enkele van zijn leerlingen. Andrew gaat werken van Brahms spelen; wat zijn leerlingen gaan spelen is nog even een verrassing. De tijd en de

duur van het concert is bewust zo gekozen om ervoor te zorgen dat ook scholieren naar dit concert kunnen komen luisteren.

Op zondagochtend 25 november bent u op de gebruikelijke lunchconcert tijd van 12.00 uur van harte welkom voor een concert van Yiyuan Chen. Zij speelt het Pianoconcert no. 2 van Frederic Chopin. De orkestbegeleiding wordt verzorgd door Andrew Wright op een tweede piano.

Zin in een "romantisch weekendje"?

Brahms en Chopin zijn beide componisten uit de Romantiek. Als u zin heeft in een "romantisch weekendje" bent u van harte welkom om te komen luisteren. Daarnaast bent u natuurlijk van harte uitgenodigd om als u mensen kent die van (piano)muziek houden, als u mensen kent die graag naar een concert (zouden willen) gaan, maar er financieel de mogelijkheden niet voor hebben te vertellen over de lunchconcerten. U kunt hen ook het jaarprogramma geven of ze gewoon een keertje gezellig meenemen naar onze lunchconcerten. Iedereen is van harte welkom.

Werkgroep Lunchconcerten,
Rita Bakker

Overige berichten

Israëlreis voorjaar 2019

Dit jaar bestond de Staat Israël 70 jaar. Reden voor een bijzondere reis komend jaar; anders dan anders. Want sommigen vierden feest, maar

anderen hadden slechts kritiek! Ik wil mensen graag het andere Israël laten zien, wat de media in ons land niet of nauwelijks tonen. Daarom nodig ik iedere geïnteresseerde uit om mee te gaan met deze gemeentereis met bezoeken aan onder meer de Knesset (het Israëliëse parlamentsgebouw), het St. Georgeklooster (het oudste klooster van Israël midden in de woestijn), de Druzengemeenschap in Usafiya El Carmel, het graf van de aartsvaders en -moeders in Hebron, een wandeling over de oude stadmuren van Jeruzalem, de hooggelegen kruisvaardersburcht Belvoir en we verkennen de grenzen in het Noorden met Libanon bij de grotten van Rosh Hanikra en de Golanhoogvlakte waar de bronnen van de rivier de Jordaan ontspringen en we fietsen door het Jordaandal bij het meer van Galilea. We gaan een dagje off road met jeeps de woestijn in en verblijven een nacht op het laagste punt van de aarde bij de Dode Zee. Verder zien we een Bar Mitzvah viering bij de Klaagmuur in Jeruzalem.

Er zijn een aantal zaken die de prijs wat hoger hebben gemaakt, maar ik heb daar toch voor gekozen. Nu hebben we een vlucht overdag op normale tijden met El Al. Alle andere maatschappijen hebben vertrektijden 's ochtends om 6.00 uur of aankomsten om 23.30 uur of een overstap. Ik wilde graag zoveel mogelijk op een kibboets overnachten vanwege het comfort van de huisjes. Tegelijk vertelt de kibboets over het ontstaan van de Staat Israël en de idealen die men had. We reizen een aantal dagen tijdens het Pesachfeest en ik heb

Opbrengst Diaconale collecten

7 oktober	Kerk en Israël	€ 601,97
14 oktober	Werelddiaconaat	€ 637,60
21 oktober	Algemene doeleinden	€ 601,86
28 oktober	Wijkdiaconie	€ 454,97

voor een aantal bijzondere uitstapjes gekozen. Wel is het op drankjes, koffie, thee en een aantal lunches na een compleet verzorgde trip. Er komen dus ter plekke niet veel kosten meer bij.

Wie interesse heeft kan een compleet programma van mij ontvangen. Mail naar harrysmit@freeler.nl of bel: 06-18738007.

ds. Harry Smit

Adventskalender 2018

In de Adventskalender van dit jaar staat het woord 'hoop' centraal. De kalender bevat voor elke dag een Bijbeltekst en een tekstje ter bezinning of meditatie: van een quote of een persoonlijk verhaal tot een recept. Voor ieder wat wils! De Adventskalender 2018 wordt uitgegeven door de protestantse kerk en is gratis aan te vragen via protestantsekerk.nl/adventskalender.

Zacharias, de vader van Johannes de Doper, sprak deze profetie: Tij, kind, zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je nit gaan om de weg voor hem gereed te maken.

Lucas 1: 67-79

KerkRadio/KerkTV

Bent u niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van een van de vele mogelijkheden de diensten vanuit de Oude Kerk en vanuit de Koningkerk live of later mee te maken.

1. Alleen luisteren: met een KerkWebRadio (KWR). Deze maakt direct verbinding met een van de kerken en is aangesloten op de telefoonlijn (KPN) of internetaansluiting. Aanvragen via het Kerkelijk Bureau.
2. Luisteren en/of kijken (live of later) op PC of laptop via kerkomroep.nl. Kies plaats en kerk en klik op kijken of luisteren.
3. Luisteren en/of kijken (live of later) op smartphone of tablet: met de app Kerkomroep. Voor Iphone en Ipad gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button "Mijn kerken", waaronder u uw voorkeuren opslaat. Zorg wel voor een goede wifi-verbinding.
4. Luisteren en/of kijken (live of later) op TV. Dit kan met een Google Chromecast aangesloten op een HDMI-poort en wordt bediend met de Kerkomroep-app op uw smartphone. Tevens is een Mediabox te koop, die wordt bediend met een bijgeleverde afstandsbediening.

Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.

Kerken kunnen bijdragen aan openheid voor geloof op openbare scholen"

Kinderen op een openbare basisschool komen niet altijd in aanraking met Bijbelverhalen of christelijke feestdagen. Een gemiste kans? "Wie weet heeft een school dringend behoefte aan een gastles rond een van de christelijke feesten."

Sinds lokale kerken niet meer verantwoordelijk zijn voor het godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) op openbare scholen, is het contact tussen kerken en scholen verminderd. Dat is jammer, vinden (oud-) GVO-docenten Anneke van Wijngaarden en Doretta Hagoort. Van Wijngaarden is inmiddels gepensioneerd, maar haar ogen gaan nog steeds glimmen als ze terugdenkt aan de tijd dat zij zelf godsdienstles kreeg op de openbare basisschool. "Dat waren echt prachtige lessen! Mijn ouders waren niet erg godsdienstig, maar stuurden me wel naar het GVO. Toen ik volwassen was, ben ik zelf als GVO-docent aan de slag gegaan. Ik ging met de kinderen aan de slag met Bijbelverhalen, maar ook met andere verhalen. Ik wilde kinderen laten ontdekken wat het geloof voor mensen kan betekenen."

Doretta Hagoort reageert instemmend als Anneke dit vertelt. "We hebben met de Bijbel zoiets moois in handen! Ik mag als GVO-docent op een openbare basisschool niet evangeliseren, maar dat hoeft ook niet. De kinderen vinden de verhalen mooi en gaan er over nadenken. Dat is al heel wat. Die kinderen moeten zelf dingen gaan ontdekken. En ik vind het fantastisch om te zien dat dit regelmatig in mijn lessen gebeurt."

Godsdienstig vormingsonderwijs

Wekelijks ontvangen ruim 55.000 leerlingen op de openbare basisschool 45 minuten godsdienstig (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO) van een daarvoor opgeleide vakdocent. Binnen het GVO bestaat islamitisch, hindoeïstisch, boeddhistisch, protestants en rooms-katholiek onderwijs. Ouders kunnen dit (facultatieve) onderwijs voor hun kind aanvragen. Sinds 2009 is het Protestantse Centrum GVO verantwoordelijk voor de protestantse lessen binnen het GVO. Dit centrum is werkgever

van de vakdocenten en het eerste aanspreekpunt voor openbare scholen. Tot 2009 vervulden lokale kerken of lokale werkgroepen (zoals bijvoorbeeld een IKOS-afdeling) deze rol.

Meer openheid en begrip

Ook Hendrik Klaver, pionier bij Kerk op Kop en ouder van kinderen op een openbare basisschool, zou graag meer ruimte voor het GVO zien. "Het vertellen van Bijbelverhalen vind ik niet eens het belangrijkste. Ik zou heel graag zien dat er op scholen een cultuur ontstaat waarbij er meer openheid en begrip is voor wat geloof is en wat het voor mensen betekent." Toen Hendrik als pionier startte, maakte hij kennis met met allerlei sleutelfiguren uit de wijk zoals het wijkteam, de arts, opbouwwerker en de schooldirecteur. De afwerende houding bij de schooldirecteur vond hij opvallend. "Geloof staat ver weg bij mensen in deze wijk." Daarnaast proefde hij angst bij de directeur: "Ik vertrouw jou misschien wel, maar welke religieuze mensen komen er dan nog meer langs?"

De barrière wordt echter niet alleen door scholen veroorzaakt. Ook kerken vertonen vaak een afwijzende houding richting openbare scholen. "Andere ouders spraken ons erop aan dat we voor onze kinderen een openbare basisschool in de wijk kozen. Ik vond dat best schrijnend. Als je zo negatief naar de openbare school kijkt, hoe kun je er dan een goede relatie mee opbouwen?" Bovendien zijn weinig mensen bekend met het GVO. "Ik moet binnen de kerk vaak uitleggen wat voor werk ik doe", aldus Doretta. Er is heel wat winst te behalen, vindt ze. "Ik geloof dat kinderlevens verrijkt worden door dit onderwijs."

PKN Actueel, 6 november 2018