

Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

Voorburg

34^e jaargang no. 9
21 september 2018



In dit nummer o.a.:

- activiteiten Vorming en Toerusting
- Holocaust Namenmonument:
Adopteer een naam
- Burendag
- twee meezingprojecten

Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag en donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:
(€ 20,- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,83
voor 1 t/m 3 collectekaarten en voor
4 of meer collectekaarten € 1,66.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.

Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink

E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta2@outlook.com
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
**Kopij voor het nummer van vrijdag
12 oktober moet uiterlijk donderdag
4 oktober vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

Kerk Wijzer

Nieuwe abbonemen-
ten kunnen worden aangemeld bij
het Kerkelijk Bureau. Eenmaal per jaar
krijgt u een verzoek om € 19,50 lees-
geld te voldoen op rek.
NL84 FVLB 0699741858,
Administratie Voorburgs Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen
wordt per jaar € 26,50 extra aan por-
tokosten in rekening gebracht.



Kerkdiensten Rooster

Zondag 23 september

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. v.d. Meent
19.00 uur ds. H.J. Franzen, Nootdorp

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. R.L. Algera, Zoetermeer

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer,
openingsdienst

Zondag 30 september

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand,
startzondag
19.00 uur ds. H. Out, Den Haag

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

Wijkgemeente Martini

Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel.
3863220.

Predikanten: ds. W.F. Schormans, Parkweg 362, 2271
BK Voorburg, tel: 7520363, e-mail: wfschormans@
hotmail.com. Werkdagen ma/di/wo/do.

En ds. H.M. Marchand, Parkweg 362, 2271 BK Voor-
burg, tel. 7520363, e-mail: hmmarchand@hotmail.
com. Werkdagen ma/di/do.

Scriba: mw. M.E. Hartevelt-Breugom, Wijnand
van Elststraat 14, 2282 HH Rijswijk, e-mail: scriba.
oudekerkvoorburg@gmail.com, tel. 06-14644402.

Voorzitter: mw. D.M. Redelijkheid-Gerritse, e-mail:
dirmaredelijkheid@xs4all.nl, tel. 06-17042180.

Rek.nr. wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v.

Wijkkas Martinigemeente.

Rek.nr. wijkdiaconie: NL49 INGB 0000 5470 91

t.n.v. Wijkdiaconie Martini Gemeente.

Website: www.oudekerkvoorburg.nl.

Bij de diensten

Zondag 23 september

In deze dienst gaat ds. J. van de Meent
voor.

Zondag 23 september Vesper

Het negentig jaar bestaande man-
nenkoor 'Zang Veredelt' uit Wate-
ringen verleent medewerking.

Dit zal hun laatste medewerking aan
een dienst zijn. Ds. H.J. Franzen is de
voorganger.

Zondag 7 oktober

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans
19.00 uur ds. B. Plaisier, Rijswijk

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur J. Hopster, Hoeksteenlezing

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

*De leerlingen vroegen Jezus:
"Wie kan er nog gered
worden?" Jezus antwoordde
hun: "Bij mensen is dat
onmogelijk, maar bij God is
alles mogelijk."
Matteüs 19: 23-30*

Zondag 30 september Startzondag

Op 30 september zullen we de start van
het nieuwe kerkelijk winterseizoen
vieren. De Mariannecantorij onder
leiding van Hans Houtman zingt mee
en voor in de dienst. Als Bijbeltekst
staat Markus 8: 27-9: 1 centraal.

We sluiten inhoudelijk aan bij het
jaartheme van de Protestantse Kerk:
een goed gesprek. In de kerk voeren
we gesprekken over van alles en
nog wat. Maar wanneer is iets een
goed gesprek? Hoe kun je echt naar
een ander luisteren? Startzondag
is bij uitstek de gelegenheid om
elkaar beter te leren kennen, en
vaak komt een goed gesprek het
beste op gang door samen iets te
doen of... door samen te eten. Na
de dienst wacht er daarom een mooi
programma waarin voor jong en oud
van alles te beleven valt. Een greep
uit de activiteiten: Interview 'Wat is
een goed gesprek?', Bijbels koken,
workshop zingen, cupcakes versieren,
spelletjesmarathon, workshop Loof-
huttenfeest.

Namens de commissie,

ds. Leneke Marchand

Zondag 7 oktober 'Israëlzondag'

De eerste zondag in oktober wordt in
de Protestantse Kerk traditiegetrouw
Israëlzondag genoemd. In deze tijd
van het jaar viert het Joodse volk

haar grote feesten: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en Loofhutten. In 1949 stelde de Hervormde synode een Israëlzon­dag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo'n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël (zoals onze kerkorde het benoemt), bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Het rooster geeft Marcus 10: 1-16 aan, maar wellicht kies ik ook een andere tekst.

ds. Giel Schormans

Activiteiten vorming en toerusting

De activiteitengids vorming en toerusting komt binnenkort uit. Daarin kunt u of jij alles lezen over wat er voor het nieuwe seizoen op stapel staat. Bijzonder is dat er dit jaar voor het eerst een gezamenlijke uitgave met de Open Hof uitkomt. Zo raken we wederzijds van elkaar op de hoogte, en natuurlijk bent u ook welkom op de kringen, cursussen etc. van de voor u 'andere' wijk­gemeente. Het aanbod wordt op deze manier nog breder. Omdat een aantal dingen al voor of kort na start­zon­dag beginnen hier alvast een agenda voor de komende weken.

*ds. Giel Schormans,
ds. Leneke Marchand*

Maandag 24 september:

Kring geloofsverdieping (20.00 uur, De Voorhof), ds. HMM, (hmmarchand@hotmail.com)

Woensdag 26 september:

Ochtend: Leerhuis over de 1^e Korinthebrief (10.00 uur, De Voorhof), ds. WFS (wfschormans@hotmail.com)

Donderdag 27 september:

Bijbellesgroep over de 1^e Korinthebrief (20.00 uur, De Voorhof), ds. WFS

Maandag 1 oktober:

Catechese 12+ met ouders (19.00 uur, De Voorhof, ds. HMM)

Dinsdag 2 oktober:

Start van de ABC cursus (kennis­makingscursus christelijk geloof) (20.00 uur, De Voorhof, ds. WFS)

Dinsdag 9 oktober:

Bijbelkring: 'Tekst van de zondag' (10.00 uur, De Voorhof, ds. HMM)

Dinsdag 11 oktober:

Kring *Hemels Graafwerk* 'over geloof en duurzaamheid' (19.45 uur, Laan van Haagvliet 9, info en opgave: Rick Slettenhaar (rick.slettenhaar@gmail.com))

Collectetoelichtingen



De 1^e collecte is altijd voor een diaconaal doel. De 2^e collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke doeleinden, zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

23 september Individuele financiële nood

De Diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het verschil maken. Voor grotere bijdragen kan een beroep gedaan worden op het Sociaal Fonds van gemeente en kerken in Leidschendam-Voorburg. Daar wordt op andere momenten voor ge­col­lecteerd.

30 september Vluchtelingenwerk

De Diaconie ondersteunt het werk van Vluchtelingenwerk met een jaarlijkse financiële bijdrage, maar is ook in de praktijk een betrokken partner. Zo was de Diaconie actief betrokken bij de organisatie van de dag voor statushouders en hulpmaatjes in de Oude Kerk op 25 maart 2017. En recent woonde de Diaconie nog een bijeenkomst bij van de Participatieraad over de begeleiding van statushouders. Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers in de asielzoekerscentra met een uitgebreid pakket aan middelen. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen hulp krijgen bij het vinden van een huis, het aanvragen van een uitkering, het aanmelden van kinderen bij een school, gezinshereniging, juridische hulpverlening bij het verlengen van een verblijfsvergunning, begeleiding bij terugkeer als de verblijfsvergunning wordt ingetrokken en bij inburgering, zoals taallessen en voorbereiding op het inburgerings- en staatsexamen NT2. Asielzoekers in de asielzoekerscentra worden begeleid bij de asielprocedure, gezinshereniging en terugkeer als ze geen verblijfsvergunning krijgen. Tot slot verzorgt Vluchtelingenwerk lessen en voorlichting over het vluchtelingenvraagstuk om daarmee het draagvlak onder de bevolking te vergroten. Men gaat naar scholen maar er is ook een lespakket waarmee betrokken burgers zelf aan de slag kunnen gaan.

Info: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/wat-wij-doen

7 oktober Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema's als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift *Kerk & Israël Onderweg* dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.

Heidag 6 oktober

Op 6 oktober zullen we als kerkenraad de spreekwoordelijke 'hei' op gaan. Onder leiding van Bert Bakker (coach en trainer) nemen we even afstand van de lopende zaken die ons als kerkenraad vaak bezig houden. We zullen stilstaan bij vragen als: wat betekent het om kerk te zijn in Voorburg anno 2018? En hoe kunnen we daar als kerkenraad leiding aan geven? We zullen deze zaterdag doorbrengen op het prachtige Buitengoed Dorrepaal aan de Westvlietweg. We hopen op een

dag van diepgaande bezinning, gebed en rust, van toegroeien naar elkaar. Als gemeentelid kunt u hierbij betrokken zijn door uw gebed, en daarnaast ook heel praktisch: *we zoeken nog een paar mensen die samen voor de 20-koppige kerkenraad een lunch willen verzorgen*. Is dat iets voor jou/u: meld het even bij de voorzitter Dirma Redelijkheid (dirmaredelijkheid@xs4all.nl).

Namens de kerkenraad,

*ds. Leneke Marchand,
ds. Giel Schormans*

Holocaust Namenmonument: adopteer een naam

Deze maand is het Israël-zondag. Met het oog daarop wil ik graag uw aandacht vestigen op het volgende. Zoals u wellicht weet is het Nederlands Auschwitz-comité bezig een monument te realiseren met daarop de namen van alle 102.000 Nederlands-Joodse en 220 Sinti en Roma slachtoffers van de Holocaust. Dit monument komt te staan in de Weesperstraat in Amsterdam. Deze locatie ligt in het hart van de vroegere Jodenbuurt.

Er zijn veel plaatsen waar slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht (ook in Voorburg), maar een monument met de namen van alle Nederlandse slachtoffers van de Holocaust op één centrale plek is er nog niet. Voor nabestaanden is zo'n monument van grote waarde. Er is immers geen graf waar zij heen kunnen om hun familie te gedenken. Daarnaast dient het Holocaust Namenmonument Nederland een educatief doel. Een gedenkplaats met ruim 102.000 namen confronteert huidige en toekomstige generaties met de onwaarschijnlijke omvang van de vernietiging van miljoenen mensen in Europa. Zo waarschuwt het monument ook volgende generaties voor de afschuwelijke gevolgen die antisemitisme, racisme en discriminatie uiteindelijk kunnen hebben.

Dit monument wordt gerealiseerd met giften. Als kerk hebben wij een beladen geschiedenis als het gaat om onze relatie met het Joodse volk. Die is de eeuwen door te vaak weinig liefdevol geweest. Wat zou het daarom mooi zijn als wij als kerk meewerken aan de realisatie van dit monument. Het is mogelijk een gift te geven of één of meer namen op het monument te adopteren, eventueel uit je eigen woonplaats. Zelf heb ik de naam van de 17-jarige Alice Cohen uit Voorburg geadopteerd die op 17-9-1942 door de Nazi's in Auschwitz werd vermoord. Komende maand staat de Protestantse Kerk stil bij haar onopgeefbare verbondenheid met Israël. Dit lijkt mij persoonlijk een mooie manier om aan die verbondenheid concreet gestalte te geven. Voor informatie en donatie: www.holocaustnamenmonument.nl

ds. Giel Schormans

Wij gedenken Jan Stoop

Op dinsdag 28 augustus is, in de leeftijd van 76 jaar, van ons

heengegaan ons gemeentelid *Jan (Adriaan) Stoop*. Een bijzonder mens, een markant lid van onze gemeente. We hebben hem leren kennen als een man van trouw, toewijding en met een bijzonder gevoel voor humor. Een man ook die een bruggenbouwer wilde zijn en was, binnen en buiten de kerk. De oecumene had zijn hart, lang was hij lid van de Raad van Kerken en enige jaren ook voorzitter. Ook was hij o.a. scriba van de Algemene Kerkenraad, voorzitter van de wijkdiaconie, pastoraal medewerker en regelde hij de autodienst. De laatste tijd was Jan druk met het realiseren van een smoelenboek voor de gemeente. In het geloof was hij iemand die de ruimte zocht en die ruimte ook aan anderen wilde geven. Een groot verdriet in zijn leven was het overlijden van zijn oudste zoon Pieter door een ongeluk. Ondanks moeilijkheden in zijn leven, ziekte en na ongelukken in zijn actieve sportleven stond Jan altijd weer op. Hij bracht iets lichts in moeilijke discussies en beslissingen, ook in de kerk, waarbij hij probeerde met een kwinkslag of opmerking zaken weer naar het positieve te kantelen. Toen bleek hoe ziek hij was, bereidde hij zich nauwgezet voor op zijn sterven in de verwachting naar Het Licht te gaan. Daarvan zongen we ook in de dienst geleid door ds. Van der Meij, in een volle Oude Kerk op maandag 3 september: een land van louter licht, een nieuwe stad van vrede en een bloeiende steppe. Woorden vanuit de familie en de kerk en ook woorden van Jan zelf klonken en we overdachten Prediker 7: 15-20. Daarna is Jan bijgezet in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats. We leven mee met Jans vrouw Ria, zijn zoon Albert, zijn vrouw Yurina en de beide kleinzons.

Bep van Sloten-van de Munt

Wij gedenken Willy Pijpstra-Kruysifix

Op 15 augustus overleed in de leeftijd van 82 jaar ons gemeentelid mevrouw *Willy Pijpstra-Kruysifix*. Wil Pijpstra werd geboren in Rotterdam als oudste van 7 kinderen. Al vroeg in haar leven zorgde zij, samen met haar moeder, voor de broertjes en zusjes. Zorgzaam en liefdevol bleef zij, tot op het laatst. In 1961 trouwde zij met Jan Pijpstra. Zij woonden eerst in de Johan de Meesterstraat, waar twee dochters en een zoon werden geboren. In 1976 kregen zij een huis in de Azuurhof. Hun kerk was de Opstandingskerk. Jarenlang was zij

vrijwilliger en pastoraal medewerker in Het Anker. In 2014 openbaar zich bij haar de ziekte van Alzheimer, waardoor zij in 2015 moest verhuizen naar Topaz Vlietwijk in Voorschoten. Op 22 augustus namen wij afscheid in een dienst geleid door Liesbeth Kromhout, geestelijk verzorger, met liederen die haar dierbaar waren: Veilig in Jezus' armen, Lichtstad met uw parlen poorten en Wat de toekomst brengen moge. We begroeven haar op de begraafplaats aan de Rodelaan. Dat zij moge rusten in de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. De Heer zij haar kinderen en kleinkinderen troostrijk nabij.

Judy van Engeldorp Gastelaars

Koffieochtend en Samen eten

Maandag 1 oktober bent u van harte welkom bij de koffie. Van 10.00-12.00 uur kunt u binnen lopen in De Voorhof voor een kopje koffie, thee, iets lekkers en een praatje.

De eerstvolgende maaltijden zijn op 9 en 23 oktober. Een gezellige maaltijd met mensen van binnen en buiten de kerk, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. U krijgt voor € 7,50 een driegangenmenu, inloop 17.15 uur, de maaltijd begint om 17.45 uur. U kunt zich aanmelden tot de zaterdag vóór de maaltijd bij Lenne Versteeg, tel. 3998393, e-mail lenneversteeg@ziggo.nl of Janny van der Heide, tel. 3861534, e-mail jannyvanderheide@versatel.nl. Voor inlichtingen Gerda van der Hoeven, tel. 3872066, e-mail gerdavidhoeven@hotmail.com.

Giften

Voor de wijkdiaconie zijn giften ontvangen van € 20,- (mw. vK) via Irene Feenstra, € 50,- (mw. V) via Ada Bannink, € 100,- (NN) via Aad de Graaf, € 20,- (fam. N) via Judy van Engeldorp Gastelaars en via ds. Marchand € 90,- (NN).

Uw e-mailadres voor bijzondere berichten

Wilt u belangrijke berichten, zoals een overlijden van een gemeentelid, niet missen? Geef dan uw e-mailadres door aan onze scriba, Melinda Hartevelt. Zij beheert dit bestand en zorgt ervoor dat het alleen voor dit doel wordt gebruikt. Haar e-mailadres is: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com

Herinrichting Oude Kerk

Enige maanden geleden is de gemeente geïnformeerd en gehoord over de plannen voor de herinrichting van de kerk. Daarna is de kerkenraad hiermee akkoord gegaan. Inmiddels zijn we, na de vakanties, zo ver dat

Een goed gesprek

“Eigenlijk is de kerk één van de weinige plekken waar je een goed gesprek kunt voeren.” Dat hoorde ik onlangs iemand zeggen. Met enige verbazing constateerde zij het, want de kerk was voor haar beslist geen vanzelfsprekendheid meer. Zou het waar zijn, dat juist de kerk de plek is voor een goed gesprek? Wat is eigenlijk een goed gesprek?



Een goed gesprek gaat ergens over. Het heeft diepgang. Je spreekt met elkaar over wat je bezielt en bezighoudt. Je durft grote vragen bij de kop te pakken, zonder dat je weet of je een antwoord zult vinden. Een goed gesprek werkt nog na, ook als je weer alleen bent. Het zet je aan het denken en geeft nieuwe inzichten.

In een goed gesprek wordt geluisterd. En we weten allemaal: luisteren is meer dan je mond houden totdat de ander stopt met praten. Wat een weldaad is het, als iemand echt naar je luistert en ingaat op wat je zegt en ook op wat je niet zegt, maar wat ergens in je ligt te sluimeren. Iemand noemt dat ‘de ander tevoorschijn luisteren’.

In een goed gesprek geef je iets van jezelf. Je geeft aandacht aan de ander. Je geeft iets van jezelf bloot, van wat jou bezighoudt. Zo wordt een gesprek een echte ontmoeting.

Hoe kan het dat juist een kerk of geloofsgemeenschap de plek bij uitstek is voor een goed gesprek? Ik zie daarvoor twee redenen.

In de kerk mag je kwetsbaar zijn. Het leven is immers niet maakbaar. Je hoeft je niet sterker of beter voor te doen dan je bent. Je mag falen en opnieuw beginnen. We horen iedere zondag dat we van genade leven. Juist als er dingen anders lopen in je leven, als je jezelf tegenvalt, als dingen je bij de handen afbreken, mag je in de kerk je hart ophalen aan de liefde van God die voor alles uit gaat. En je vindt er een luisterend oor van een ander – kwetsbaar – mens.

Tegelijk is de kerk een plek waar we niet zelf de norm zijn. “Ik heb hier een goed gevoel bij” of “Dat vind ik nou eenmaal” is niet genoeg. We oriënteren ons op de woorden van God. We laten ons vanaf de Andere Kant toespreken. In het evangelie vinden we niet alleen liefdevolle aanvaarding maar ook een kritisch tegengeluid: “Is het terecht dat je zo negatief over jezelf denkt?” Of: “Hoe rijm je dit gedrag met je geloof?” Wij zijn geroepen om elkaar scherp te houden. Ik geloof dat je dat nergens zo goed kunt doen als in een gesprek. Door vragen te stellen houdt de ander je een spiegel voor. En terwijl jij een antwoord aan het formuleren bent, ontdek je hoe het echt voor jou zit. De ander leest je niet de les. In een goed gesprek mag je zelf de conclusie trekken.

Ik hoop dat we in dit nieuwe kerkseizoen heel veel goede gesprekken zullen hebben. Ik geloof dat in een goed gesprek de Geest van God aan het werk is. Balsem voor de ziel en bron van wijsheid.

ds. Els van der Wolf-Kox

we overgaan tot de implementatie van deze plannen. Er is een verdere aanpak gemaakt en er is een aantal mensen bereid gevonden om medewerking te verlenen.

Concreet betekent dit dat we aan de slag gaan met de verlenging van de vloer van het koor, het afronden en plaatsen van nieuw liturgisch meubilair en de aanschaf en plaatsing van nieuwe stoelen. Ook het licht en het geluid zullen daarbij worden meegenomen. Dit is natuurlijk niet binnen een paar dagen klaar maar zal nog wel even wat tijd in beslag gaan nemen.

Verder gaan we bezien of en zo ja hoe we de achterkant van het middenschip (onder en naast het orgel) kunnen integreren in de nieuwe inrichting. Hier zal een advies voor worden opgesteld. Tenslotte zullen we aandacht schenken aan ideeën voor het beter “beloopbaar” krijgen van het koorgedeelte. Maar als eerste is nu de tochtwerende glazen deur in de hal aangebracht. We houden jullie op de hoogte.

Ronald Schippers

Sanseveria

In augustus sprak ik de hoop uit jullie allen deze maand gezond en wel te mogen ontmoeten. En inderdaad, het was géén grote kring, maar allen wel gezond. Helaas wel zieke thuisblijvers en die wensen wij sterkte en kracht van onze Heer toe. Maar wat zagen we nu... Ans loopt krom en met een stok! Het grappige hieraan was dat iedereen mij vroeg hoe het met mijn knie! was, tja en daarin kan je geen aortaklep vervangen!!! Genoeg hierover.

Wat een fijne middag hadden wij met de door Joke Wittekoek vertelde verhalen, bij de dia's over haar werk bij kinderen in Bangladesh. Het deed heel veel met ons, want toen Germa met een mandje langs kwam werd er met gulle hand gegeven. De mooie opbrengst van € 156,20 kon zij, met een gift uit de kas, aan Joke overhandigen.

Joke mailde mij de volgende dag een lieve reactie: “Het was een fijne middag en wat een mooi bedrag voor de zorg voor de kinderen. Hierbij een gezongen “Maak mij een vrede stichter Heer”, gebaseerd op het gebed van Franciscus van Assisi”.

Dinsdag 2 oktober komt Henk Griffioen met zijn lezing getiteld “Wie verre reizen doet, kan veel verhalen!” En dat hij dat kan is ons wel bekend. Wij kunnen weer uitkijken naar een

DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

WWW.DEVOSVERF.NL/070 347 36 31



AGTERDENBOSCH
NVM MAKELAARS



NVM • WONEN

telefoon: 070 386 42 45
www.agterdenbosch.nl

FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892

BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING

diverse rouwcentra – telefoon 3451676

FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:

Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag



DAMEN DRUKKERS

www.damendrukkers.nl

gezellige middag en een schitterend en boeiend scherm.
Met hartelijke groet,

Ans Verschoor

Busreis senioren

Als het goed is hebben gemeentelieden van 70 jaar en ouder van onze wijkgemeente een uitnodiging van de diaconie ontvangen voor de busreis op woensdag 10 oktober. Ons doel voor deze dag is het Don Bosco Centrum in Assel, bij Hoog Soeren / Apeldoorn.

We vertrekken om 11.30 uur bij de Oude Kerk, aan de Parkweg. U kunt ook om 11.45 uur opstappen bij de voormalige Opstandingskerk aan de Rembrandtlaan. Onderweg wordt gezorgd voor uw lunch, thee of koffie, een drankje en we sluiten de middag daar af met een diner in de vorm van een uitgebreid buffet.

Er is voor de middag een gids van Paleis Het Loo uitgenodigd. Nu dit wordt verbouwd is het een stuk rustiger en heeft hij alle tijd om ons in woord en beeld het nodige te vertellen. U gaat dus op excursie zonder uw stoel te hoeven verlaten! Om 18.30 uur stappen we weer in de bus. We zijn dan rond 20.00 uur in Voorburg terug.

De kosten bedragen € 40,- p.p. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening NL49 INGB 0000 547091 t.n.v. Wijkdiaconie Martinigemeente, o.v.v. Don Bosco. We hebben bij de uitnodiging voor de ontmoetingsmiddag van 20 juni deze dagtocht al aangekondigd en er waren toen al bijna 40 mensen die interesse toonden. We hebben een bus voor 60 personen. Meldt u zich dus spoedig aan. Ook als u toen al aangaf mee te willen gaan!! Aanmelden kan door te bellen of te mailen met één van de onderstaande personen. Als u vervoer nodig hebt of dieetwensen heeft dan verzorgen we dat graag voor u. Geeft u dat dan aan ons door?

Germa Nauta, tel. 3866152;
e-mail: germanauta2@outlook.com
Willemine de Villeneuve,
tel. 3192972/06-20979652;
e-mail: w.vanasbeck@gmail.com

*Petrus schreef: Vertig al uw hoop
op de genade die u ontvangen zult
wanneer Jezus Christus zich
openbaart.
1 Petrus 1: 13-16*

Wijkgemeente [] [] De Open Hof

Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Bij de kerkdiensten Zondag 23 september

Vandaag gaat ds. Rein Algera uit Zoetermeer bij ons voor. Voor velen een oude bekende, hij was van 1994 tot 2005 predikant in Voorburg, verbonden aan de Samen op Weg Gemeente Koningkerk. Fijn dat hij weer in ons midden is!

Zondag 30 september

"Bid zonder ophouden" zegt Paulus (1 Thes. 5: 17). Praktisch gezien is dat onmogelijk, al is het maar dat we

geregeld moeten slapen. Hoe kan deze aansporing dan bedoeld zijn? In deze dienst werkt de cantorij o.l.v. van Andrew Wright mee en ds. Jan van der Wolf is de voorganger.

Zondag 7 oktober

Vandaag lezen we Marcus 1: 35-38. Jezus gaat naar een stille plek om te bidden, nadat talloze mensen Hem opzochten voor hulp en genezing. Hoe onderhouden wij de band met God? Hoe zorgen wij voor onze bron? Voorganger is ds. Els van der Wolf.

Doe mee en meld je aan: gemeentekringen Levenskunst

Een gemeentekring is een unieke mogelijkheid om met je geloof bezig te zijn. Het daagt je uit om stil te staan bij wat belangrijk is in je leven en je leert ook van elkaar. Het thema voor de gemeentekringen van dit jaar is 'levenskunst.' Een prachtig thema, waarin we met elkaar nadenken over: de taal van de liefde, zelfkennis, weerbaarheid tegenover lijden en dood, wandelen met God en verwondering. Het gespreksmateriaal biedt een Bijbelgedeelte, werkvormen, gespreksvragen en andere stof tot nadenken. Een gemeentekring komt zes keer bij elkaar. We hopen op goede ontmoetingen! U kunt zich aanmelden in de maand september, na de kerkdienst of per e-mail gemeentekringen@gmail.com (vermeld in die mail twee avonden waarop je wel zou kunnen, of kies voor de middagkring). In oktober treffen we de laatste voorbereidingen. In november starten de kringen.

Ochtendbijbelkring

Woensdagochtend 26 september begint de ochtendbijbelkring weer. Om 10.00 uur staat de koffie klaar, 10.15 uur beginnen we. Dit jaar draait het om de profeet Elia, aan de hand van Bijbelgedeeltes uit 1 en 2 Koningen. We starten met 1 Koningen 17: 1-6. Rond 11.30 uur eindigen we. De Bijbelkring wordt gehouden in de Koningkerk onder leiding van ds. Els van der Wolf. Je hoeft geen lid van (deze) kerk te zijn om mee te doen. Iedereen die het fijn vindt om anderen te ontmoeten en zich samen te verdiepen in de Bijbel is welkom. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

Gezamenlijke gebedsavond

Donderdagavond 27 september wordt er weer een gezamenlijke gebedsavond georganiseerd, door verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Leidschendam-Voorburg. Een moment om elkaar te

ontmoeten en samen te bidden. We starten om 20.00 uur in het gebouw van De Vergadering der Gelovigen, de 'Jezus Geeft Rust'-kerk (Van Horvettestraat 1 in Voorburg).

Christelijke meditatie nu op een ochtend

Iedere maand is er een bijeenkomst christelijke meditatie. Een uur van stilte en gebed, rond een Bijbeltekst, een korte tekst of een icoon. Dit was altijd op een avond, maar dit seizoen gaan we naar een ochtend, en wel de donderdagochtend, van 9.30- (max.)10.30 uur. We beginnen op 4 oktober. De bijeenkomsten zijn los te volgen, maar wie geregeld meedoet zal merken dat de beleving intenser wordt. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn of ervaring te hebben om mee te doen. Welkom! De meditaties zijn in de Koningkerk en worden begeleid door ds. Els van der Wolf-Kox. Data: 4 okt, 1 nov, 6 dec, 3 jan, 31 jan, 7 mrt, 4 apr, 2 mei, 6 juni.

20plus gespreksgroep

Op zondagavond 14 oktober gaat de gespreksgroep 20plus weer van start. De bedoeling daarvan is om in ongedwongen sfeer met leeftijdsgenoten te praten over de betekenis van het geloof. De begeleiding is in handen van ds. Jan van der Wolf. We komen om de beurt bij de deelnemers thuis bij elkaar. De bijeenkomsten zijn van 18.00 uur tot 20.30 uur, waarbij we eerst met elkaar eten. De eerste keer is bij ds. Jan van der Wolf thuis (Laan van Haagvliet 19) De andere data zijn: 18 nov, 16 dec, 13 jan, 17 feb en 17 mrt. Opgave en info: jtvanderwolf@gmail.com

René Strengholt

In het kader van zijn opleiding tot predikant zal René Strengholt een pastorale stage lopen in onze geloofsgemeenschap. René is missionair werker in Delft. In de maand oktober zal hij een aantal bezoeken afleggen. Wellicht ten overvloede: deze gesprekken vallen onder het ambtsgeheim. Ds. Jan zorgt voor de begeleiding. We hopen dat het voor René een leerzame ervaring zal zijn.

Ten slotte

In het Liedboek dat in 2013 verscheen staan niet alleen liederen. Er zijn ook andere teksten, gedichten, gebeden en zegenwensen, in opgenomen. Zo ook het prachtige gedicht "Herfst" van Jaap Zijlstra

Herfst

Met elk blad dat valt,

*valt er meer licht op de aarde,
komt er meer uitzicht vrij.
Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij*

Hartelijke groet,

ds. Jan en Els van der Wolf-Kox

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Floris Vesterlaan 23, 2343 RV Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

Zondag 23 september

10.30 uur ds. K. Bezemer, Openingsdienst
Thema: Dichters over de Bijbel: Michel van der Plas (1927-2013)
Organist: Albert van der Haven
M.m.v. Het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Tijdens de openingsdienst zingt het koor:
Agnus dei,
G.F. Händel
Du Hirte Israels,
D. Bortniansky
Verleih uns Frieden,
F. Mendelssohn
Slotlied 416, Ga nu met God

Zondag 7 oktober

10.30 uur Jeroen Hopster, Hoeksteenlezing
Boek: 'De andere afslag – levenspaden, mogelijkheden en emoties'.
Entree: € 7,-; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,-; voor leden van de bibliotheek online via Ideal € 5,50; koffie/thee € 1,- (gepast betalen).



Soms lijkt het alsof je leven in de sterren stond geschreven. Alsof het zaad- en eicelletje van je vader en moeder voorbestemd waren om hun paden te laten versmelten. Alsof het lot jou en je geliefde bij elkaar bracht. Alsof de dingen móesten gaan zoals ze gingen. Maar wat nu als die schijn bedriegt? Wat als de toekomst nog niet vastligt? Wat als wij niet leven in een wereld van noodlot, maar van toeval en mogelijkheid?

Jeroen Hopster (1987) is filosoof en journalist. Aan de Universiteit Utrecht doet hij promotieonderzoek in het project Evolutionary Ethics. Zijn lezing bouwt voort op een boek dat hij in 2018 heeft gepubliceerd bij Amsterdam University Press.

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek aan de Vliet.

Zij maakt deel uit van de activiteiten 'Wij(ken) tegen eenzaamheid' in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Kringen

Dinsdag 2 oktober

14.00 uur Latijnse leeskring

Ontmoeting

Donderdag 4 oktober

10.30 uur Gastheer Jan Jager

U bent van harte welkom bij onze activiteiten

Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

Diaconie

Vanuit het College van Diakenen

De eerste vergadering na de vakantie zit er al weer op. We stellen u graag op de hoogte van een paar (actie) punten.

De opbrengst van de collecten wordt vanaf de komende editie van de KerkWijzer weer vermeld in de rubriek van de collecten, verzorgd door de penningmeester.

Het eerste deel van de opbrengsten van de verkoop van de grond van Rustoord is ondergebracht in een beleggingsportefeuille via IBS Capital Management. Het CvD is en wordt hierbij geadviseerd door drie gemeentelieden met specifieke kennis en ervaring op dit gebied. Zoals u mogelijk al heeft gezien, vordert de bouwkundige realisatie van het zorgdeel van de locatie Rustoord al flink. De overdracht van de grond voor de bouw van woningen is volgend jaar te verwachten.

Het is weer heel plezierig om te melden dat de 10 deelnemers aan de vakantieweek voor senioren in Doorn heel tevreden zijn thuisgekomen. Ook van de GHZV-leiding zijn berichten ontvangen over een geslaagde kampweek, waar ook de diaconie heeft bijgedragen aan de onkosten en vergoeding voor enkele deelnemers.

Verheugend is het om te melden dat mw. Lydië Donner-Voriskova, lid van de wijkgemeente Martini, bereid is om het secretariaat van het College te vervullen. In januari hoopt zij bevestigd te worden. Tot die tijd zal zij zich alvast inwerken.

Leden van het College onderhouden diverse externe contacten. Zo zijn bijeenkomsten bijgewoond van STEK over hun beleidsplan, van de Participatieraad over statushouders en van de Raad van Kerken over de opvang van ex-gedetineerden. In oktober bezoekt een aantal diakenen een themabijeenkomst van STEK over het diaconaat en zal ook de Landelijke Diaconale Dag op 10 november in Utrecht door enkele diakenen worden bijgewoond. In oktober zal specifieke aandacht worden besteed aan het feit dat het Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg, waaraan de diaconie structureel jaarlijks financieel bijdraagt, de rechtspersoon van Stichting heeft aangenomen.

Het beleidsplan voor 2018-2022 is in de Algemene Kerkenraad besproken. Dit zal samen met het jaarverslag en de jaarrekening van 2017 nog ter inzage worden aangeboden, waarna het met de beleidsplannen van de kerkrentmeesters en de AK nog in een gemeentevergadering aan de orde zal komen. Daarbij wil de diaconie u dan ook informeren over de wijze waarop we de gemeente willen betrekken bij het toekomstig financieel beleid, mede ingegeven door het rendement van het dan inmiddels vergrote kapitaal.

Tot slot melden we u dat mede naar aanleiding van een bezoek aan het diaconaal centrum "De Paardenberg" bij de voormalige Julianakerk in Den Haag, is besloten om voor de komende drie jaar jaarlijks € 2.500,- bij te dragen aan het project "Het Wereldhuis" voor de begeleiding van ongedocumenteerden. Hiermee is een eerste invulling gegeven aan de bestemming van een ontvangen legaat, waarover eerder dit jaar is bericht.

Namens het College van Diakenen,

*Cor Hoek, voorzitter
secre.cvd@gmail.com*

Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 ligt ter inzage in de kerken en op het kerkelijk bureau. Mocht u vragen of opmerkingen

over de jaarrekening hebben, wilt u deze dan stellen aan Hans Lensen, de penningmeester van het College van kerkrentmeesters.

Namens het moderamen,

*Anneke Smalzenbroek,
secretaris*

Kerkelijke berichten

Burendag op zaterdag 22 september

Op zaterdag 22 september staat het in en rond de Koningkerk weer 'bol' van de activiteiten. Met het doel om 'verbinding tussen mensen' tot stand te brengen en de kerk daarin een plaats te geven, hebben Houw The en Marian van Kesteren zich het vuur uit de sloffen gelopen.

Samen met andere buurtorganisaties is een prachtig programma in elkaar gezet. Het zou fijn zijn als ook u de tijd kunt vinden om even mee te lunchen, over de markt en langs de expositie te lopen, naar theater en muziek te luisteren, de buurtwandeling te lopen of met de paardentram mee te reizen. U vindt het volledige programma elders in deze KerkWijzer. Ook u helpt dan mee met het zoeken naar verbinding tussen kerk en buurt.

Het is natuurlijk ook fijn als u een handje zou kunnen helpen. Bij de voorbereidingen in de ochtenduren, door een taart of cake te bakken of door te helpen met opruimen. Laat even weten of en wanneer u beschikbaar bent (e-mail: kkhendriks@live.nl) Namens Kerk en Buurt,

Jan Hendriks

High Tea met Art Nouveau

Op zondag 7 oktober verzorgt de Haagse kunsthistorica Wendy Fossen tijdens de High Tea in de Koningkerk een lezing over Art Nouveau. De thee staat klaar om 14.00 uur en de lezing begint om 15.00 uur.

Art Nouveau in Nederland speelt zich af in de periode 1894-1914. De 2^e helft van de 19^e eeuw was een periode van stormachtige ontwikkeling en vernieuwing. Denk aan elektriciteit, nieuwe vormen van communicatie zoals telegraaf en telefoon, stoommachine, industrialisatie en beginnende aandacht voor verbreding van het kiesrecht ofwel emancipatie van grote bevolkingsgroepen. De kunstenaars van Art Nouveau in Nederland vormden een soort van tegenbewe-

BURENDAG 2018

Zaterdag 22 september 12.00 – 16.00 uur

Werkgroep Kerk en
Buurt:
Fenomeen
Bovenveen.

Verbinding van mensen in bruisend Bovenveen

Tuinvereniging ATV
Nic. Beets;
Middin;
WOEJ.

Programma in en rondom de Koningkerk

Bruinings Ingenhoeslaan 4, Voorburg
(tramlijn 2 en bus 23 stoppen voor de deur)

In de Koningkerk

- 11.30 uur: Inleveren taarten voor de taartenbakwedstrijd (er is koffie).
- 12.00 uur: Opening expositie tekenen/schilderen:
Middin en tekenclub WOEJ
- 12.30 uur: Theater 'De Bestemming' (Jos Moor)
- 13.00 uur: Zingen met de burens achter de muren (Jeroen Bosman)
- 14.00 uur: Poppentheater 'Fritzie de Duikelaar'



Muziek

- 11.30 uur: Eduard met trekharmonica
- 13.00 uur: Gerard met gitaar.
- 14.30 uur: Pluk en Pleej 'Zo kan het ook'



Rond de Koningkerk

- * Koffie/thee/fris met taart
- * Springkussen, 4 op een rij
- * Snuffelmarkt, verkoopkinderkleding
- * weggeef- en informatietafels

13.00 uur: Gratis lunch



Vertrekpunt voor:

- * Buurtwandeling
- * Paardentram (Jan Plezier)
- * Busje van WOEJ



Halteplaatsen met koffie/thee en activiteiten

Trefpunt Middin

- Sjoelen, zaklopen;
- Koekhappen, blikgooien;
- Grabbelen;
- Opening minibieb;
- Kleurwedstrijd.

Groene loper (WOEJ)

- Clubs voor:
naailes, tekenen/
schilderen,
kaarten;
- Speel-o-theek;
- Hapjes van
Eet-je-mee.

Tuinvereniging Nic. Beetslaan

- Verkoop jam en
honing (biologisch);
- Rondleiding langs
bijenstal en tuinen;
- Proeverij: ruiken en
voelen van kruiden;
- vertrekpunt wandeling.

Mevr. G.J. Zijlstra geeft een lezing over "Het leven in Israël en de betekenis van de Joodse feesten". U bent allen van harte welkom.

J. Carton

10 oktober: Amnesty groep Leidschendam-Voorburg 45 jaar

Mensenrechten zijn voor veel mensen nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Het werk dat Amnesty International in Nederland al 50 jaar verricht blijft daarmee onverminderd van groot belang. Amnesty Groep Leidschendam-Voorburg zet zich al 45 jaar in voor mensen die ten onrechte vervolgd worden. Dit is geen reden voor een feest, maar het is wel belangrijk om hierbij stil te staan.

Op woensdag 10 oktober organiseert Groep Leidschendam-Voorburg een thema-avond voor eenieder die het werk van Amnesty een warm hart toedraagt. Centraal tijdens deze avond staat het thema: "Een veilige haven? Rechten van kinderen van asielzoekers in Nederland". Tijdens de avond wordt de film "Vergeet mij niet" getoond, waarna we met een panel een discussie over het thema houden. Verschillende deskundigen rondom het thema zullen op deze avond aanwezig zijn, o.a. onder anderen een leerkracht van de school uit de film en de directeur van Amnesty International Nederland. Daarnaast blikken we tijdens de avond terug op 45 jaar Amnesty in Leidschendam-Voorburg. We hopen dan ook veel oud-leden te ontmoeten.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 Inloop met koffie/thee

20.00 Film:

Amnesty Nederland 50 jaar

20.05 Opening door Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland

20.15 Inleiding op film "Vergeet mij niet" door leerkracht "De Verrekijker"

20.30 Vertoning film

"Vergeet mij niet" over basisschool "De Verrekijker" in Katwijk

21.30 Reflectie burgemeester op de film

21.35 Discussie met panel

22.00 Afsluiting en drankje

De avond vindt plaats in Theater Ludens (Burgemeester Feithplein 95, Voorburg). Het belooft een mooie avond te worden, dus kom ook en meld je aan via info@leidschendam-voorburg.amnesty.nl. De toegang is gratis.

Namens Amnesty groep
Leidschendam-Voorburg,
Jeannette Ridder-Numan

ging. Kernbegrippen in deze kunststroming waren herwaardering van de natuur, het platteland en het ambachtelijke. Aandacht voor schoonheid als levensnoodzaak. Het bijzondere van deze stroming is ook dat Art Nouveau zich zowel manifesteert in architectuur als in de beeldende kunst terwijl die ook samenwerken. Bekende namen zijn kunstenaar Jan Toorop en Hendrik Petrus Berlage, maar ook kunstenaars die bij de Plaatelbakkerij werkten aan kleurig keramiek horen tot deze stroming. In haar lezing schenkt Wendy Fossen tevens aandacht aan tot nu toe onbekende vrouwelijke kunstenaars.

Het Gemeentemuseum wijdt tot en met 28 oktober een tentoonstelling

aan Art Nouveau met ook tot nu toe onbekende vrouwelijke kunstenaars. Als u de lezing van Wendy Fossen bijwoont zult u met meer kennis en plezier deze tentoonstelling bezoeken.

Plaatselijke berichten

Prot Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op dinsdag 9 oktober in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 te Leidschendam. Aanvang 14.00 uur.

Muzikale berichten

Zangers gezocht voor klassiek projectkoor in de Oude- of Martini Kerk

Altijd zo'n zin gehad om samen een klassiek muziekstuk in te studeren en te zingen in een gebouw met mooie akoestiek? Maar nog geen gelegenheid of tijd gehad om je te verbinden aan een vast koor? Dan is er nu wel de kans om mee te zingen o.l.v. onze cantor-dirigent Hans Houtman in een 'tijdelijk' nieuw projectkoor. In 5 repetities in de kerkzaal van de Oude Kerk in Voorburg zullen een aantal klassieke stukken worden gerepeteerd, te weten:

- Cantate BWV 98, Was Gott tut, das ist Wohlgetan, J.S. Bach;
- Rejoice in the Lord, Purcell.

De startrepetitie is op zaterdagmorgen 6 oktober, 10.00-12.00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg. Verder wordt gerepeteerd op:

- Maandag 15 oktober, 19.45-21.45 uur;
- Maandag 29 oktober, 20.00-22.00 uur;
- Maandag 5 november, 20.00-22.00 uur;
- Zaterdag 10 november, 10.00-12.00 uur.

Iedereen kan meedoen. En mocht u iemand weten die dat ook leuk zou vinden, breng haar/hem op de hoogte van dit projectkoor: sopranen, altten, tenoren en bassen, welkom! Wel is enige zangervaring gewenst en de aanwezigheid tijdens de 5 repetities. De uitvoering is tijdens de vesper op zondag 11 november.

De bijdrage aan dit projectkoor is € 30,- per persoon, inclusief bladmuziek, koffie/thee.

Opgeven kan tot 30 september bij Irma Nieuwenhuis d.m.v. een mailtje: irmanieuwenhuis61@gmail.com o.v.v. Naam, adres, telefoonnummer en stemsoort.

Lunchconcert



Op zondag 30 september openen we het jaarprogramma van de lunchconcerten 2018-2019 met een concert van violiste Gerianne Wigboldus en pianist Ton van der Valk. Gerianne is geen onbekende in

De Open Hof: ze is de dochter van ds. Klaas Wigboldus, een van de vroegere voorgangers in de Koningkerk. Gerianne en Ton brengen bekende en minder bekende stukken. Zo spelen ze werken van Jan van Dijk en Leon Orthel (twee Nederlandse componisten en leermeesters van Ton van der Valk) en een door Ton van der Valk zelf gecomponeerd antwoord. Ton zal deze muziekstukken met een persoonlijke toelichting inleiden, zodat u als luisteraar weet waar u naar gaat luisteren en dus zeer waarschijnlijk anders naar de muziek zult gaan luisteren. Daarnaast spelen beide musici ook bekende klanken van o.a. Mozart (sonate in e-klein), Svendsen "en ander klassiek vioolrepertoire", zoals Gerianne het omschrijft.

Welkom

Het concert begint om 12.00 uur en de toegang is gratis. Wie eerder komt kan een boterham mee eten. Na het concert wordt een vrijwillige inzameling gehouden en praten we met een glaasje en een versnapering gezellig na met elkaar. U bent van harte welkom!

Als u mensen kent die van muziek houden: nodig ze uit voor dit of een van de komende lunchconcerten. De nieuwe brochure met het jaarprogramma lunchconcerten 2018-2019 is in september gereed en zal in de kerk en op de website van De Open Hof beschikbaar zijn. Het volgende lunchconcert vindt plaats op zondag 4 november. Dan is het Leidschendamsvrouwenkoor o.l.v. Cassandra Feith te gast in De Open Hof.

Rita Bakker

Werkgroep Lunchconcerten

Zing mee met de cantorij van De Open Hof: "The Crucifixion" van John Stainer

De cantorij van De Open Hof is weer begonnen. Naast (veelal meerstemmige) liederen voor de kerkdienst gaat de cantorij aan de slag met een groter project. Op zaterdagavond 30 maart om 20.00 uur wordt "The Crucifixion" van John Stainer uitgevoerd in de Koningkerk door een projectkoor bestaande uit leden van de cantorij aangevuld met enthousiaste zangers van buitenaf onder leiding van Andrew Wright en Jeroen Bosman.

Of je de Crucifixion van Stainer nu al kent en het stuk graag nog een keer wilt zingen of het stuk nog niet kent en het graag wilt instuderen: voel je welkom. Enige zangervaring is wel gewenst.

Wie mee wil doen kan op twee manieren aansluiten:

Iedereen die begin maart zijn/haar partij van The Crucifixion goed kent of in staat is de eigen partij thuis in te studeren, bijv. met behulp van www.koorpartijen.nl/crucifixion, kan een korte 'aanlooproute' volgen met 5 repetities op vrijdag 1, 8, 15, 22 maart van 19.30 tot 21.45 uur in de Koningkerk. De cantorij begint al eerder met de repetities, ook op de vrijdagavond. Iedereen die daaraan mee wil doen is van harte welkom. Voor de precieze data en tijden kun je terecht bij Marjke van Veenendaal:

mv.veenendaal@casema.nl

Voel je vrij om een keer bij de cantorij te komen kijken en vooral mee te doen! De generale repetitie vindt plaats op vrijdag 29 maart 2019 van 19.30 tot 22.00 uur in de Koningkerk.

Van de deelnemers vragen we een eigen bijdrage van € 20,-. Als dit bedrag een bezwaar is, stuur dan een berichtje naar muziek@deopenhofvoorburg.nl. De uitvoering van de Crucifixion op zaterdagavond 30 maart maakt deel uit van de serie maandelijkse lunchconcerten in de Koningkerk. De toegang voor het Crucifixion-concert is net als alle andere lunchconcerten geheel gratis. Voor verdere informatie/aanmelden: www.deopenhofvoorburg.nl/lunchconcerten/crucifixion

Martini Ensemble zoekt nieuwe stemmen

Houd je van zingen, heb je koorervaring, zing je van blad en lijkt het je leuk om deel uit te maken van een klein ensemble van 3x4 stemmen? Het Martini Ensemble is dan misschien wel naar je op zoek. Per direct hebben we versterking van onze sopraanpartij nodig, maar ook bij de andere stemmen verwachten we op termijn vacatures.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze dirigent Jeroen Bosman, e-mail: jbjb@hetnet.nl. We repeteren op de eerste en de derde zondagavond van de maand van 20.00-22.00 uur, zelf oefenen thuis is wel een voorwaarde.

Overige berichten

Protestantse Lezing 2018:

Ben Tiggelaar

Hoe je zélf iets van je leven kunt maken (Of toch niet?).

Op 31 oktober 2018 om 20.00 uur houdt Ben Tiggelaar de Protestantse

Lezing 2018 in Corpus Experience te Oegstgeest. Ben Tiggelaar is bestsellerauteur, internationaal spreker, gedragswetenschapper én protestant. Tiggelaar staat in zijn lezing op een eigentijdse manier stil bij de vraag die 400 jaar geleden - tijdens de synode van Dordrecht - maandenlang het gesprek van de dag was: Bepaalt God hoe het leven van mensen verloopt óf heeft de mens daar zelf invloed op? Tegenwoordig kunnen Nederlanders zich nauwelijks iets bij dit vraagstuk voorstellen. Nederland is bij uitstek een land waar het geloof in God plaats heeft gemaakt voor een geloof in maakbaarheid. De overtuiging dat je zélf iets van je leven kunt en moet maken. Toch is het volgens de protestantse Tiggelaar goed om in de huidige prestatie maatschappij waarin zelfbeschikking hoog in het vaandel staat opnieuw na te denken over deze historische vraag.

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag). Meer over deze lezing via www.protestantsekerk.nl/lezing, waar men zich ook kan aanmelden.

Vredesweek 2018: 15 t/m 23 september

Elke derde week van september organiseert PAX de nationale Vredesweek. Samen met duizenden mensen komen we in actie. In het hele land worden honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, en van vieringen tot debatten. Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Met de Vredesweek laten we zien

dat er ondanks alle berichten over oorlogen, vluchtelingen en groeiende polarisatie ook veel bijzondere en mooie dingen gebeuren. Niet groot en onmogelijk, maar klein en dichtbij. Leer andere culturen kennen tijdens een Walk of Peace, kom naar de uitreiking van de PAX Duif waar we mensen in de spotlight zetten die zich op een bijzondere manier inzetten voor vrede of bekijk in de agenda van de Vredesweek wat er bij jou in de buurt te doen is. Samen met duizenden mensen in Nederland laten we zien dat het anders kan. Doe je met ons mee? Voor informatie: Vredesweek.nl

Kerk en eenzaamheid

De Kerk-en-Zorgdag op 28 september van 9.45-15.30 uur in het protestants landelijk dienstencentrum te Utrecht staat dit jaar opnieuw in het teken van eenzaamheid. Hoe kom je eenzame mensen op het spoor? Welke rol kan de politiek spelen? Wat kunnen lokale kerken doen? En wat wordt er al gedaan? Tweede Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet schreef een actieplan tegen eenzaamheid en gaat hier met de aanwezigen over in gesprek. Janet Bac verzorgt een korte terugblik op het project Zorgzame Kerk, publiceert de resultaten van de evaluatieronde die in de zomer van 2018 is gehouden en blikt vooruit naar de toekomst. Drie plaatselijke gemeenten delen hun ervaringen met het thema eenzaamheid.

Zie ook: kerkinactie.nl/kerkenzorgdag

Nieuwe 'Samenleesbijbel Junior'

Voor ouders met jonge kinderen is er een nieuwe Samenleesbijbel Junior, een Bijbel om samen met kinderen van 5-7 jaar in te lezen. Deze kinderbijbel met 30 Bijbelverhalen is een initiatief

van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

De Samenleesbijbel Junior is een vervolg op de Samenleesbijbel uit 2015, waarvoor grote belangstelling bestaat. Deze bijbel nodigt (groot) ouders uit om met hun (klein) kinderen van 8-12 jaar in gesprek te raken over de Bijbel met behulp van gespreksvragen, doe-opdrachten en drie leesroutes. 'Van ouders kregen we de vraag of we ook voor jongere kinderen zo'n bijbel konden maken', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Met deze junior-uitgave kun je al vroeg met kinderen in gesprek gaan om samen te ontdekken wat die oude, soms moeilijke maar altijd inspirerende bijbelverhalen te zeggen hebben.'

Ontdekkingsreis

De Samenleesbijbel Junior blijft dicht bij de Bijbel en sluit aan bij de verschillende leervoorkeuren van kinderen. Ouders en kinderen maken in 30 stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel. Elke stap is een Bijbelverhaal, bekend (het begin van de wereld, Noach, Pasen) of minder bekend (een psalm, Jesaja, een brief van Paulus). Bij elke stap staat een stukje van het Bijbelverhaal afgedrukt uit de Bijbel in Gewone Taal. Verder is er een hervertelling – met een passage die kinderen vanaf 6 jaar zelf kunnen lezen – een weetje of een lied, een gespreksvraag en een doe-opdracht.

*De wereld gaat voorbij, maar
wie Gods wil doet blijft tot in
eenwigheid.
1 Johannes 2: 12-17*

KerkRadio/KerkTV

Bent u niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van een van de vele mogelijkheden de diensten vanuit de Oude Kerk en vanuit de Koningkerk live of later mee te maken.

1. Alleen luisteren: met een KerkWebRadio (KWR). Deze maakt direct verbinding met een van de kerken en is aangesloten op de telefoonlijn (KPN) of internetaansluiting. Aanvragen via het Kerkelijk Bureau.
2. Luisteren en/of kijken (live of later) op PC of laptop via kerkomroep.nl. Kies plaats en kerk en klik op kijken of luisteren.
3. Luisteren en/of kijken (live of later) op smartphone of tablet: met de app Kerkomroep. Voor Iphone en Ipad gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button "Mijn kerken", waaronder u uw voorkeuren opslaat. Zorg wel voor een goede wifi-verbinding.
4. Luisteren en/of kijken (live of later) op TV. Dit kan met een Google Chromecast aangesloten op een HDMI-poort en wordt bediend met de Kerkomroep-app op uw smartphone. Tevens is een Mediabox te koop, die wordt bediend met een bijgeleverde afstandsbediening.

Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.

Afscheid studentenpastor Waltraut Stroh

Gastvrijheid, dat woord is tekenend voor Waltraut Stroh. Ze heeft er alles aan gedaan om de internationale studenten in Delft en Den Haag zich hier thuis te laten voelen. Vooral op spiritueel vlak, maar ze was ook vaak praktisch bezig.

Het Institute of Social Studies (ISS) aan de Kortenaerkade is een apart wereldje midden in de stad. Hier volgen masterstudenten uit vooral Afrika, Azië en Latijns-Amerika colleges en worden promovendi uit die landen begeleid. Allen houden ze zich bezig met 'development-studies'. Ze wonen om de hoek van het instituut en doen hun boodschappen twee straten verder. De stad zelf heeft eigenlijk amper weet van deze plek, waar werelddelen samen komen. En zonder de opvang door mensen als Waltraut Stroh, zouden deze studenten nauwelijks een verbinding hebben met Den Haag of Nederland. Bovendien zouden sommigen in de periode dat ze hier wonen, in een spiritueel niemandsland verkeren.

Raadvrouw

In juni ging 'interfaith chaplain' Waltraut Stroh met pensioen. Ze was door de landelijke protestantse kerk aangesteld voor de pastorale zorg aan internationale studenten in Randstad-zuid; ze concentreerde zich op het ISS en op de TU en het IHE Water Instituut in Delft. Haar werkkamer was aan de Kortenaerkade. 'Dat het ISS mij letterlijk en figuurlijk die ruimte gaf, vind ik fantastisch', zegt ze. 'Het is bijzonder dat zo'n wetenschappelijk, seculier instituut het belang van religie onderkent. Ze weten dat een groot deel van de studenten gelovig is, die hebben niet alleen behoefte aan een psycholoog en een maatschappelijk werker, maar ook aan een religieus raadsman of -vrouw. Het instituut ziet dat religie mensen bij elkaar brengt. Religie kan slijten, maar zoals wij het hier aanpakken – interreligieus – verbindt het.'

Waltraut vertelt dat de meeste studenten uit een samenleving komen waar geloof en religie vanzelfsprekende onderdelen van het leven zijn. 'Zoals lucht, je ademt het gewoon in en uit, de hele dag. Ze vinden onze seculiere samenleving wel apart. Dat een academisch geschoold iemand, een hoogleraar, kan zeggen dat hij/zij niet in God gelooft, vinden ze onbegrijpelijk. Hoe kan dat nou, je bent een welkend mens en je gelooft niet in God?! Haha, bij ons is het precies andersom: welkend en tegelijk gelovig zijn lijkt onverenigbaar.'

Tsunami

Niet dat de studenten alles voor zoete koek slikken: 'Latijns-Amerikanen bijvoorbeeld zijn vaak kritisch over de Rooms-Katholieke Kerk, Iraniërs moeten niks hebben van de manier waarop religie in hun

land wordt gepresenteerd, ook mensen uit India, Pakistan en Bangladesh zeggen dat ze niet religieus zijn maar wel spiritueel. Gelukkig zien die studenten dat religie ook anders kan, aan de manier waarop mijn collega en ik werken.'

Zo nam Waltraut studenten mee naar allerlei Haagse kerken. Een soefi uit Pakistan werd diep geraakt door een viering in de Lukaskerk, waar hij een kaarsje brandde voor zijn zieke moeder. Bij een herdenkingsdienst van de watersnoodramp, in de Nieuwe Badkapel, waren een student uit Rwanda na de genocide en een Indonesiër na de tsunami. Het thema was wederopbouw. Waltraut: 'Dan voel je opeens een verbinding op een heel ander niveau. Het maakt dan helemaal niet uit bij welke religie je officieel hoort.'

Speelgoed

Waltraut deed veel voor haar studenten. Pastorale zorg mondde niet zelden uit in praktische hulp – zoeken naar huisvesting en financiële steun, speelgoed regelen toen het gezin van een student naar Nederland kwam. Met haar collega – een rooms-katholieke priester uit India – organiseerde ze jaarlijks een interreligieuze conferentie. Ze nam de studenten mee op excursie in de stad en in Nederland. Er waren groepsgesprekken, pelgrimages, buitenlandse studiereizen, bezoeken aan allerlei gebedshuizen. Dankzij de chaplains zijn de studenten vrijwilligerswerk gaan doen bij de daklozenmaaltijden in het Stadsklooster. Waltraut heeft studenten op kamers in haar eigen huis en in vakanties vloog ze de wereld over, op bezoek bij oud-ISS'ers (die vaak hoge functies hebben nu, tot minister aan toe).

Vanuit de landelijke protestantse kerk was op dit moment geen opvolger van haar te verwachten. Die heeft Waltraut toen maar zelf geregeld, via het Haagse studentenpastoraat Haastu, maar voor minder uren per week. Op haar afscheid spraken studenten van over de hele wereld, sommigen in een videoboodschap. Ze vertelden hoe waardevol de bescheiden Waltraut Stroh voor hen was geweest. Voor haar was haar werk een vanzelfsprekendheid. Het was synoniem met 'hospitality'. 'Gastvrijheid. Dat woord past helemaal bij me.'

Margot C. Berends
Kerk in Den Haag, 30 augustus 2018