

Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

Voorburg



35^e jaargang no. 2
8 februari 2019

In dit nummer o.a.:

- maatjes voor statushouders gezocht
- bezoek aan onze partnergemeente in Halle
- 50-jarig bestaan Dovenpastoraat
- meezingen in The Crucifixion en in een Gospelkoor
- wijziging bankrekeningnummers

Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag en donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur.

IBAN bankrekeningnummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v.
Protestantse Gemeente Voorburg
inz. kerkbalans

Bestelling collectebonnen:
(€ 20,- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,87
voor 1 t/m 3 collectekaarten en voor
4 of meer collectekaarten € 1,74.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.

Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink

E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta2@outlook.com
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
**Kopij voor het nummer van vrijdag
15 maart moet uiterlijk donderdag
7 maart vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

Kerk Wijzer Nieuwe abbonemen-
ten kunnen worden aangemeld bij
het Kerkelijk Bureau. Eenmaal per jaar
krijgt u een verzoek om € 19,50 lees-
geld te voldoen op rek.
NL32 RABO 0373 7311 67 t.n.v.
Administratie Voorburgs Kerkblad.
wordt per jaar € 26,50 extra aan por-
tokosten in rekening gebracht.

Kerk Wijzer



Kerkdiensten Rooster

Zondag 10 februari

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans en
drs. B. van 't Veer-Zwaan
19.00 uur ds. H.M. Marchand

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. R.L. Algera, Zoetermeer

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

De Mantel
11.15 uur ds. K.H. Wigboldus,
Den Haag

Zondag 17 februari

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand
19.00 uur ds. B. Plaisier

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
12.00 uur Concert

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Zondag 24 februari

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand
19.00 uur ds. M. Zebregs, Valkenburg

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer

Zondag 3 maart

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf
19.00 uur proponent R. ten Hoopen

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur M. Berenpas, Hoeksteenle-
zing

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Woensdag 6 maart, Aswoensdag

De Mantel, oecumenische viering
10.30 uur pastor P. Sas en
ds. E. v.d. Wolf-Kox

Zondag 10 maart, 1^e zondag 40-dagentijd

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans, H.A.
19.00 uur M. Ameling,
dienst Raad van Kerken

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur Het verhaal van Johannes
de Doper

De Mantel
11.15 uur ds. T. Koelewijn, Den Haag

Wijkgemeente Martini

Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel.
3863220.

Predikanten: ds. W.F. Schormans, Parkweg 362, 2271
BK Voorburg, tel: 7520363, e-mail: wfschormans@
hotmail.com. Werkdagen ma/di/wo/do.

En ds. H.M. Marchand, Parkweg 362, 2271 BK Voor-
burg, tel. 7520363, e-mail: hmmarchand@hotmail.
com. Werkdagen ma/di/do.

Scriba: mw. M.E. Hartevelt-Breugom, Wijnandt
van Elststraat 14, 2282 HH Rijswijk, e-mail: scriba.
oudekerkvoorburg@gmail.com, tel. 06-14644402.

Voorzitter: mw. D.M. Redelijkheid-Gerritse, e-mail:
dirmaredelijkheid@xs4all.nl, tel. 06-17042180.

Rek.nr. wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v.
Wijkkas Martinigemeente.

Rek.nr. wijkdiaconie: NL49 INGB 0000 5470 91
t.n.v. Wijkdiaconie Martini Gemeente.

Website: www.oudekerkvoorburg.nl

Bij de diensten Zondag 10 februari

Zoals u wellicht weet is ons gemeen-
telid Barbara van 't Veer-Zwaan enige
tijd geleden aangesteld als geestelijk
verzorger van het verzorgingshuis
Nebo in Den Haag. Zij zal in deze
dienst een kerkelijke 'zending' ont-
vangen vanuit onze gemeente. Dat
betekent dat wij als gemeente haar
een zegen willen meegeven over het
werk dat zij in Nebo doet en ons als
gemeente met haar dienstwerk daar
verbonden weten. In deze dienst zal

Willemine de Villeneuve-van Asbeck herbevestigd worden als diaken. De schriftlezing is deze zondag uit Matteüs 5: 1-10. Voorgangers zijn ds. Giel Schormans en drs. Barbara Zwaan, Gelske van der Duijn zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst.

Vesper 10 februari

Een psalmenvesper met de Capella Musica Aeterna onder leiding van Hans Houtman. Vorig jaar heeft de Capella ook voor ons gezongen en wie er bij was, herinnert zich hoe prachtig de 16^e en 17^e -eeuwse koorwerken klonken. Schoonheid met een ziel. Dit jaar krijgen psalmbewerkingen van o.a. Schütz en Goudimel een plaats in de vesper. De overdenking gaat over Psalm 33. Ds. Leneke Marchand.

Zondag 17 februari

We pakken de draad van Ester weer op en horen vandaag hoofdstuk 5. Na drie dagen en nachten vasten zoekt Ester met gevaar voor eigen leven koning Ahasveros op, om voor haar volk te pleiten. Ds. Leneke Marchand.

Zondag 24 februari

We horen gedeeltes uit Ester 7 en 8 en sluiten daarmee de Ester-serie af. Haman wordt ontmaskerd en Ester weent aan de voeten van de koning. Want het bevel tot vernietiging van de joden is nog altijd van kracht. Ds. Leneke Marchand.

Zondag 3 maart

In de dienst gaat voor ds. J.T. van der Wolf.

Zondag 10 maart

1^e zondag van de 40-dagentijd, viering Heilig Avondmaal

In de Veertigdagen- of lijdenstijd volgen we Jezus op weg naar het kruis. We vieren deze zondag het Heilig Avondmaal en gedenken hoe Hij stierf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen Lucas 4: 1-13, vervuld van de Geest wordt Jezus belaagd door de duivel. Ds. Giel Schormans.

Zondagavonddienst van 10 maart

De viering van internationale gebedsdag en internationale vrouwendag is dit jaar in onze kerk, 's avonds om 19.00 uur. Een ad hoc gospelkoor van 90 vrouwen zingt in deze dienst. Zie ook elders in dit kerkblad.

Diensten in De Mantel

Zondagen 10 februari en 10 maart zijn er weer diensten in De Mantel. Voorgangers zijn respectievelijk ds.

Collectetoelichtingen



De 1^e collecte is altijd voor een diaconaal doel. De 2^e collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke doeleinden zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

10 februari Diaconaal quotum

De Diaconie draagt jaarlijks een zgn. diaconaal quotum af aan de Protestantse Kerk in Nederland. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

17 februari Individuele financiële nood

De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het verschil maken. Voor grotere bijdragen kan een beroep gedaan worden op het Sociaal Fonds van gemeente en kerken in Leidschendam-Voorburg. Daar wordt op andere momenten voor gecollecteerd.

24 februari Werelddiaconaat

In 2019 ondersteunen wij drie projecten: Oeganda, JW-Support en Docenten voor Africa. In Kampala, de hoofdstad van Oeganda, steunen we een burenhulpproject en een dagcentrum voor kinderen met een beperking. JW Support helpt de leefomstandigheden van kinderen en vrouwen in Bangladesh te verbeteren. De Stichting Docenten voor Afrika biedt financiële en niet-financiële hulp voor goed en inspirerend onderwijs aan kansarme kinderen in de townships van het Zuid Afrikaanse Kaapstad. Medio februari verschijnt de 67^e Voorburgse-Samen-Delenkrant met recent nieuws over deze en andere projecten inclusief een financiële verantwoording over 2018. Van harte aanbevolen.

3 maart Mission Aviation Fellowship (MAF)

Mensen die aan de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. MAF vliegt voor 1000 kerken en (hulp)organisaties in 30 landen. Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar. Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud. De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol. 45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van de reis. Piloot Dave Forney: "Een routinevlucht kan zo maar omslaan in een spoedklus. Zo kreeg ik een oproep om een zwangere vrouw op te pikken die op het punt stond te bevallen van een tweeling. Vanwege levensbedreigende complicaties was haast geboden! Gelukkig waren we op tijd en konden we de aanstaande moeder naar Tarakan (Kalimantan, Indonesië) brengen waar een ambulance stond te wachten". Info: www.maf.nl.

10 maart Voorjaarszending

Kerk-zijn in krakend communistisch systeem Cuba Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het communistische systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.

K.H. Wigboldus en ds. T. Koelewijn en de aanvangstijd is 11.15 uur. Ook dit jaar is er weer een oecumenische Aswoensdag viering ter voorbe-

reiding op de Veertigdagentijd. Deze vindt plaats op woensdag 6 maart, aanvang 10.30 uur. Ds. E. van der Wolf-Kox en pastor P. Sas gaan hier-

in voor. Ook als u niet in De Mantel woont bent u van harte uitgenodigd in deze diensten.

Middaggebed

Kan de kerk doordeweeks ook niet open zijn? In december zijn we begonnen met een wekelijks middaggebed. De kerk is open vanaf 11.45 uur, het middaggebed in het koor van de kerk begint na de klokken van 12.00 uur. Een half uur van rust, gebed, muziek, een kaars die brandt: als teken dat je daar niet alleen zit, maar dat de stilte, de muziek en de gebeden gehoord worden.

Koffieochtend en Samen eten

Maandag 4 maart bent u van harte welkom bij de koffie. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u binnenlopen in De Voorhof voor een kopje koffie, thee, iets lekkers en een gesprek.

De eerstvolgende maaltijden zijn op 12 en 26 februari en 12 maart. Een gezellige maaltijd met mensen van binnen en buiten de kerk, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. U krijgt voor € 7,50 een driegangenmenu, inloop 17.15 uur, de maaltijd begint om 17.45 uur. U kunt zich aanmelden tot de zaterdag vóór de maaltijd bij Janny van der Heide, tel. 3861534, e-mail jannyvanderheide@versatel.nl. Voor inlichtingen Gerda van der Hoeven, tel. 3872066, e-mail gerdavidhoeven@hotmail.com.

Giften

Via Bep van Sloten is ontvangen € 20,- (B) voor de wijkkas en € 20,- (N) voor de diaconie.

Via Els Schippers is ontvangen € 15,- (fam. W) voor de wijkdiaconie. Via ds. Schormans is € 50,- ontvangen voor de diaconie.

Wij gedenken

Wilhelmina Catherina Hendrika Mol-Kakebeke

Op de leeftijd van 92 jaar is op 12 januari overleden mevrouw Wilhelmina Catherina Hendrika Mol-Kakebeke, weduwe van Douwe Hendrik Mol. Mevrouw Mol woonde de laatste jaren in Het Anker. De crematie heeft plaatsgevonden op zaterdag 19 januari in de Meerbloemhof in Zoetermeer.

Cornelia Wilhelmina Scheurkogel-van der Kleij

Op woensdag 23 januari overleed op 97-jarige leeftijd Cornelia Wilhelmina Scheurkogel-van der Kleij. Corrie werd kort na de oorlog met haar man Arend, die arts was, uitgezonden naar het Tobameer op Sumatra. Ze werd daar, en bleef levenslang, een zendingsvrouw in hart en nieren, die haar leven lang een vast geloofsvrouw en intens gebedsleven paarde aan sterke sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Zingen was haar lust en haar leven. Toen het gezin van Arend en Corrie met hun acht kinderen in Voorburg kwam wonen, raakten ze, behalve bij hun eigen Vrij Evangelische gemeente, betrokken bij de Oude Kerk. Corrie was onder andere lid van de cantorij en de gebedsgroep en zong vorig jaar nog solo op het seniorenkerstfeest (het ontroerende filmpje hiervan werd getoond in de dankdienst). Tot ze stierf behield ze een jeugdige nieuwsgierigheid in de wereld om haar heen en de wereld ver weg. De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 29 januari in de Oude Kerk en we lazen daar Psalm 146 ('ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God') en Handelingen 16, waar Paulus en Silas om middernacht zingen in de gevangenis. Daarna werd Corrie te ruste gelegd op de begraafplaats in Dordrecht. Laten we haar kinderen opdragen in het gebed.

ds. Leneke Marchand

Johanna Cornelia van Saltbommel

Op donderdag 24 januari is op 90-jarige leeftijd overleden ons gemeentelid mevrouw Johanna Cornelia van Saltbommel. Zij woonde aan de Agrippinastraat 4 in Voorburg, het ouderlijk huis waar ze met haar gezin tijdens de oorlog vanuit Den Haag was komen wonen. Ans van Saltbommel was een vriendelijke en karakteristieke vrouw die graag mensen om zich heen had. In haar straat kende iedereen 'tante Ans' en was ze voor menigeen een luisterend oor. Mevrouw van Saltbommel bleef vrijgezel. Toen haar moeder overleed zegde ze haar baan bij het ministerie van volksgezondheid op om voor haar vader te kunnen zorgen. Dat heeft ze tien jaar gedaan. Het geloof heeft Ans van huis uit meegekregen. Op latere leeftijd ging dat voor haar sterker leven. Ze wist zich verbonden met de Oude Kerk en Sanseveria. Vorige week werd ze getroffen door een hersenbloeding en een

paar dagen later is ze in ziekenhuis Westeinde overleden. Woensdag 30 januari is haar leven herdacht tijdens een samenkomst in het gebouw van Monuta aan de Rodelaan waar psalm 23 klonk. Aansluitend is mevrouw Ans van Saltbommel bijgezet in het familiegraf. Wij wensen haar zus, ons gemeentelid Coby Raus-van Saltbommel, en overige familie en allen die Ans van Saltbommel zullen missen Gods troostende nabijheid toe.

ds. W.F. Schormans

Vorming en toerusting

17 feb Gezinnenlunch over kerk en school

18 feb Kring Avinoe, Onze Vader

19 feb Bijbelkring dinsdagmorgen, 10.00 uur in De Voorhof, over Esther 7 en 8.

Vanuit de kerkenraad

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen zal op zondag 10 februari ons gemeentelid Barbara van 't Veer-Zwaan een zegen ontvangen over haar werk als geestelijk verzorger in verzorgingshuis Nebo in den Haag. Sinds vorig jaar is zij daar werkzaam. Barbara benaderde de kerkenraad met het verzoek een zending te ontvangen vanuit de Martini-wijkgemeente. Zo wil zij tot uitdrukking brengen dat zij haar werk ervaart als een opdracht: een dienst namens de kerk aan dit deel van de samenleving. Het gaat hierbij niet om een officiële zending in kerkordelijke zin, maar om een blijik van steun en verbondenheid vanuit onze wijkgemeente bij haar werk en dat van andere geestelijke verzorgers. De kerkenraad heeft daar van harte mee ingestemd. Dat betekent dat wij haar een zegen willen meegeven over haar werk in Nebo. Wij zijn dankbaar dat zij als lid van onze gemeente zich tot dit werk geroepen weet. Barbara zal een keer per jaar in een kerkdienst voorgaan en in de kerkenraad zal zij zo nu en dan iets vertellen over het werk van de geestelijke verzorging om zo de onderlinge betrokkenheid te stimuleren.

Biddag

Na een gesprek in de kerkenraad hierover hebben we besloten dit jaar geen aparte dienst op de woensdagavond meer te houden in het kader van Biddag. De betrokkenheid bij en het gebed voor de schepping (gewas) en de arbeid in al zijn vormen willen we in de gewone zondage morgen en avonddiensten met regelmaat door laten klinken, en niet alleen op één speciale dag in het jaar.

Jesaja zei: Alle volken zullen zeggen: "Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen."
Jesaja 2: 2-5

Oude en nieuwe rituelen

In de huizen van katholieken is geregeld een tafeltje met een Mariabeeld, een crucifix of kaars te zien. Een kleine heilige plaats in het huis. Maar niet-katholieken hebben vaak ook een speciale plaats in huis waar bijvoorbeeld portretjes van gestorvenen, een mooi Bijbeltje met een vaasje bloemen of een beeldje staan.



Naast deze bijzondere plekken in het eigen huis maken mensen steeds meer gebruik van openbare plekken voor hun rituelen. Bijvoorbeeld het leggen van bloemen en het neerzetten van kaarsjes op een plaats van een ongeluk. De plaats waar iets gebeurd is, is daarmee gemarkeerd. In zekere zin is dat 'heilige' grond geworden. Dat mensen naar een dergelijke plaats toegaan combineert de wens om te kijken met het overbrengen van een emotie daarover. Door het zien van bijvoorbeeld bloemen op zo'n plaats weet iedereen die langsloopt dat anderen ook geraakt zijn. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid en troost. Een ritueel verbindt hoofd en hart.

Je kunt je afvragen of de rituelen in de openbaarheid de plaats van de vroegere binnenkerkelijke rituelen overnemen. Gedeeltelijk is dat zeker het geval. Wat echter bij kerkelijke rituelen altijd meespeelt is dat nadrukkelijk God erbij betrokken is. Zijn hulp en troost worden aangeroepen; op zijn aanwezigheid wordt gerekend. Dat mist weleens bij een 'modern' ritueel dat zoals dat heet 'horizontaal' georiënteerd kan zijn.

Van predikanten en geestelijk verzorgers wordt nu geregeld gevraagd om nieuwe rituelen te ontwikkelen. Dat nieuwe heeft ermee te maken dat veel mensen in onze tijd buitenkerkelijk zijn. Ook zij hebben behoefte aan rituelen. De nieuwe rituelen hebben vaak te maken met situaties die men vroeger niet benadrukte. Bijvoorbeeld openbare rituelen bij iets ernstig, zoals een moord. Je probeert dan een gemeenschap te helpen een nieuw begin te maken.

Maar ook een ritueel in kleiner verband zoals bij een scheiding, of juist tweede huwelijk of adoptie waarbij een nieuwe familie gevormd wordt. In deze laatste situaties worden ook samen met de betrokken familie rituelen bedacht. Het gaat immers over hun samenleven en verhoudingen. In dat kader heb ik met families water uit de Jordaan uitgegoten, bomen geplant, brieven geschreven en verbrand, touwen geknoopt, ballonnen opgelaten, bloemen bij elkaar gezet of juist uitgedeeld, stenen neergelegd, tekeningen gemaakt en opgehangen. En al die rituelen waren op hun moment passend en mooi.

Het meest bekende ritueel is het aansteken van een kaars. Het licht als symbool voor God, het goede, hoop, dat wat ons te boven gaat. Vroeger vond men dat in de protestantse kerken 'wel wat katholiek' maar de kaarsen zijn nu zowel binnen als buiten de kerk bij bijna alle openbare rituelen te zien. Ook daar is al een verandering op te merken. Ik had al vaker gezien hoe groepen mensen bij een concert het lampje van hun mobiel aandoen of foto's maken. Kleine lichtjes in het donker, heel bijzonder. Maar er zijn nu ook virtuele kaarsen op de smartphone die worden aangestoken.

"Mooi", zei ik tegen een meisje op een bijeenkomst die een dergelijk kaars – een filmpje van een kaars waar een vlammetje op flakkerde – aanhad. "Zo draag je het licht altijd bij je". Het meisje dat mij aandachtig naar haar brandende kaars op haar mobiel had zien kijken zei vriendelijk: "En hij gaat ook nooit op!"

*Katrijke Bezemer
Voorganger van Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen*

Gemeentevergadering

We zijn als kerkenraad bezig met een nieuw beleidsplan. Behalve dat het verplicht is een dergelijk stuk te hebben, dat fungeert als 'stuur' voor het gemeentezijn in de komende jaren, is het ook goed om elkaar weer eens de vraag te stellen: waarvoor zijn we eigenlijk gemeente van Christus? Wat is onze roeping als Martini-wijk-gemeente, anno 2019 in Voorburg? En hoe geven we daar gestalte aan? Wat zijn op dit moment de cruciale vragen? Daarbij kunnen we niet zon-

der het meedenken, meeleven en meebidden van de gemeente. Op zondag 17 maart, na afloop van de dienst, willen we hier een begin mee maken. Deze gemeentevergadering (die duurt tot ongeveer half 2) zal nog nader aangekondigd worden, maar zet de datum alvast in je/uw agenda.

Kerkomroep

De problemen bij het rechtstreeks volgen van de zondagse diensten werden veroorzaakt door een afwij-

kende instelling van een server van de kerkomroep-organisatie. Het lag dus niet aan uw toestel of aan de kerk. Gelukkig is het probleem nu opgelost.

Fotowand

Er hangt sinds kort in De Voorhof een prachtige fotowand waarop het veelkleurige 'gezicht' van onze gemeente te zien is. Bent u of jij nog niet op de foto gezet en wilt u dat wel graag, dan heeft u op zondag 10 maart de gelegenheid om gefotografeerd te worden. Wim Bannink, die de foto-

DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

WWW.DEVOSVERF.NL/070 347 36 31



AGTERDENBOSCH
NVM MAKELAARS



NVM • WONEN

telefoon: 070 386 42 45
www.agterdenbosch.nl

FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892

BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING

diverse rouwcentra – telefoon 3451676

FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:

Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag



DAMEN DRUKKERS

www.damendrukkers.nl

wand verzorgde, is er dan met zijn fototoestel. Wij danken Wim hartelijk voor zijn inspanningen! Namens de kerkenraad,

Dirma Redelijkheid

Sanseveria

Op 8 januari was onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar met zoals gebruikelijk een gezellig samenzijn. We hebben 14 kaarten getekend en verstuurd naar onze vriendinnen die inmiddels in ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuizen verblijven en niet meer thuis kunnen wonen. Want ook hen mogen we niet vergeten.

Deze middag hebben we afscheid genomen van Ans Verschoor als voorzitter/secretaresse van onze vriendinnengroep. Ans werd speciaal hiervoor uit verpleeghuis Houtwijk opgehaald, waar zij tijdelijk verblijft. Bij binnenkomst kreeg Ans een corsage opgespeld door Anneke en later kreeg zij de door ons getekende bedankkaart. Ze was zeer ingenomen met de aandacht die ze van ons kreeg. Het is ook niet niks als je ongeveer 20 jaar deze groep hebt geleid! Dat verdient onze grote waardering!

Op 5 februari mochten we "reisgenoten" zijn van Heleen van der Tas. Zij

nam ons mee naar zuid west Ierland. Tijdens deze middag kregen we de gelegenheid om veel te zien van de mooie natuur en konden we kennismaken met enkele van de vele symbolen, kerken en heiligen die Ierland rijk is. Het was een welbestede middag.

Op 5 maart komt dhr. Terlouw uit Vianen die een kleurrijke diareis gaat geven door verrassend West Afrika.

Helaas moesten we op 29 januari afscheid nemen van onze vriendin Corrie Scheurkogel en op 30 januari van Ans van Saltbommel. Beiden kwamen ze de laatste tijd vanwege hun afnemende gezondheid al niet meer op de middagen.

Corrie heeft ons dikwijls ondersteund met haar mooie stem, wanneer wij dreigden uit de toon te raken. Ans zorgde in onze beginperiode wel voor de sprekers, die een presentatie kwamen geven. Met hartelijke groet,

Germa Nauta

*Johannes de Dooper zei: Ik ben de stem die roept in de woestijn:
"Maak recht de weg van de Heer."*

Johannes 1: 19-28

Wijkgemeente De Open Hof

Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Bij de kerkdiensten Zondag 10 februari

Vandaag is oud-predikant van de Koningkerk, ds. Rein Algera uit Zoetermeer, onze voorganger. Fijn dat hij weer een keer bij ons kan zijn!

Zondag 17 februari

Een themadienst over Levenskunst. Vandaag gaat het over 'wandelen met God'. 'Wandelen met God' is een manier om geloven te omschrijven. De vraag is: Wat is wandelen met God en op welke manier draagt het bij aan levenskunst? De muziek in deze dienst wordt verzorgd door de Open Hof Band. Zij zijn al druk bezig met

het instuderen van nieuwe liederen die we samen kunnen zingen. Ook is er een luisterlied, van Stef Bos, getiteld 'Tussen liefde en leegte'. Het refrain zingt 'ik ben altijd onderweg...'. Voorganger is ds. Els van der Wolf.

Zondag 24 februari

Waarom ik blijf? In onze tijd haken veel mensen af van kerk en geloof. De secularisatie raast door. Dat stelt ons voor de vraag: waarom zouden wij ook niet weggaan? Waarom blijven wij? Jezus stelt deze vraag ook aan zijn leerlingen: willen jullie soms ook weggaan? (Johannes 6: 67) Petrus geeft een opmerkelijk antwoord. Wat zou jouw antwoord op de vraag van Jezus zijn? In deze dienst gaat ds. Jan van der Wolf voor. In deze dienst zullen ook Gerry Keroeboen en Inneke Geurts-Lawalata bevestigd worden als ouderling met een bijzondere opdracht voor PERKI, de Indonesische geloofsgemeenschap die in ons kerkgebouw bij elkaar komt. De predikant van PERKI, ds. Ida Pattinama, zal daarbij een rol spelen.

Zondag 3 maart

Nog een paar dagen dan is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. Een goed moment om het geheugen op te frissen: wat is ook alweer de Veertigdagentijd? Hoe ziet de jaarkalender van de kerk eruit? En: wat is er voor ons te ontdekken als we gevoeligheid ontwikkelen voor die kalender? Op deze zondag zullen we, aan de hand van de vertelmethodes Godly Play, worden meegenomen het kerkelijk jaar rond. Anita Neuteboom is onze gids. Daaromheen zullen we zingen, bidden en de Bijbel gaat open. Voorganger is ds. Els van der Wolf.

Woensdag 6 maart

Om 10.30 uur is er een bijzondere oecumenische dienst in De Mantel. Ook als u geen binding met dit huis hebt, bent u welkom. Het is vandaag Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. In de Rooms-katholieke traditie is er een viering op deze dag. Er zijn drie indringende lezingen. Kerkgangers krijgen een kruisteken van as op hun voorhoofd. Daarbij klinken de woorden "Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren." Welkom in deze dienst met rijke symboliek en diepgang. Voorgangers zijn pastor Paul Sas en ds. Els van der Wolf.

Zondag 10 maart

In deze dienst gaat het over "Weerbaarheid tegenover lijden en dood".

Het is het vijfde thema in het kader van "Levenskunst". Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met ellende, ziekte en dood. Kun je je daar op voorbereiden? Hoe ga er mee om? En helpt je geloof dan? Dat zijn zo vragen die aan de orde komen. We lezen in ieder geval Romeinen 8: 31-19. Ds. Jan van der Wolf is de voorganger. Voor basisschoolkinderen is er een Pesachviering in hun eigen ruimte, een maaltijd met bijzondere gerechten en een verhaal, verzorgd door de leiding van de nevendienst samen met ds. Els. Kinderen graag even aanmelden, bij ds. Els (evanderwolfkox@gmail.com) of Lynette de Vries. Ook kinderen die nooit naar de nevendienst gaan zijn welkom!

PASSIE – tot het uiterste

Met Kerst timmeren we nogal aan de weg als kerk. Maar wat doen we met Pasen? Met die vraag zijn een paar mensen uit De Open Hof aan de slag gegaan. Dat begon met brainstormen. Wat willen we doen? Voor wie? En vooral: waarom? Wat beweegt ons? Wat is zo bijzonder aan de tijd op weg naar Pasen dat we daar extra aandacht voor vragen. Eén van de ideeën was om op een groot scherm naar The Passion te gaan kijken. Al pratend over het leven van Jezus en dat Hij voor ons tot het uiterste ging door aan het kruis te sterven voor onze zonden, kwamen we op de titel voor dit project: PASSIE – tot het uiterste. Op verschillende momenten en plaatsen zal dat gedurende de hele Lijdenstijd naar voren komen. Overigens hebben we het idee van The Passion op een groot scherm weer laten rusten. Maar we hebben wel plannen gemaakt om zowel naar binnen als naar buiten te laten zien wat ons beweegt. 'PASSIE – tot het uiterste' is de bril waarmee we naar bestaande activiteiten kijken. Meditatie, soepmaaltijden, bijzondere kerkdiensten, een speciale editie van Samenklank, een Pesachmaaltijd voor de kinderen, alles komt in dit licht te staan. Maar we doen ook nieuwe dingen. Op 3 maart is er Godly Play over het kerkelijk jaar in de kerkzaal. Dat is vooral gericht op kerkelijk geïnteresseerden. Op zondagmorgen 14 april komt de Zandprinses naar de Koningkerk. Een belevenis! Zo gaat het verhaal van Pasen leven voor heel veel kinderen en wie er met hen meekomen, hopen we.

Leerhuisavonden Spiritualiteit Henri Nouwen

Henri Nouwen heeft met zijn boeken miljoenen mensen over de hele wereld

aangesproken. Hij schrijft zo persoonlijk en kwetsbaar over het geestelijke leven dat velen zich erin herkenden en erdoor bemoedigd werden. Tijdens drie avonden verdiepen we ons aan de hand van videofragmenten en teksten in zijn spiritualiteit. Niet alleen omdat het boeiend is, maar omdat het ons helpt in onze persoonlijke spiritualiteit. Thema's die aan de orde komen zijn: liefde, identiteit en de combinatie van (politieke) actie en gebed. De avonden, die geleid worden door ds. Jan van der Wolf, zijn op donderdag 28 februari, 7 maart en 14 maart. (Koningkerk; 20.00-22.00 uur) Info en opgave: jtvanderwolf@gmail.com. Deze avonden zijn een herhaling van de bijeenkomsten in november en december.

Tomás Halík

De leeskring o.l.v. ds. Jan van der Wolf over het boek "Geduld met God" van Tomás Halík komt bij elkaar op 12 februari en 12 maart (Koningkerk; 20.00 uur).

In maart komt prof. Halík naar Nederland. Op maandagavond 4 maart houdt hij een lezing in de Christus Triomfatorkerk (20.00-21.30 uur). Meer info: www.dezinnen.nl

Ochtendbijbelkring

Woensdagochtend 13 februari komt de ochtendbijbelkring bij elkaar. Om 10.00 uur staat de koffie klaar, kwart over 10 beginnen we. Het duurt tot ongeveer half 12. Dit jaar draait het om de profeet Elia. We lezen vandaag 1 Koningen 19: 10 vv. God openbaart zich aan Elia. De Bijbelkring wordt gehouden in de Koningkerk onder leiding van ds. Els van der Wolf. Iedereen die het fijn vindt om anderen te ontmoeten en zich samen te verdiepen in de Bijbel is welkom.

Instructie gemeentekringen

Op maandagavond 18 februari (Koningkerk; 20.00 uur) is er weer een instructiebijeenkomst voor gespreksleiders van de gemeentekringen. We bereiden dan de laatste twee thema's in het kader van Levenskunst voor. Die gaan over "Weerbaarheid tegenover lijden en dood" en "Verwondering".

Gemeenteavond liturgie op 20 februari

Eén van de afspraken die we als gemeente hebben gemaakt in het Open Hof Kompas is: geregeld gemeentegesprekken over liturgie. Op woensdagavond 20 februari gaan we zo'n gemeentegesprek voeren. We laten ons hierbij inspireren door de PKN-brochure 'Tot Gods eer,' die speci-

aal hiervoor ontwikkeld is. "Liturgie raakt aan het wonder van ons kerk zijn, aan de ontmoeting met God" staat in de inleiding. Daarmee is de toon gezet. We hopen op een vruchtbare ontmoeting. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. We beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur met een avondgebed.

Meditatie bij kruiswoorden

Iedere donderdagmorgen in de Veertigdagentijd, te beginnen op 7 maart, is er onder leiding van ds. Els in de Koningkerk meditatie bij een kruiswoord van Jezus. Een goed halfuur per week om op een intense manier stil te staan bij Jezus' passie tot het uiterste. Zie onder 'Kerkelijke berichten' elders in dit blad.

Muziek!

In de maand maart zijn er twee bijzondere muziekprojecten in Protestantse Gemeente Voorburg. Op zaterdagmiddag 9 maart en zondagavond 10 maart een gospelworkshop en uitvoering, ter gelegenheid van de 90^e Wereldgebedsdag, in de Oude Kerk. En op zaterdag 30 maart de uitvoering van The Crucifixion van John Stainer in de Koningkerk. Aan beide projecten kun je meedoen, als je van zingen houdt. Elders in dit blad lees je hoe....

Ten slotte

Een gedachte van Dag Hammarskjöld: "God sterft niet op de dag dat wij niet meer in een persoonlijke godheid geloven, maar wij sterven op de dag dat het leven voor ons niet meer doorstraald wordt door de schittering van het steeds opnieuw geschonken wonder, vanuit bronnen die ieder verstand te boven gaat".

Een hartelijke groet,

ds. Jan en Els van der Wolf

Hartelijk dank,

Graag wil ik de leden van de Open Hof Gemeente hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen die ik zondag 13 januari na kerktijd mocht ontvangen. Tot mijn grote spijt kan ik niet meer naar de kerk komen, omdat mijn gezondheid dat niet toelaat. Een hartelijke groet aan u allen van

Trix Evers

Vergaderingen

Het dagelijks bestuur vergadert op 5 maart. De kerkenraad vergadert op 19 maart in een van de zalen van de Koningkerk.

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorzanger: mevr. ds. K. Bezemer, Floris Vesterlaan 23, 2343 RV Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

Zondag 17 februari

12.00 uur concert door het blazersensemble 'Voor de wind'
Entree: € 7,-; leden en vrienden € 5,- (koffie/thee € 1,- (a.u.b. gepast betalen)



Het ensemble zal een kort gevarieerd programma ten gehore brengen met o.a. het divertissement Opus 36 van Emile Bernard.

'Voor de wind' is een ensemble dat in 2001 is opgericht; het bestaat uit een groep van blazers (twee fluiten, twee hobo's, twee hoorns en twee fagotten plus een contrabas).

Zondag 24 februari

10.30 uur ds. Bezemer
Thema: ouderdom, Sarah en Abraham
Boek Koningen en Prediker
Organist Albert van de Haven
M.m.v. Het Hoeksteenkoor
o.l.v. Frits Muisse
Het koor zingt tijdens de dienst:
Verleih uns Frieden
F. Mendelssohn
Zum Sanctus,
F. Schubert
Tjebje Pojem,
D. Bortniansky
Tui amorem ignem
Taizé 15

Zondag 3 maart



10.30 uur Martine Berenpas, Hoeksteenlezing
Entree: € 7,-; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,-; koffie/thee € 1,- (a.u.b. gepast betalen).

Confucius is de belangrijkste wijsgeer van China. Zijn filosofie heeft een

enorme invloed gehad op de Chinese cultuur en is ook vandaag de dag niet weg te denken uit de Chinese samenleving. In deze lezing wordt een overzicht van Confucius' denken gegeven en wordt uitgelegd hoe wij vanuit het Confucianisme de Chinese cultuur beter kunnen begrijpen.

Martine Berenpas is promovendus Wijsbegeerte aan de Universiteit van Leiden.

Zondag 10 maart

10.30 uur Het verhaal van Johannes de Doper
Vorbereiding en leiding: Wim Toes en Geerke Spruijt
Orgel/piano Henriek Dijkstra
Voor deze bijeenkomsten geldt vrije toegang.

Kringen

Dinsdag 12 februari

19.45 uur Leeskring:
Kennis van het hart Valentinus, de gnosticus van het evangelie der Waarheid.

Vier dinsdagavonden, 19.45-21.30 uur. Data: 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei

Opgave: voor 5 februari bij drs. Katrijne Bezemer, tel. 071-5320438 / kbezemer@iroka.nl of op de lijst in de kerk. Kosten: Voor leden en vrienden geen, voor anderen € 20,-, maximaal aantal deelnemers 14.

Dinsdag 18 februari

15.00 uur Bijbelse poëzie o.l.v. drs. K. Bezemer.

Donderdag 28 februari

19.30 uur Kennismaking met Christendom o.l.v. drs. K. Bezemer.

Dinsdag 12 maart

19.45 uur Leeskring: Kennis van het hart Valentinus, de gnosticus van het evangelie der Waarheid o.l.v. drs. K. Bezemer.

Dinsdag 12 maart

14.00 uur Griekse leeskring
Info: T. Spruijt, tel. 3472807.

Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

Diaconie

Maatjes voor statushouders gezocht

Van 11-23 februari staat achter in de kerkzaal van de Koningkerk een expositie over het project 'Maatjes voor



statushouders gezocht'. Op grote fotopanelen vertellen maatjes en statushouders wat het maatjesproject voor hen

betekent. Er is ook een prachtig boekje bij gemaakt. De maatjes helpen hun nieuwe stadgenoten het Nederlands te leren en de weg te vinden in Leidschendam-Voorburg. Maar het is geen eenrichtingsverkeer. Als maatje krijg je er ook veel voor terug. Er zijn nieuwe maatjes nodig. Als u interesse heeft kunt zich via de folder opgeven bij een van de drie deelnemende organisaties (Vluchtelingenwerk, FOX AOB of IBCE). U kunt zich ook opgeven via info@vrijwilligerspunt.nl onder vermelding van: naam, e-mail, telefoonnummer, talen die u spreekt en naar welk type maatje/welke organisatie uw voorkeur uit gaat. De panelen zijn achtereenvolgens op verschillende plaatsen in Leidschendam en Voorburg te zien (zie daarvoor onder Plaatselijke Berichten). Het project is een initiatief van Vluchtelingenwerk Leidschendam-Voorburg, Inburgeringsbureau FOX AOB, Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg en het platform Welkom in LV waarin ook onze PGV deelneemt.

Met vriendelijke groet,

Atte Roskam

Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie

Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar er tegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor één van de 72 vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Tijdens deze vakanties voor senioren helpen vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de diverse activiteiten. Als u zorg nodig hebt, dan continueren gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden de zorg zoals u dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.

Alle "Vakanties met Aandacht" hebben een open protestants-christelijk karakter. Een dominee of pastoraal medewerker verzorgt de viering en is beschikbaar voor een gesprek van hart tot hart als u daar behoefte aan heeft.

U heeft dit jaar keus uit zeven (geheel of deels) aangepaste accommodaties: sfeervol, prachtig gelegen middenin de natuur en met een ruim aanbod van bezienswaardigheden en uitstapjes.

Naast de vakanties voor senioren (met of zonder zorgbehoefte), en eventuele mantelzorger, worden ook vakanties voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met een visuele beperking georganiseerd.

In de kerken kunt u de vakantieguide meenemen. U kunt deze ook aanvragen: tel. (0343) 745890, e-mail info@hetvakantiebureau.nl.

De diaconie wil ook dit jaar weer voor een vaste week een aantal kamers reserveren. Dat kan het beste in Nieuw Hydepark in Doorn. Wij zorgen dan dat u thuis wordt opgehaald en thuisgebracht. Er moet nog een definitieve afspraak gemaakt worden, maar als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met Cor Hoek, tel. 4151115 of chhoek@ziggo.nl.

Help vakantiegasten zorgeloos vakantie vieren

De bovengenoemde vakanties voor senioren worden voornamelijk mogelijk gemaakt door onze vele enthousiaste vrijwilligers. Zij staan de hele vakantie week 24 uur per dag voor de vakantiegasten klaar om hen een heerlijke, zorgeloze vakantie te bezorgen. Door hen te laten genieten van uitstapjes, activiteiten en van de contacten met andere mensen, maar ook door hen te verwennen en een luisterend oor te bieden.

Bent u mogelijk een enthousiaste nieuwe vrijwilliger? In het bijzonder zijn we op zoek naar deskundige vrijwilligers met een zorgachtergrond. Met name verpleegkundigen (BIG) en verzorgenden IG of niveau 3. Voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen tellen de uren tijdens een vakantie week ook mee voor de registratie. Ook voor de coördinerende functies (week, zorg en recreatie) en nachtzorg zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Uiteraard zijn ook mensen voor de overige functies van harte welkom.

Tijdens deze vakanties kunt u als vrijwilliger zelf ook plezier maken, mee met uitstapjes en genieten van het geven van aandacht aan de vakantiegasten. De waardering die u als vrijwilliger terugkrijgt, geeft u energie! De reiskosten worden vergoed en de aansprakelijkheidsverzekering wordt geregeld. Voor meer informatie: www.hetvakantiebureau.nl of tel. (0343) 745890.

Stichting Invalide Vakantieweken Is het voor u door een lichamelijke beperking moeilijk om op vakantie

te gaan? Dan is een vakantie met Stichting SIV wellicht iets voor u. Verschillende protestantse diaconieën uit onze regio organiseren vanuit deze stichting een heerlijk weekje op vakantie door de inzet van twee vrijwillige begeleiders op drie vakantie-gangers! Er zijn aangepaste vakantiehuizen beschikbaar op een mooie plek in Nederland. Wanneer u dagelijks verzorgd wordt door uw partner of een familielid kan het prettig zijn voor deze verzorgende om een weekje "vrij" te zijn. Maar als u in een verpleeghuis woont kan het juist fijn zijn om met uw partner een weekje op vakantie te gaan. Bij ons is dit natuurlijk mogelijk. U kunt uiteraard ook met een familielid of met een goede vriend of vriendin boeken. Stichting SIV kan desgewenst, tegen kostprijs, het vervoer naar het vakantieverblijf en terug naar huis regelen. Voor het vervoer tijdens de weken beschikken wij over rolstoelbussen die gereden worden door ervaren chauffeurs.

De diaconie van Voorburg steunt met een aanzienlijke bijdrage deze stichting en we vinden dat er meer mensen gebruik van deze bijzondere vakantie met extra veel aandacht zouden kunnen maken. Diaken Adrie Walraven-van Ham is onze contactpersoon: tel. 3874950. Informatie vindt u ook via de website www.stichting-siv.nl

Kerkrentmeesters

Wijziging bankrekeningnummers

Eind vorig jaar zijn de bankrekeningnummers van de PGV veranderd. Mocht u onlangs naar de oude rekeningnummers hebben overgemaakt, dan wordt het nog tijdelijk automatisch naar de nieuwe rekeningnummers doorgestort. De gewijzigde rekeningnummers zijn:

Actie kerkbalans: **NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v. Prot Gem Voorburg inz. Kerkbalans** (was NL42 FVLB 0699641152).

Eindejaarscollecte: **NL54 RABO 00373 73 1159 tnv CvK Prot. Gem. Voorburg Quotum collecten** (was NL52 FVLB 0699 54 3584).

KerkWijzer: **NL23 RABO 0373 73 1167 tnv Administratie Voorburgs Kerkblad Voorburg** (was NL 84 FVLB 06997 41 858).

Solidariteitskas: **NL82 RABO 03737 31140 tnv Prot Gem Voorburg inz solidariteitskas** (was NL 35 FVLB 0635816539).

Wilt u in uw administratie de nieuwe bankrekeningnummers opnemen en de oude verwijderen? Wij vragen hiervoor ook uw aandacht als u via een periodieke overschrijving uw bijdrage heeft geregeld of incidenteel in de loop van het jaar een gift overmaakt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Kerkelijke berichten

Stil worden bij de kruiswoorden van Jezus

De Veertigdagentijd is een periode van bezinning en inkeer. Bij 'inkeer' past ook stilte. Daarom is er in deze Veertigdagentijd iedere week op dondermorgen een korte stiltemeditatie, volgens de kloostertraditie van 'lectio divina', goddelijke lezing. In vier stappen word je uitgenodigd je te verdiepen in een Bijbelwoord. Stap 1 is 'lectio', de lezing van een woord van Jezus. Stap 2 is 'meditatio', je mediteert op dat woord, je herkaut het als het ware. Stap 3 is 'oratio', je bidt tot God. Stap 4 is 'contemplatio', stil zijn voor Gods aangezicht.

Hoe moet je je dat concreet voorstellen? Vanaf kwart over 9 ben je welkom bij het kruis achterin de kerkzaal, in stilte. Er klinkt zachte muziek. Om half 10 beginnen we met het aansteken van de kaars. We zoeken een houding van stilte en ontvankelijkheid. In het hart van de bijeenkomsten klinkt steeds één van de kruiswoorden van Jezus, met daarna stilte die je vult met persoonlijke meditatie en gebed. De bijeenkomst eindigt met een zegenbede, ruimte om kort te delen wat je ontvangen hebt en een lied uit Taizé. Om 10.00 uur gaat ieder zijns wegs.

De bijeenkomsten worden in de Koningkerk gehouden, onder leiding van ds. Els van der Wolf. De bijeenkomsten zijn los te volgen, maar wie iedere week komt, zal merken dat de beleving intenser wordt. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn of ervaring te hebben met mediteren. Info: evanderwolfkox@gmail.com
Data: 7 maart, 14 maart, 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april.

ds. Els van der Wolf-Kox

Werkgroep Halle-Voorburg

Van vrijdag 12 tot maandagmorgen 15 april gaat een groep kerkleden



naar de partnergemeente van de Marktkirche in Halle (am Saale). Een vriendschapsband die al meer dan 30 jaar bestaat. Vorig jaar was er een bezoek vanuit Halle aan Voorburg en was het thema "Vrede en gerechtigheid". Vele mensen hebben toen de vriendschap en hartelijkheid ervaren. Halle ligt in voormalig Oost-Duitsland, ongeveer 50 kilometer van Leipzig. De werkgroep Halle-Voorburg organiseert deze uitwisseling al vele jaren met veel enthousiasme. Het programma omvat inhoudelijke (geloofs-)gesprekken, maar er is ook gelegenheid voor (culturele en culinaire) ontspanning. We worden altijd zeer hartelijk ontvangen en logeren in gastgezinnen. Wilt u ook mee? We vinden het fijn als weer 'nieuwe' mensen meegaan. U kunt zich aanmelden bij de contactpersonen:

Arjen van Aalst,
arjenvanaalst@hotmail.com

Judy van Engeldorp Gastelaars,
judy.van.e.g@gmail.com

Kentekenhandhaving Huygenskwartier Voorburg

Zoals u inmiddels vast wel weet start de gemeente Leidschendam-Voorburg met de invoering van kentekenhandhaving d.m.v. camera's in het voetgangersgebied van het Huygenskwartier. Camera's registreren de kentekens van voertuigen die het gebied inrijden. Overtreders worden bekeurd.

Uiteraard is de kerk met de gemeente Leidschendam-Voorburg in gesprek gegaan om de gevolgen van deze manier van handhaven te bespreken. Want ons eigen parkeerterrein moet te allen tijde vrij toegankelijk blijven voor de leden en bezoekers van de kerk en De Voorhof.

Daarom is er een speciale ontheftingsregeling voor iedereen die op ons parkeerterrein moet zijn. Deze ontheffing is kosteloos en voorlopig geldig voor een jaar, maar de bedoeling is dat het een ontheffing voor onbepaalde tijd gaat worden. Dus maakt u, ook al is het maar sporadisch, gebruik van het parkeerterrein van de kerk, of wordt u wel eens voor de kerk afgezet dan moet

u of uw chauffeur ontheffing aanvragen om het voetgangersgebied van het Huygenskwartier in te mogen rijden om zo bij de kerk te kunnen komen.

Het aanvragen van een ontheffing kan eenvoudig, vanaf 25 januari, digitaal, via een link op de website van de Oude Kerk en natuurlijk kunnen we u daarbij helpen!

De regeling gaat, ondanks ons verzoek om uitstel i.v.m. de late informatieverstrekking door de gemeente, al per 1 februari in. Waarbij er die maand nog wel sprake is van een overgangspriode, waarin slechts gewaarschuwd, maar niet bekeurd wordt.

Dirma Redelijkheid,
voorzitter Wijkgemeente Martini
Oude Kerk Voorburg
Tel: 06-17042180

Dovenpastoraat

Op 31 maart vieren we in de Koningkerk het 50-jarig bestaan van het dovenpastoraat voor Den Haag en omstreken. Maar hoe is het dovenpastoraat eigenlijk ontstaan?

Archieven

Om deze vraag te beantwoorden, duiken we in de archieven. In de nieuwsbrieven (on-line) van juni 2008 en van maart 2009 zetten Truus Hortensius en de heer V/d Kruk hun herinneringen aan de begintijd van dovendiensten in Den Haag en Voorburg en het dovenpastoraat op papier.

NCBD

Om landelijke contacten tussen dove mensen te bevorderen werd in de jaren 50 de Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD) opgericht. Deze bond vormde plaatselijke afdelingen en vergaderde daar één keer per maand mee. Voorafgaand aan de vergadering was er een half uur een soort "kerkdienst" voor dove mensen. In Voorburg vonden deze diensten plaats in de aula van Effatha (het doveninstituut) en in de gymzaal van de Groen van Prinstererschool.

Effatha

Het bestuur van Effatha organiseerde 's zondags "kerkdiensten" voor de kinderen (leerlingen) die in Effatha intern waren. De kinderen gingen maar 3 keer per jaar naar hun ouders, die meestal ver weg woonden. Het bestuur kwam steeds meer tot het inzicht dat de dovendiensten die door de plaatselijke afdelingen van de NCBD en door Effatha georganiseerd werden geen taak voor hen was, maar

een taak (namelijk: geestelijke verzorging) voor de kerken!

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP)

De kerken pakten deze taak op en zij doen dat tot op de dag van vandaag. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 25 januari 2018 een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Deze kerken stellen landelijk elk een dovenpredikant aan. Deze predikanten bezoeken ook dove mensen thuis of in het ziekenhuis. Elke predikant heeft de zorg voor doven in een eigen gedeelte van het land.

Plaatselijke kerken kunnen een Interkerkelijke Commissie (IC) vormen. Deze IC's (oftewel dovenpastoraten) zorgen samen met de dovenpredikanten voor een zo goed mogelijke invulling van het kerkelijk werk onder dove mensen.



Mazzel Kids Praise

Zondag 17 februari is er weer Mazzel Kids Praise
Tijd: 16.00-17.00 uur

Thema: 'Liefde'

Plaats: Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6, Leidschendam. Vlak bij winkelcentrum Leidsenhage (goed bereikbaar met tram 6, tram 2 en bus 46).

Krijg jij met Valentijnsdag wel eens een kaartje van iemand die jou lief vindt? Op 17 februari gaan we een Valentijnsfeestje vieren omdat er iemand is die ontzettend veel van ons houdt. We gaan allemaal leuke liedjes zingen, met gebaren en dansjes en de toffe Mazzelband begeleidt ons. We doen een 'spel jongens tegen de meiden', er is een 'talent van de dag' en een Bijbelverhaal.

Mazzel Kids Praise is voor alle kinderen uit de regio Den Haag. Papa's, mama's, opa's, oma's, burens zijn ook van harte welkom, maar de kinderen staan centraal. Mazzel Kids Praise is maandelijks behalve de grote schoolvakanties. De eerstvolgende data zijn gepland: 17 februari, 17 maart, 19 mei, 23 juni. Toegang gratis. Nieuwsgierig? Kom een keer kijken!

Info: www.mazzelkidspraise.nl, mail: mazzelkids@outlook.com, tel: 06 38139803,

Facebook 'Mazzel Kids Praise'.

Namens het Mazzelteam,

Nathalie Ros en Rianke Verschoor

Vacature

De Mazzelband is op zoek naar een nieuwe gitarist (of bassist). De Mazzelband is de gezellige huisband van Mazzel Kids Praise en bestaat uit een pianist, drummer, bassist, 3 zangeressen, een bandcoach en een gitarist, waarvoor we nu dus een nieuwe persoon zoeken.

De bandleden zijn 15-22 jaar oud en we hopen een jonge gitarist te vinden die het leuk vindt om samen met ons muziek te maken en voor kinderen te spelen.

Ons repertoire bestaat uit Opwekking voor Kids liedjes, liedjes van Elly en Rikkert, Marcel en Lydia Zimmer, soms een Kinderen voor Kinderen nummer of iets wat bij het thema past.

Gemiddeld twee keer per maand komt de Mazzelband samen: meestal is er iedere derde zondag van de maand is een Kids Praise middag in de Kruisheuvelkerk. Een andere zondagmiddag in de maand oefenen we van 15.00-17.00 uur. De schoolvakanties is er geen Kids Praise.

Eventueel kan de vacature ook door een bassist vervuld worden, omdat onze huidige bassist dan gitaar zal gaan spelen. Speel je gitaar, of misschien bas? En lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan een mailtje naar mazzelkids@outlook.com Of bel: 06 1007836.

Plaatselijke berichten

Prot Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op dinsdag 12 maart in de Koningkerk, Bruinings Ingenhoeslaan 6 te Voorburg. Aanvang 14.00 uur. De heer Ruud Portier geeft dan een diapresentatie over "Wiens Neerlands bloed". U bent allen van harte welkom.

J. Carton

Oecumenisch Vrouwenwerk

De bijeenkomsten van het Oecumenisch Vrouwenwerk op de Vrouw en Geloof ochtenden zijn in februari en maart gepland op woensdag 20 februari in De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 in Voorburg en 20 maart in de Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6 in Leidschendam. De inleidsters zijn respectievelijk Ria Keijzer en Jacqueline Bakker. Het thema op de Vrouw en Geloof ochtenden is dit seizoen "Beelden van God". De

inleidsters zullen dit elk op hun eigen wijze benaderen. De koffie staat, zoals altijd, klaar vanaf 9.45 uur, de inleiding begint om 10.00 uur en de ochtend wordt uiterlijk om 12.00 uur afgesloten. Ieder is van harte welkom. Voor meer informatie kan men terecht bij Marianne Pompert, pompertmarianne@gmail.com of Plony Korving, p.korving@outlook.com

"Omzien naar elkaar" – de taal verbindt ons allen

"Word maatje en maak de maatschappij mooier"

Stel, je moet halsoverkop je huis en je land verlaten omdat je er niet langer veilig bent. Je laat je familie en je vrienden achter. Je baan, het leven dat je had en al je bezittingen. Je wordt een vluchteling, op weg naar een onbekende toekomst. Dat is de afgelopen jaren ruim 459 statushouders overkomen die nu in onze gemeente wonen. Zij kwamen terecht in een land waar ze niemand kenden, de taal niet spraken en waar andere gewoonten zijn. Was er maar iemand die je daarbij wilde helpen.

Daarover is een foto-expositie gemaakt die is aangevuld met interviews met vluchtelingen die vertellen waarom zij hier zijn en 'maatjes' die vertellen waarom zij een vluchteling willen helpen bij de inburgering in ons land.

Die expositie is kosteloos te bezoeken op de hieronder genoemde plaatsen:

28/01-02/02 Moskee Leidschendam, Zilvermewuilaan 15, 2261 EJ Leidschendam

11/02-23/02 Koningkerk, Bruinings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg

04/03-16/03 Bibliotheek Aan de Vliet Voorburg, Koningin Julianalaan 257, 2273JG Voorburg

24/03-31/03 Bibliotheek Aan de Vliet Leidschendam en MBO Rijnland, Fluitpolderplein 5/7, 2262ED Leidschendam

07/04-14/04 Verrezen Christus Kerk, Fonteynenburghlaan 36, 2275 CZ Voorburg

05/05-19/05 Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam

26/05-01/06 Petrus en Pauluskerk, Sluiskant 29, 2265 AB Leidschendam.

Confessionele Vereniging

De Confessionele Vereniging organiseert een lezing op donderdagmiddag 7 maart van 13.30 tot 15.30 uur. De spreker is ds. J. Quist uit Scheveningen. Het onderwerp deze middag is:

'De Kerk: trendvolger of trendset-

ter?'. Met je tijd meegaan of achter Jezus gaan?

Locatie: De grote zaal in De Voorhof naast de Oude Kerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg. De koffie staat klaar. Allen welkom!

Joke Verstraate-Krul
secretaris

Muzikale berichten

Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg

Het orgelseizoen van 2018-2019 is in volle gang! We hebben op 23 februari weer een mooi concert gepland: Jan Droogers gaat het concert verzorgen. Het wordt weer een prachtig concert met werken van *Feike Asma, Herman van Vliet, Vivaldi, Vierne, Jan Nieland en Tjaikovski*.

Na het concert bieden we u een drankje aan om nog met de organist na te kunnen praten.

Entree € 8,-, incl. drankje. Tot 16 jaar gratis toegang. Van harte welkom!!



Jan Droogers is geen onbekende in Voorburg. Hij is vaste 2e organist in de Oude Kerk en is een graag geziene gast. Al

heel jong speelde hij orgel en hoewel zijn beroep bouwkundige is, is hij zeer serieus met het orgelspel en de orgelstudie bezig.

Lunchconcert zondag 24 februari: Viool, Cello en Piano

Nadat u tijdens het lunchconcert in de Koningkerk op 27 januari hebt kunnen luisteren naar de cello in combinatie met de piano stapt voor het lunchconcert van 24 februari een derde instrument in de ring: de viool. De cellist Sietse-Jan Weijenberg, de violiste Cordelia Paw brengen samen



met Andrew Wright op piano een mooi programma. De focus van het programma ligt op een belangrijk muziekstuk voor deze drie instrumen-

ten: het Trio in Es van Schubert. De rest van het programma is nog even een verrassing voor u.

Programma

Het Trio in Es was een van de laatste muziekstukken die Schubert heeft geschreven en dateert uit november 1827. Het is een relatief groot werk met twee thema's in sonate-vorm. Het stuk heeft sindsdien op veel mensen een grote indruk gemaakt. Dat moge blijken uit het feit dat een van de thema's uit het Trio van Schubert in tenminste 14 films is gebruikt (bron wikipedia).

Welkom bij deze première

Sietse-Jan, Cordelia en Andrew zijn grote, internationale musici. Tijdens het lunchconcert van 24 februari spelen zij voor het eerst met elkaar samen. In die zin kunt u getuige zijn van een première! Het lunchconcert begint om 12.00 uur. Vooraf is er een boterham; na het concert is er een versnapering om gezellig wat na te kunnen praten en ter dekking van de gemaakte kosten wordt de gebruikelijke inzameling gehouden.

Uitvoering The Crucifixion op 30 maart

Tijdens het volgende concert in jaarprogramma lunchconcerten 2018-2019 van De Open Hof kunt u zowel als luisteraar naar de Koningkerk komen, maar ook zelf uitvoerend musicus worden. Op zaterdagavond 30 maart wordt de The Crucifixion van John Stainer uitgevoerd. Informatie hierover is te vinden op internet www.deopenhofvoorburg.nl/crucifixion en in de kerk. In de kerk liggen flyers met informatie voor zangers die mee willen zingen. De komende weken staat de organisatie ook in de Voorhof met flyers en aanmeldingsformulieren. Wie het stuk al een keer gezongen heeft; wie het thuis enigszins zelfstandig kan instuderen met hulp van enkele repetities is van harte welkom. De repetities zijn in de Koningkerk op vrijdag 1, 8, 15 en 22 maart van 19.30 tot 21.45 uur. De generale repetitie is op vrijdag 29 maart van 19.30 tot 22.00 uur. Hoort zegt het voort!

Gospelweekend!

In het weekend van 9 en 10 maart komt Edith Casteleyn naar Voorburg voor een zingend en swingend Black American Gospelweekend! Op zaterdagmiddag 9 maart geeft zij een workshop waarin je een aantal liederen instudeert die je op zondag 10 maart uitvoert. We zoeken voor dit

muzikale feestje 90 meiden en vrouwen. Zing je mee?

Edith Casteleyn is een nationale en internationale bekendheid als het gaat om Black American Gospelmuziek. Samen met haar combo en professionele zangers weet zij in korte tijd een echt gospelkoor neer te zetten, een unieke muzikale belevenis!

Geef je op en zing mee op 9 en 10 maart!

De Black American Gospelmuziek wordt uitgevoerd tijdens de viering van Wereldgebedsdag en Internationale Vrouwendag, die dit jaar voor de 90^e keer in Nederland wordt gehouden, een jubileum! Daarom zijn we op zoek naar 90 meiden en vrouwen (van alle leeftijden!) die mee willen zingen. Je krijgt er een onvergetelijke ervaring voor terug. Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je op!

Waar en wanneer?

Black American gospelworkshop: zaterdag 9 maart van 12.00 tot 17.00 uur;

Generale repetitie: zondag 10 maart om 17.00 uur;

uitvoering: zondag 10 maart om 19.00 uur (viering Wereldgebedsdag en Internationale Vrouwendag);

Locatie: Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg;

Kosten € 15,- per persoon, inclusief bladmuziek, thee/koffie.

Aanmelden bij: Adriëne van Mourik: gospel90@avanmourik.nl of tel. 06 47073420.

De organisatie is onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg.

Overige berichten

Veertigdagentijdskalender 2019

De jaarlijkse veertigdagentijdskalender van de Protestantse Kerk is in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichterbij Pasen, feest van een nieuw begin. Vraag de kalender nu gratis aan!

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. De veertigdagentijdskalender 2019 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. 'Een nieuw begin' is de rode draad

door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.

U kunt een gratis exemplaar van de veertigdagentijdkalender 2019 aanvragen via www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender.

Nieuwe 'Samenleesbijbel Junior'

Voor ouders met jonge kinderen is er een nieuwe Samenleesbijbel Junior, een Bijbel om samen met kinderen van 5-7 jaar in te lezen. Deze kinderbijbel met 30 Bijbelverhalen is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

De Samenleesbijbel Junior is een vervolg op de Samenleesbijbel uit 2015, waarvoor grote belangstelling bestaat. Deze bijbel nodigt (groot)ouders uit om met hun (klein)kinderen van 8-12 jaar in gesprek te raken over de Bijbel met behulp van gespreksvragen, doe-opdrachten en drie leesroutes. 'Van ouders kregen we de vraag of we ook voor jongere kinderen zo'n bijbel konden maken', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Met deze junior-uitgave kun je al vroeg met kinderen in gesprek gaan om samen te ontdekken wat die oude, soms moeilijke maar altijd inspirerende bijbelverhalen te zeggen hebben.'

Ontdekkingsreis

De Samenleesbijbel Junior blijft dicht bij de Bijbel en sluit aan bij de verschillende leervoorkeuren van kinderen. Ouders en kinderen maken in 30 stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel. Elke stap is een Bijbelverhaal, bekend (het begin van de wereld, Noach, Pasen) of minder bekend (een psalm, Jesaja, een brief van Paulus). Bij elke stap staat een stukje van het Bijbelverhaal afgedrukt uit de Bijbel in Gewone Taal. Verder is er een hervertelling – met een passage die kinderen vanaf 6 jaar zelf kunnen lezen – een weetje of een lied, een gespreksvraag en een doe-opdracht.

De kunst van het in vrede samenleven

De taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede van de Raad van Kerken, in nauwe samenwerking met o.m. de Katholieke Vereniging voor Oecumene, het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie, Kerk en Vrede en verschillende Utrechtse kerken, organiseert een symposium over 'In vrede samenleven' op 22 maart in de Janskerk te Utrecht.

Een tijdje geleden meende een Nederlandse bewindsman dat een vreedzame samenleving van mensen met uiteenlopende culturen, religies, talen en achtergronden niet mogelijk zou zijn. Tijdens dit symposium maken we kennis met een kloostergemeenschap midden in de complexe wereld van het Midden-Oosten - Mar Musa - waar men de kunst van het vreedzaam samenleven verstaat en uitdraagt. Christenen, moslims, Yezidi, Koerden. Arabieren, Turkmenen, Armeniërs, Syriërs, Irakezen: ieder is welkom en leeft hier samen. Jens Petzold, één van de monniken van Mar Musa zal zijn ervaringen hiermee met ons delen.

De stichter van de orde Mar Musa, Paolo Dall'Oglio, is zes jaar geleden door ISIS gekidnapt; inmiddels vreest men dat hij dood is. Een medebroeder, Jacques Mourad, was zowel bij Assad als bij ISIS gevangen. Hij en de buitenlandse leden leven in ballingschap in andere landen, Syrië is voor hen te gevaarlijk. Jens Petzold leidt een klooster in Sulaymanyah, Irak, waar al die genoemde groepen gezamenlijk scholingsprogramma's verzorgen voor al die groepen.

Rasit Bal zal ons vervolgens iets vertellen over de inzet van moslims in Nederland voor de interreligieuze dialoog en verdraagzaamheid. Marcel Poorthuis zal ingaan op het thema vrijheid van godsdienst en de interreligieuze dialoog in Nederland. Dit zal worden afgerond door een panelgesprek met de drie inleiders en een dialoog met deelnemers aan het symposium. Aanmelden: secretariaat@oecumene.nl

'Kom er voor uit wat je ten diepste beweegt'

Dat waren de woorden van Herman Kaiser tijdens de bijeenkomst op maandag 21 januari in TivoliVredenburg te Utrecht waar vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen samenkwamen om te spreken over de spanning en verbondenheid tussen gelovigen en niet-gelovigen. De bijeenkomst was georganiseerd door In Vrijheid Verbonden, het landelijke interreligieuze platform dat zich sterk maakt voor democratie en godsdienstvrijheid.

"In onze samenleving is er een beweging gaande die afwijzend staat tegenover 'geloven'. Er dreigt in toenemende mate een intolerantie te ontstaan jegens religie en levensbeschouwing. Het heeft alle tekenen

van een neerwaartse spiraal", zei voorzitter Bikram Lalbahadoersing in zijn welkomstwoord. Hij constateerde echter ook dat we met elkaar verbonden zijn. Lalbahadoersing: "Op bijna alle terreinen in de samenleving werken gelovigen en niet-gelovigen goed samen."

Common Ground

Keynote speaker drs. Herman Kaiser, voormalig burgemeester van Arnhem, vertelde hoe het is om belijdend katholiek burgemeester te zijn. Volgens Kaiser gaat het om het uitdragen van waarden zoals een relationeel mensbeeld, de democratische rechtsstaat en subsidiariteit waardoor mensen ruimte krijgen en men zich verantwoordelijk voelt voor elkaar. Kaiser zei dat die waarden een 'common ground' vormen voor mensen. De waarden laten zich vertalen in deugden zoals nabijheid en verbinding zoeken. Vanuit die deugden ging hij in gesprek met moskeebestuurders en zag hij zijn opvolger Markouch als een 'broer'. De 'common ground' van waarden heeft dialoog nodig. Die dialoog wordt volgens Kaiser bemoeilijkt doordat men weinig kennis over elkaar heeft en dat men elkaars taal niet verstaat. Als valkuilen noemde hij de vooroordelen over en weer en verabsoluteren van waarheid.

Open geesten en dogmatici

Panellid Drs. Brecht Molenaar, docent religieus humanisme en zorghetica, pleitte er voor niet van 'gelovigen' en 'niet-gelovigen' te spreken maar van 'open geesten' en 'dogmatici'. Discriminatie loopt immers door alle gelovigen heen en moet daarom door iedereen, gelovigen en niet-gelovigen, bestreden worden. In een filmpje vertelde een joodse vrouw dat ze een kettinkje met daaraan een davidster vervangen had door een ring met een davidster. Die ring kan ze gemakkelijk omdraaien wanneer ze niet aan mensen durft te laten zien dat ze joods is. "Tegen antisemitisme moet je optreden, offensief zijn", reageerde Kaiser. Ook de Nashvillerverklaring kwam ter sprake. Kaiser: "Dogmatisme kan maar altijd binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat."

Kruipruimte

Kaiser riep het publiek op er voor uit te komen wat je ten diepste beweegt. Gespreksleider Umar Mirza beaamde dat. "Gelovigen moeten vaker uit de kast komen", zei hij. Molenaar sprak de wens uit dat het verhaal van bezield gelovigen meer mag doorklinken in het publieke domein. Kai-

ser vergeleek de ruimte tussen kerk en leven met een kruipruimte. Een kruipruimte is een naargeestige lastige plek maar wel een noodzakelijke ruimte in je huis. Kaiser: "Maar als je elkaar gevonden hebt moet je uit de kruipruimte komen en rechttop samen verder gaan." (Berry van Oers, Raad van Kerken Actueel, januari 2019)

Geloven in een betere wereld *Sporen van Oikos*

Ongelijkheid, klimaatverandering en conflicten. Mensen zoeken hun weg te midden van deze – soms benauwende – uitdagingen. Maar onderweg ontstaan ook kleine paden naar Utopia. Mensen die vreedzaam vechten voor meer gelijkheid, die werken aan een duurzame samenleving en die om kunnen gaan met conflicten. Oikos had de ambitie om dat werk te ondersteunen. De beide voorlopers van Oikos - IKVOS en OSACI – ontstonden in de jaren zeventig vanuit de Nederlandse kerken. Ze hielden zich bezig met studie en actie rond bewapening, apartheid en armoede. Ze gaven handen en voeten aan de katholieke sociale leer en de oecumenische sociale ethiek. Ze legden ook de verbinding tussen kerken, wetenschap en actiegroepen.

Het is Oikos niet meer gelukt om een toekomstbestendige financiering voor haar werk te vinden. Daarom heeft Oikos haar werk in 2018 beëindigd. Het boek 'Geloven in een beter wereld; Sporen van Oikos' van David Renkema is bedoeld om een deel van de opgedane ervaringen – als voedsel voor de toekomst – over te dragen aan al die mensen van goede wil die op hun eigen wijzen bijdragen aan een eerlijke en leefbare wereld.

Oikos en haar voorgangers werkten altijd nauw samen met de Raad van Kerken. De laatste directeur van Oikos, David Renkema, is graag bereid om tegen een billijke onkostenvergoeding presentaties te verzorgen over de thema's van dit boek en de mogelijke rollen van kerken en christenen.

Het boek (160 pagina's, € 15,-) is o.a. te bestellen bij de uitgever Skandalon (Raad van Kerken Actueel, januari 2019)

Entrenous met Koolmees

Het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister heeft een brede portefeuille waarin hij ook thema's behandeld als bur-

gerschapsvorming en de aanpak van antisemitisme en islamofobie, onderwerpen waar ook het OJCM goed in thuis is.

Begin juli heeft de minister de Tweede Kamer uitvoerig geïnformeerd met een brief over de hoofdlijnen van de veranderopgave voor inburgering. Hij stelt vast dat nog te veel nieuwkomers te lang blijven aangewezen op een bijstandsuitkering. Het stelsel is voor hen te ingewikkeld. De inburgering verloopt nog te weinig effectief. Hij zoekt naar middelen om de effectiviteit en de doelmatigheid van inburgering te vergroten. De gemeenten vervullen daarbij een sleutelrol en het rijk neemt verantwoordelijkheid voor onder meer de handhaving en monitoring van ontwikkelingen.

De minister maakt daarbij gebruik van diverse stakeholders en toonde interesse om in dat verband het OJCM beter te leren kennen. Jan Post Hospers vertelde in het overleg over het project Bruggen Bouwen wat in Enschede tot goede resultaten heeft geleid. Het project stimuleert het onderlinge contact tussen de levensbeschouwelijke organisaties en helpt om de spanningen op het snijvlak van religie en samenleving op te lossen. In samenwerking met het ministerie wordt gezocht naar twee nieuwe plaatsen waarin de pilot kan werken. Het overleg dat drie kwartier duurde had een open en ontspannen karakter. Naast het project BruggenBouwen was er ruimte om andere initiatieven toe te lichten, zoals de twee pilots in Azelo en Sweikhuizen, waar in azc's jonge migranten kennismaken met de reikwijdte van artikel 1 van de grondwet. In het overleg werd die eigen inbreng vanuit de levensbeschouwingen benadrukt.

Vanuit de kerken waren Jan Post Hospers en Klaas van der Kamp aanwezig. Simon Cohen en Hanneke Gelderblom vertegenwoordigden de Joodse gemeenschap. De 29-jarige voorzitter Halil Karaaslan van het Contactorgaan Moslims en Overheid bracht de derde partner in tijdens het overleg. Met zijn ervaring als docent maatschappijleer op een scholengemeenschap en zijn jonge leeftijd vertegenwoordigt Halil een aankomende generatie van moslims binnen het OJCM.

Het gesprek had een initiërend karakter. Vanuit het OJCM is benadrukt dat de organisaties voor levensbeschouwing graag een ondersteunende rol willen (blijven) spelen bij de evaluatie en de uitbouw van het inburgeringsbeleid, zodat levensbeschou-

wing daarin evenwichtig kan worden meegenomen. (Raad van Kerk Actueel, augustus 2018)

Petrus presenteert: publiekscolleges

Spiritualiteit is 'in'. Dat wordt vaak in één adem gezegd met 'de kerk is uit'. Wie spiritueel gevoed wil worden, is niet geneigd dit in de kerk te zoeken. Toch is het christelijk geloof een bij uitstek spirituele religie. Wie serieus kennisneemt van de christelijke traditie, zal verrast worden door de spirituele rijkdom ervan. In februari en maart geeft dr. Arjan Plaisier, docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit, drie publiekscolleges over spiritualiteit en de christelijke traditie. De thema's zijn achtereen volgens 'De weg van het gebed', 'De weg van het Woord' en 'De weg van kerk en liturgie'. Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam. protestantsekerk.nl/publiekscolleges

Hoe de kerk zich inzet voor gevangenen

Gevangenen die vrij komen en een nieuw begin willen maken staan voor grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, en een plek in de maatschappij? En hoe voorkom je dat je na de detentieperiode opnieuw in de criminaliteit belandt? Kerk in Actie zet zich voor gevangenen in en helpt hen deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Samuel kwam tijdens zijn detentieperiode in contact met Exodus, een partnerorganisatie van Kerk in Actie, en besepte dat hij niet meer opnieuw de fout in wilde gaan. Hij kreeg een plekje in het Exodushuis in Utrecht waar hij met zijn jobcoach een dagbestedingsplek vond bij sportvereniging Kampong. "Ik sport al mijn hele leven, dus voelde me gelijk thuis. Er is veel ruimte voor humor en mensen zijn echt geïnteresseerd."

Succes

Samuel is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle velden en gebouwen. "Er is altijd wat te doen. Vanaf mijn eerste werkdag heb ik altijd klaargestaan voor de club. Die insteek moet je hebben, je moet er zelf een succes van maken." Inmiddels verdient Samuel zijn eigen geld en is hij trainer geworden. Hij heeft nog altijd fijn contact met collega's en sporters.

Nico, federatiemanager van SV Kampong, is erg blij met Samuel. "Ik vind dat je als werkgever verplicht bent aan de maatschappij om iemand een tweede kans te geven en te vergeven. Samuel heeft zichzelf snel be-

wezen. Is altijd op tijd, positief en weet van aanpakken." Nico durft zijn hand ervoor in het vuur te steken dat mensen zoals Samuel extra gemotiveerd zijn om er iets van te maken. Dat iemand met een detentie-verleden nog gemotiveerder is dan iemand met een schone lei. "Zij doen het niet alleen om geld te verdienen, maar willen écht iets van hun leven maken."

Leven opbouwen

Met de hulp van Kerk in Actie kunnen gemotiveerde (ex-)gedetineerden zoals Samuel de kans grijpen om definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma geholpen worden hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen. Ook is er de mogelijkheid voor begeleiding bij zelfstandig wonen en het optrekken met een vrijwillig matje.

Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - zijn actief in de huizen. Ze werken in de huizen, bezoeken gedetineerden of begeleiden kinderen bij een bezoek aan gedetineerde ouders. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

Zinvolle toekomst

Het begeleidingsprogramma richt zich op vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Als deze sleutels positief zijn ingevuld, ontstaat er zicht op een zinvolle toekomst in de samenleving. Voorwaarde is dat ook de samenleving zelf wil bijdragen aan die terugkeer.

Opbrengst diaconale collecten

30 december	Zendingsbussen Martini	€ 90,00
30 december	Diaconaal Quotum	€ 379,37
06 januari	Sociaal Fonds	€ 689,87
13 januari	Wijkdiaconie	€ 349,31
20 januari	Havenproject	€ 782,79
27 januari	De Hoop	€ 742,45

Collecte Kerk in Actie en Paasgroetenactie voor gevangenen

Op zondag 11 november werd er in de kerken in Nederland gecollecteerd voor het werk van Exodus. In de veertigdagentijdscampagne organiseert Kerk in Actie ook de jaarlijkse Paasgroetenactie. Gemeenteleden van de protestantse kerken kunnen dan een Paasgroet sturen aan gevangenen in binnen- en buitenland. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Op deze manier weten ze dat er aan hen gedacht wordt. (PKN actueel, 5 november 2018)

Zomerstek

Zomerstek wordt jaarlijks in de maanden juli en augustus georganiseerd door Stek, stichting voor Stad en Kerk in Den Haag. Er zijn ruim 60 activiteiten op verschillende locaties van Stek, wijkkerken en andere locaties in Den Haag; van een natuurexcursie, het maken van een speksteenhangar tot yoga en lessen in 'bijbels' koken. Zomerstek is voor iedereen toegankelijk, met name voor mensen in Den Haag die niet op vakantie gaan. De meeste activiteiten zijn gratis. Meer dan 33 locaties en circa 65 vrijwilligers werkten mee aan Zomerstek. Meer informatie: www.zomerstek.nl.

Thema assemblee Wereldraad bekend

'Christ's love moves the world to reconciliation and unity': dat is het thema van de elfde assemblee in 2021 van de Wereldraad van Kerken. Het Central Committee van de Wereldraad, bijeen op Cyprus, heeft aldus besloten. Het thema zal in de aanloop naar de assemblee verder worden uitgewerkt in programma's en andere voorbereidingen. De eerste aanzet daartoe wordt nu al op Cyprus in de startblokken gezet.

Het thema moet helpen focussen op de oecumenische beweging als een verbond van liefde, Christus volgend en getuigend van zijn liefde, wat tot uiting komt in het zoeken naar gerechtigheid en vrede, en heelheid. De mensheid heeft liefde nodig, ook als het gaat om het vormgeven van onze gezamenlijke toekomst.

De assemblee is het belangrijkste beslissende orgaan van de Wereldraad. Elke acht jaar vindt er een assemblee plaats. De assemblee beoordeelt het programma en zet de beleidslijnen voor de Wereldraad uit. Ook benoemt de assemblee de voorzitter en de leden van het Central Committee dat tussen de assemblees uitvoering en richting geeft aan de programma's. (Raad van Kerken Actueel, januari 2019)

KerkRadio/KerkTV

Bent u niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van een van de vele mogelijkheden de diensten vanuit de Oude Kerk en vanuit de Koningkerk live of later mee te maken.

1. Alleen luisteren: met een KerkWebRadio (KWR). Deze maakt direct verbinding met een van de kerken en is aangesloten op de telefoonlijn (KPN) of internetaansluiting. Aanvragen via het Kerkelijk Bureau.
2. Luisteren en/of kijken (live of later) op PC of laptop via kerkomroep.nl. Kies plaats en kerk en klik op kijken of luisteren.
3. Luisteren en/of kijken (live of later) op smartphone of tablet: met de app Kerkomroep. Voor Iphone en Ipad gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button "Mijn kerken", waaronder u uw voorkeuren opslaat. Zorg wel voor een goede wifi-verbinding.
4. Luisteren en/of kijken (live of later) op TV. Dit kan met een Google Chromecast aangesloten op een HDMI-poort en wordt bediend met de Kerkomroep-app op uw smartphone. Tevens is een Mediabox te koop, die wordt bediend met een bijgeleverde afstandsbediening.

Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.

Geloofsgemeenschappen in ontwikkeling

Dat er sprake is van een ongelijktijdigheid tussen moslims en christenen, werd door niemand ontkend tijdens de studiedag 'A Common Word' bij de Raad van Kerken. Toch zijn er binnen de islam en het christendom ontwikkelingen waar te nemen die toenadering tot elkaar kunnen faciliteren.

Tijdens de studiedag over het document 'A Common Word' werden aan de hand van een briefwisseling tussen Harry Mintjes en Rasit Bal thema's besproken die raken aan de christelijke en islamitische situatie in de Nederlandse samenleving. Er werd verkend hoe we een praktische vertaalslag kunnen geven aan het theologische document omtrent het 'doen van het goede'.

In de brief van Harry Mintjes kwam naar voren dat de kwestie van de ruimte voor religie in het publieke domein voor zowel moslims als christenen een punt van aandacht is. Door samen op te trekken kan deze ruimte verkend worden. Rasit Bal schreef in zijn brief over een 'nieuwe werkelijkheid' waarin mensen van verschillende godsdiensten, overtuigingen en levensbeschouwingen samenleven. De maatschappelijke polarisatie maakt het echter lastig om de nieuwe pluriforme werkelijkheid te ervaren als een 'verrijking' of 'nieuwe toekomst'.

Is het dan wel mogelijk om nader tot elkaar te komen? Rasit en Harry gaven hun visie hierop. Gezamenlijke thema's 'A Common Word' is een verklaring van 138 prominente moslimgeleerden aan de paus en andere christelijke leiders, waarin ze aangeven dat de geboden 'God en de naaste liefhebben' zowel te vinden zijn in de Bijbel als in de Koran. Toch werd de Koran vaak exclusief gelezen waarbij men naar interpretaties zocht om het onderscheid tussen moslims en andere gelovigen te bevestigen.

Volgens Rasit gaan steeds meer moslims de Koran vanuit de werkelijkheid interpreteren en inclusief lezen. Dit betekent een toenemende tolerante houding jegens de 'mensen van het boek'.

In het christendom verschuift volgens Harry Mintjes het zwaartepunt van christocentrisch, theocentrisch naar soteriocentrisch. Hierbij komt de nadruk te liggen op de vraag wat 'heil' is en hoe men zijn geloof kan duiden in goede werken. Zo zouden theologische verschillen juist niet moeten leiden tot vijandschap maar juist een stimulans moeten zijn om te wedijveren in goede daden.

Thema's waaraan zowel de islam als het christendom in de Nederlandse samenleving een bijdrage kunnen leveren zijn armoedebestrijding (diaconie & zakaat) en duurzaamheid (zorg voor de schepping).

Kritische bevraging

Volgens Rasit zijn wij de fase voorbij om aan elkaar te laten zien hoe mooi de eigen religie is en zijn wij nu beland op het punt dat wij elkaar kritisch moeten bevragen op moeilijke vraagstukken. Om die dialoog tot stand te laten komen in de maatschappij is een open houding en oprechte betrokkenheid van zowel christenen als moslims nodig. De ontwikkelingen binnen beide tradities geven in ieder geval een positieve basis voor continuering van de dialoog.

Daniëlle Leder

In Oecumenisch Bulletin, najaar 2018