

# Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

## Voorburg

32<sup>e</sup> jaargang no. 1  
15 januari 2016



### In dit nummer o.a.:

- Week van Gebed:  
gebedsbijeenkomst en vesper
- filmvoorstelling "Timbuktu"
- Kerkbalans
- lunchconcert
- Godly Play



## Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2  
2273 KR VOORBURG  
Tel. 386.35.02  
E-mail: kerkelijkbureau@  
protestantsegemeentevoorburg.nl  
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:  
Maandag t/m donderdag  
van 10.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:  
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:  
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse  
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:  
(€ 16,- per kaart)  
NL07 RABO 0365900516 Protestantse  
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens  
de portokosten voldoen?  
De portokosten bedragen € 0,74  
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor  
5 t/m 12 collectekaarten € 1,46.  
Ook is het mogelijk de collectekaarten  
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:  
NL27 INGB 0000261919 Protestantse  
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:  
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep  
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:  
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.  
Gem. Voorburg

## Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:  
Zie bovenstaande gegevens bij het  
Kerkelijk Bureau.

Redactie:  
A.C. Bronsveld-Voerman  
H. Nauta  
P. Vink

E-mail:  
kwbronsveld@kpnmail.nl  
kwnauta@kpnplanet.nl  
kerkwijzer@  
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen  
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.  
**Kopij voor het nummer van vrijdag  
12 februari moet uiterlijk donderdag  
4 februari vóór 17.00 uur worden  
ge-e-mailed naar de redactieadressen.**

**Kerk Wijzer** wordt bezorgd bij alle  
leden van de Protestantse Gemeente  
Voorburg. Eenmaal per jaar krijgt  
u een verzoek om € 19,50 leesgeld  
te voldoen op rekening NL84 FVLB  
0699741858 Administratie Voorburgs  
Kerkblad.  
Aan hen die buiten Voorburg wonen,  
wordt per jaar € 24,- aan portokosten  
in rekening gebracht.



# Kerkdiensten Rooster

## Zondag 17 januari, Eenheid van de kerken

Oude Kerk, Herenstraat  
10.00 uur ds. T. Koelewijn  
19.00 uur ds. J. Henzen,  
Wateringen

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan  
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen  
10.30 uur geen dienst

Kerkdienst voor doven, gebouw:  
Koningkerk  
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

## Woensdag 20 januari, Week van Gebed

De Mantel  
10.30 uur pastor P. Sas  
en ds. E. van der Wolf-Kox  
oecumenische viering

## Zondag 24 januari

Oude Kerk, Herenstraat  
10.00 uur ds. J. van de Meent, H.A.  
19.00 uur geen dienst

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan  
10.00 uur  
ds. J.T. en E. van der Wolf-Kox, H.A.

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen  
10.30 uur ds. K. Bezemer

*God geeft de vermoede kracht,  
de machteloze geeft hij macht in  
overvloed. Jesaja 40: 29*

## Zondag 31 januari, Werelddiaconaat

Oude Kerk, Herenstraat  
10.00 uur ds. L.J. de Leeuw,  
Den Haag  
19.00 uur ds. J.C. van Dongen,  
Den Haag

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan  
10.00 uur pastor J. Bakker,  
Voorburg

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen  
10.30 uur geen dienst

## Zondag 7 februari

Oude Kerk, Herenstraat  
10.00 uur ds. J. van de Meent  
19.00 uur ds. H.J. Franzen,  
Leidschendam

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan  
10.00 uur ds. B.M.H. van Drongelen,  
Amstelveen

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen  
10.30 uur Hoeksteenlezing,  
R. Bartlema

Kerkdienst voor doven, gebouw:  
Koningkerk  
10.00 uur ds. B.M.H. van Drongelen,  
Amstelveen

## Woensdag, 10 februari, Aswoensdag

De Mantel  
10.30 uur ds. J. van de Meent  
en pastor P. Sas  
oecumenische viering

### Avonddiensten in de Oude Kerk

Op 17 januari verwachten wij ds. J. Henzen uit Wateringen. Hij zal met ons in deze leerdienst stilstaan bij vraag 34 uit de Heidelbergse Catechismus: *Waarom noemt u hem onze Heer?*

24 januari is er geen avonddienst in Voorburg om iedereen in de gelegenheid te stellen de oecumenische dienst in Leidschendam bij te wonen. Meer hierover verderop in de KerkWijzer.

Op 31 januari zal ds. J.C. van Dongen uit den Haag voorgaan in een vesper. Hij zal met ons stilstaan bij Psalm 71.

Op 7 februari wordt weer een leerdienst gehouden, daarin is ds. J.H. Franzen uit Leidschendam onze voorganger.

U bent allen vanzelfsprekend ook in 2016 weer hartelijk welkom tijdens de vesperdiensten! De trouwe bezoekers weten deze diensten zeer te waarderen. Mocht u daar nog niet toe behoren, probeert u het vooral eens!

## Opstandingskerk Oude Kerk

Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel. 3863220.

Interim-predikant: ds. J. van de Meent, tel: 06 20498002, e-mail: contact@jaapvandemeent.nl.

Bijstand in het pastoraat: ds. T. Koelewijn, e-mail: t.koelewijn@gmx.de.

Consulent: ds. J.T. van der Wolf, tel 2128279, e-mail: jtvanderwolf@gmail.com.

Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een van deze predikanten kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars ( tel. 3897685, judy.van.e.g@gmail.com) of Cor Hoek (tel. 4151115, chhoek@ziggo.nl).

Scriba's: mw. J.P.W. Jousma-Rutjes, Rodelaan 40, 2272 BB Voorburg, tel.3873442, e-mail: scriba@oudekerkvoorburg.nl en mw. N.L.I. van Varik-van den Berg, Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, tel. 3871655.

Rek.nr. wijkkas NL93 INGB 0000 3104 92 t.n.v. Penn. PKN gemeente Opstandingskerk. Rek.nr. wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijkkas Oude Kerk-gemeente.

Rek.nr. wijkdiaconie NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v. Wijkdiaconie Opstandingskerk-Oude Kerk Voorburg. Website: www.oudekerkvoorburg.nl.

Kopij voor dit wijkbericht naar: mw. J. van Engeldorp Gastelaars (ouderling), tel. 3897685, e-mail: judy.van.e.g@gmail.com.

### Zondag 17 januari 2<sup>e</sup> zondag van epifanie

*Kleur: groen*

Voorganger is onze bijstand in het pastoraat ds. T. Koelewijn. Het leesrooster geeft: Jesaja 62: 1-5 en Johannes (1: 29) 2: 1-11. Voor de kinderen is er Godly Play met de gelijkenis van de parel.

### Zondag 24 januari 3<sup>e</sup> zondag van epifanie

*Kleur: groen*

Ds. J. van de Meent gaat voor in deze dienst, waarin één uit ons midden, Arjan Doornebal, zijn geloof zal belijden en we vieren de Maaltijd van de Heer. We lezen uit de profeten Jesaja 61: 1-9. De evangelielezing uit Lucas 4: 14-21 brengt ons terug in Nazareth, waar Jezus zichzelf ziet als de gezalfde Knecht, die gekomen is 'om armen de blijde boodschap te brengen'.

Er is geen avonddienst in de Oude Kerk vanwege een oecumenische dienst voor heel Leidschendam-Voorburg. Deze wordt gehouden in de Petrus en Pauluskerk aan de sluis, zie elders in dit blad.

### Zondag 31 januari 4<sup>e</sup> zondag van epifanie

*Kleur: groen*

Gastpredikant is ds. L.J. de Leeuw uit Den Haag. Het leesrooster geeft Jeremia 1: 4-10 en Lucas 4: 21-30 (32).

### Collectetoelichtingen

Op 17 januari is de eerste collecte bestemd voor de wijkdiaconieën. In de wijken vinden diverse activiteiten plaats, zoals ontmoetingsdagen, excursies, gezamenlijke maaltijden en koffieochtenden. Deze activiteiten geven de mensen de kans om hun dagelijkse zorgen even aan de kant te zetten, of de eenzaamheid te onderbreken.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 24 januari is de eerste collecte bestemd voor mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Soms wordt er een beroep op de diaconie gedaan door mensen die al op alle kosten bezuinigd hebben en dan nog niet rond kunnen komen. Ze wachten bijvoorbeeld op een voorschot en een uitkering. Deze mensen worden tijdelijk financieel ondersteund.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 31 januari is de eerste collecte bestemd voor De Hoop in Dordrecht. Stichting De Hoop is een centrum voor evangelische hulpverlening. De Hoop biedt kind-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslaving problematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. De Hoop houdt zich sinds 1975 bezig met hulpverlening aan verslaafden. Sinds 1999 biedt De Hoop ook hulp aan mensen die worstelen met psychosociale problemen.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 7 februari is de eerste collecte bestemd voor de eigen plaatselijke kas van de diaconie. Hieruit wordt onder andere de landelijke verplichting van de diaconie betaald. De Protestantse Kerk Nederland financiert mede door deze landelijke quota diaconale projecten.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

De bovengenoemde collectes worden van harte aanbevolen.

### Zondag 7 februari 5<sup>e</sup> zondag van epifanie

*Kleur: groen*

Deze zondag is ds. J. van de Meent weer onze voorganger. We lezen: Jesaja 6: 1-8 en Lucas 5: 1-11 + Lucas 7: 16. Vandaag is er ook gemeentezondag, met activiteiten en lunch na de dienst. Tegen die tijd hoort u hier meer over van de Activiteitencommissie.

### Manteldienst

Woensdag 20 januari is er om 10.30 uur een oecumenische viering in de Week van Gebed. Voorgangers zijn ds. Els van der Wolf-Kox en pastor Paul Sas.

Woensdag 10 februari (Aswoensdag) is er om 10.30 uur een oecumenische viering. Voorgangers zijn ds. Jaap van de Meent en pastor Paul Sas.

De eerstvolgende zondagse dienst is 14 februari.

### Gebedsbijeenkomst

Van 17 tot 24 januari is het Week van Gebed. Naast de viering op woensdagmorgen in De Mantel en de viering op zondagavond 24 januari in de Petrus en Pauluskerk, georganiseerd door de Raad van Kerken, kunt u ook komen bidden op donderdag 21 januari om 10.00 uur, in het kerkje aan de Horvet-

testraat 1. Dit wordt voor de tweede keer gehouden en deelnemers aan de vorige bijeenkomst hebben dit als heel bijzonder ervaren. Zie hiervoor elders in dit blad. Aanbevolen!

### Wij gedenken

In de leeftijd van 77 jaar overleed op woensdag 10 december in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft ons gemeentelid *Mathilde Magdalena de Koning-Louwerse*, bij ons beter bekend als Tilly, die woonde in de Princessestraat in Rijswijk. Haar heengaan werd door velen ervaren als een overval. Enkele weken ervoor stond ze nog achter de lezenaar in de Oude Kerk om de lezingen te verzorgen, want ze was één van onze lectoren. Toch tobde ze al langer met haar gezondheid en had ze moeite om overleed te blijven. In haar verliezen we als wijkgemeente een trouw en toegewijd gemeentelid, die veel van de haar toebedeelde tijd gegeven heeft aan werk voor de kerk. Jarenlang bezocht zij gemeenteleden als pastoraal medewerker en met vreugde verzorgde zij vanaf de kathedraal de bijbellezingen. Ook in huize Westhoff in Rijswijk deed zij pastoraal werk. Ze zou zelf zeggen dat het allemaal niet zoveel voorstelde, maar voor

veel mensen, met name voor diegenen die in moeilijkheden verkeerden, betekende ze veel. Het liefst was ze thuis en genoot ze van de kinderen en kleinkinderen als ze kwamen, en van de tuin. Wat ze als mater familias betekende is niet onder woorden te brengen. Met name daar laat ze een grote lege plaats achter. Vanuit de haar zo vertrouwde Oude Kerk is zij begraven en wel op donderdag 17 december. Dat er zoveel mensen waren, gaf wel aan welke plaats zij innam in het leven van velen. Wij zochten troost bij de woorden van Psalm 121 en Lucas 15, de gelijkenis van het verloren schaap, dat ze in haar jeugd het mooiste verhaal uit de Bijbel had gevonden. De begrafenis vond in besloten familiekring plaats op Begraafplaats 'Oud Rijswijk'. Onze gedachten gaan uit naar Anton en de kinderen en kleinkinderen, die een lieve toegewijde echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma moeten missen. Dat haar nagedachtenis hen en ons allen ten zegen zij.

ds. A. Sterrenburg

Op 15 december is in de leeftijd van 93 jaar overleden *Cornelis Steendam*. Kees Steendam werd op 27 april 1922 in Magetan in Indonesië geboren. Zijn kindheid, jeugd en opleiding bracht hij aldaar door. Hij maakte de oorlog mee en was werkzaam aan de Birma-Spoorlijn. In Nederland gekomen woonde en werkte hij in verschillende plaatsen en streek ten slotte in Leidschendam-Voorburg neer. Zijn geestelijk tehuis werd de Opstandingskerk. Een ernstige ziekte maakte de opname in verpleeghuis Westhoff te Rijswijk noodzakelijk. Hij was 5,5 jaar bedlegerig, een zware tijd, en was dankbaar wanneer men hem naar de kerkdiensten bracht. De liederen die daar gezongen werden, ontroerden hem. Tijdens de dankdienst voor zijn leven in de aula van de Oosterbegraafplaats te Voorburg zongen we ze: Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar, en Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hart. De meditatie ging over de goede Herder, die met ons gaat en bij ons blijft, in leven en in sterven. Aan zijn graf namen we met het uitspreken van de geloofsbelijdenis en woorden van vertrouwen afscheid. Moge zijn familie Gods nabijheid en troost ervaren.

ds. T. Koelewijn

Op zondag 27 december is overleden, in de leeftijd van 88 jaar, *Gerritje Lena van Haarst-Bosveld*. Geboren en getogen in de gemeente Wisch (Ach-

terhoek), leerde zij haar man Warner kennen op familiebezoek in Voorburg. Na hun huwelijk vestigden ze zich in Voorburg. Ze kerkten aanvankelijk in de Oude Kerk en later, na verhuizingen in de Vaste Burchtkerk en de Opstandingskerk. Hier was Warner ouderling en pastoraal medewerker en Gerrie actief lid van de Hervormde Vrouwendienst, de HVD. Ondanks haar kwetsbare gezondheid deed ze dat graag. Na de dood van Warner verhuisde Gerrie naar een aanleunwoning in De Panden. Daar heeft ze met veel plezier gewoond. Tot het niet meer ging. De laatste jaren van haar leven vertoefde ze, zeer tegen haar zin, op de gesloten afdeling van Huize Westhoff te Rijswijk. Deze jaren waren moeilijk voor haar. Gerrie wordt herinnerd als een lieve vrouw bij wie men graag op bezoek ging. Na een afscheidsdienst op 4 januari in de Oude Kerk vond de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats. Gerritje Lena van Haarst-Bosveld laat twee kinderen, vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen na. Moge zij troost vinden bij de Heer die onze Herder is (Psalm 23).

ds. J. van de Meent

### Gesprekskringen ds. Venemans

De *Kring Geloofsverdieping* komt bijeen van 20.00-21.30 uur in de Opkamer van de Oude Kerk op maandag 25 januari en 8 februari. Onderwerp van gesprek: M. Borg: Het hart van het christendom.

Het *Bijbels Leerhuis* in de dinsdagavondgroep van 19.30-21.00 uur in De Voorhof vindt plaats op 26 januari en 9 februari; de woensdagochtendgroep van 10.00-11.30 uur in De Voorhof op 27 januari en 10 februari. Onderwerp van gesprek blijft in beide groepen: Paulus over Israël en kerk in Romeinen 9-11. U kunt zich nog steeds aansluiten bij een van deze groepen.

### Kapelgesprekken ds. Koelewijn

De Kapelkring komt bijeen op woensdag 10 februari om 20.00 uur in De Voorhof. De kring heeft als thema: Een kijkje over de grens. We kijken naar het wel en wee van de kerk in Duitsland. Hoe reilt en zeilt het kerkelijk leven in de kerk van de Reformatie? Wat kunnen we van haar leren?

### Giften

Mw. E. Schippers ontving € 50,- (S) en € 20,- (W). Mw. B. van Sloten ontving € 50,- voor de diaconie. Via de wijkkas is dit jaar binnengekomen € 4080,- t.b.v. de bestemmingsreserve.

### Vanuit de kerkenraad

#### Terugblik op Kerst

We kunnen terugzien op mooie kerstvieringen. Fijn om als wijkgemeente het feest rond Christus geboorte te mogen gedenken. Op 16 december waren 110 gemeenteleden bijeen aan gezellig gedekte tafels in de kerk voor de kerstviering van de diaconie. Bij 90 gemeenteleden zijn plantjes en een Bijbels dagboekje gebracht. In Het Anker en De Mantel zijn door de gezamenlijke Voorburgse kerken kerstgroeten gebracht.

Zondag 20 december vierden we met de kinderen Kerstfeest. 's Morgens met Godly play, 's avonds met echte engelen en herders en bij het kerstverhaal foto's op de beamer waarop de kinderen het kerstverhaal speelden.

De Lichtjesavond was, ondanks het slechte weer aan het begin van de avond, met dank aan al die helpende handen en onze kosters, opnieuw geslaagd. Er kwamen rond de 3300 bezoekers een kijkje nemen in ons mooie kerkgebouw dat, zoals alle jaren in de Kerstperiode, versierd was met kerststerren en waar de koperen kronen met hun kaarsen weer feestelijk brandden. De ouders van de Montessorischool en de Mariannecantorie luisterden het geheel met kerstliederen verder op. Verkoop van chocolademelk, glühwein en erwtensoep heeft het mooie bedrag van € 1400,- opgeleverd voor de restauratie van de toren.

De aansluitende kerstavondviering voor jongeren met 'Kind in de nacht' als thema was een indrukwekkende dienst in een volle kerk. Ds. Sterrenburg ging daarin voor, muzikale medewerking verleenden Adriënne van Mourik en Wim Madderom. Ook de daaropvolgende late kerstnachtsdienst was goed bezocht. Hier was ds. Elseman de voorganger en werd het geheel mede muzikaal omlijst door Pieter Nieuwenhuis.

In de feestelijke viering op 25 december ging onze interim-predikant ds. V.d. Meent voor, zong onze Mariannecantorie o.l.v. Wim Loef en verleenden Eelco Nieuwenhuis en Gerrit van Eeden muzikale medewerking.

Goed was het ook om in de avonddienst van 31 december met elkaar te overdenken wat het jaar 2015 ons bracht en Gods zegen te vragen voor het komende jaar. Op de morgen van 1 januari zijn we het jaar 2016 met elkaar begonnen tijdens de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Er was tijd en ruimte voor ontmoeting met elkaar en met de Heer, tijdens gebed en psalmlezing. Tussen de zestig

## Een nieuwe start

*Het nieuwe jaar is twee weken oud, nog 'vers en knisperig.' Dat geeft altijd een gevoel dat er op een bepaald niveau een nieuw begin gemaakt kan worden, een nieuwe start, waarbij je minder dan daarvoor door oude vergissingen en problemen gebonden bent. Opvallend aan de Oud-en Nieuwviering is dat die niet parallel loopt met een kerkelijk feest. Het is een puur seculier feest. Tenminste, de jaartelling zelf is, hoewel foutief, toch maar gebaseerd op het leven van Christus. Maar waar zou dan het kerkelijke feest van een nieuw begin moeten liggen?*



*Het kerkelijke nieuwe jaar begint bij de Advent. Maar dit wordt niet algemeen als zodanig beleefd. Pasen is misschien theologisch de meest logische keuze voor het feest van 'een nieuw begin' omdat dan de opstanding van Christus en zijn 'levensdoel' centraal staan. Bovendien wordt dit feest in het voorjaar gevierd en doet de natuur mee. Maar Kerstmis is in onze maatschappij een grootser feest geworden en dan wordt de geboorte van Jezus herdacht. Bovendien wordt het letterlijk in de donkere dagen weer lichter. Een symbolische weergave van een spiritueel gebeuren. Dat lijkt toch mooi op een algemeen nieuw begin te slaan? Of heeft dan toch Pinksteren de beste papieren met het begin van de kerk en de komst van de Heilige Geest? Zo kijkend blijkt dat alle grote christelijke feesten op verschillende manieren over een nieuw begin spreken. Het idee van een nieuwe start is blijkbaar fundamenteel. Kortom: het is voor ieder mens fundamenteel om geregeld een nieuwe start te maken.*

*De realisatie daarvan sluit aan bij de zeer belangrijke opdracht die Christus gaf om mensen waar je problemen mee hebt te vergeven. Zeventigmaal, zeven keer. (Matteüs 18: 21-22). Door vergeving te schenken kun je een nieuwe start maken. De greep van het oude neemt af. Iets of iemand vergeven kun je bedenken en dan doen. Het hoeft niet gebaseerd te zijn op je gevoel. Het kan een principiële beslissing zijn om te vergeven, omdat er geen goed alternatief is. Laat het los. Bij vergeving schenken hoort ook 'jezelf vergeven' waar misschien wel aan vast zit dat je jezelf ook niet te serieus moet nemen!*

*Een ander aspect van de nieuwe start is: je geen zorgen maken. Ook een opdracht die Christus gaf. Je niet ongerust maken over zaken die nog niet gebeurd zijn en daarmee het nieuwe met het oude te besmeuren. Zie het verhaal over de 'zorgeloze vogels' (Matteüs 6: 26) en de uitspraak van Christus dat iedere dag aan zichzelf genoeg heeft (Matteüs 6: 34). Een belangrijke les, als je meestal gebeurtenissen wilt controleren.*

*De christelijke opdrachten tot vergeving en je geen zorgen maken leiden naar een innerlijke stilte en rust. Deze twee opdrachten willen de mens in het echte Nu baseren, zonder de ballast van vroeger en het eigen rusteloze denken. Je voelt je gelukkig en goed. Vanuit die stilte en rust zijn we denk ik beter opgewassen om beslissingen te nemen, maar ook om voor anderen klaar te staan. We kunnen met frisse ogen de wereld zien. Maar de opdracht is zeker niet altijd makkelijk in de praktijk te brengen.*

ds. Katrijne Bezemer  
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

en zeventig gemeenteleden mochten elkaar daar begroeten en de brunch gebruiken. Het was een goede, warme bijeenkomst.

### Afscheid en welkom

In de dienst van 10 januari (die op het moment van dit schrijven nog moet plaatsvinden) hebben we, na jarenlang trouw en betrokken te zijn geweest, afscheid mogen nemen van een viertal ambtsdragers. Te weten de diakenen mevr. Truus van Wensen-Muller, de heren Jaap Geluk en Jan Stoop en ouderling dhr. Leo Pronk. De heer Pronk kreeg ook de bloemen uit de dienst, hij kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. een ziekenhuisopname. Ook werden bij monde van ds. Van de Meent in deze dienst de pastoraal en diaconaal medewerkers bedankt die hun taken neergelegd hebben het afgelopen jaar. Verder werden de nieuwe taakdragers verwelkomd en aan de gemeente voorgesteld.

### Gemeentevergadering

Op woensdagavond 27 januari hopen we u om 20.00 uur op onze gemeentevergadering te kunnen ontmoeten. We gaan die avond natuurlijk met elkaar in gesprek over het beroepingswerk. De kerkenraad presenteert daar o.a. het gemeente- en het predikantenprofiel. We hopen op eenzelfde grote opkomst en geanimeerd samenzijn als de laatste keer in november het geval was.

### Jonge gezinnen

Binnenkort zal er een uitnodiging uitgaan naar alle gezinnen met kinderen van 0-18 jaar. Graag ontmoeten wij hen, ouders en kinderen, tijdens een informele lunch zondag 24 januari tussen 12.00 en 13.00 uur. We willen dan ook met elkaar het gesprek aangaan over geloof en samenleving en wat de kerk daarin zou kunnen betekenen. Voor de allerjongsten is er opas.

### Ten slotte

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar, waarvoor we een zegen vragen. Dat de nieuw initiatieven tot zegen mogen zijn en dat we nieuwe predikanten mogen vinden.

Judy van Engeldorp Gastelaars,  
ouderling

### Samen eten in De Voorhof

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen en hebben er veel zin in om er met elkaar een succes van te maken. De eerste maaltijd zal plaatsvinden op 23 februari, daarna elke 2de en 4de dinsdag van de maand. In de vol-



### Gerard Smid, huisarts

Gezondheidscentrum Savalle  
Savallelaan 2  
2273 JX Voorburg  
tel 070-3867103

OPEN VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN

Kijk voor nadere informatie op:  
[www.huisartsenpraktijksmid.nl](http://www.huisartsenpraktijksmid.nl)



**AGTERDENBOSCH**  
NVM MAKELAARS



telefoon: 070 386 42 45  
[www.agterdenbosch.nl](http://www.agterdenbosch.nl)

### FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892

BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING

diverse rouwcentra – telefoon 3451676

FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:

Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag



**hollandse  
indruk**

[drukkers.die.meedenken.nl](http://drukkers.die.meedenken.nl)

Leemansstraat 7

4251 LD Werkendam

0183 - 50 85 57

[www.hollandseindruk.nl](http://www.hollandseindruk.nl)

## DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING  
HOFLEVERANCIER

[WWW.DEVOSVERF.NL/070 347 36 31](http://WWW.DEVOSVERF.NL/070_347_36_31)

### J. Looije schilders- en afwerkingsbedrijf

WANNEER U NOG EISEN STELT AAN:

- Verzorging van binnen- en buitenschilderwerk
  - Witwerken, muurbesputtingen en wandafwerking
- Vraag dan vrijblijvend offerte of informatie  
Winterschildertarieven - Lid KVOS-NCOS

Prinses Mariannelaan 276-2275 BP Voorburg

070 - 399 57 87

Fax 070 - 399 57 87

gende KerkWijzer krijgt u uitgebreide informatie over de organisatie van de maaltijden.  
Ik hoop velen van u te ontmoeten aan tafel.

*Gerda van der Hoeven*

### Samen koffie drinken

Al eerder, op maandag 1 februari, houden we de eerste koffieochtend. Van 10.00-12.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee en een praatje in De Voorhof. Het plan is om dit elke eerste maandag van de maand te gaan doen. Welkom!

*Edith van Kalsbeek*

### Dankwoord

Dank voor de vele goede wensen die mij vanuit de gemeente werden gezonden. Een jaar is alweer voorbij na het hartverwarmende afscheid van u als wijkpredikant. Ik maak het goed en ben blij nu elders in de kerk dienstbaar te mogen zijn. Maar uit het oog verliezen we elkaar hopelijk niet, al ziet u me zelden meer op de kansel. Mijnerzijds een jaar van groeiende eenwording en Geest-drift toegewenst en voor het persoonlijk leven de zegen van Gods liefdevolle aanwezigheid.

*ds. Adrie Sterrenburg*

### Sanseveria

Omdat 12 januari pas het volledige programma door de leden gekozen wordt heb ik de vrijheid genomen de eerste 2 maanden vast te leggen en hoop ik dat met goedkeuring van de leden gedaan te hebben. Anders hoor ik het wel!

2 februari geeft Edith van Kalsbeek een lezing over "IJsland", waar zij vorig jaar geweest is. Van velen heb ik gehoord dat het een heel mooie lezing is waarvan we kunnen genieten. 1 maart is een afspraak gemaakt met ds. Thomas Koelewijn die ons meeneemt met de "Engelen op weg naar Pasen". Een lezing die zeker de moeite waard zal zijn en ik hoop op beide middagen weer veel enthousiaste leden te mogen begroeten.

De contributie bedraagt € 20,- per jaar en u bent altijd hartelijk welkom.

*Ans Verschoor  
tel. 3870465*

*Christus heeft gebeden tot God  
die hem kon redden van de dood,  
en werd verhoord om zijn nederige  
overgave aan God.  
Hebreeën 5: 7*

## Wijkgemeente   De Open Hof

Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvanderwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorprstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

### Bij de kerkdiensten

#### Zondag 17 januari

Op deze zondag lezen we Johannes 4: 5-30. Bij de Jakobsbron heeft Jezus een bijzondere ontmoeting met een Samaritaanse vrouw. Hij gaat zo met haar in gesprek dat ze aan haar diepste behoefte wordt ontdekt. Een icoon over dit verhaal zal bij de preek als leidraad dienen. Ook zal er waarschijnlijk weer een bijdrage zijn in de rubriek "het inspirerende lied van ...." Ds. Jan van der Wolf is voorganger.

#### Zondag 24 januari

Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Bij het delen van het brood wordt vaak gezegd: 'brood uit de hemel.' In de preek staan we stil bij die woorden uit Johannes 6: 32-35. Wat betekent het om je handen op te houden voor 'brood uit de hemel'? Het inspirerende lied van deze zondag is een avondmaalslied. De cantorij zingt met ons mee. Ds. Els bereidt de dienst voor en zal samen met ds. Jan voorgaan op deze morgen.

#### Zondag 31 januari

Het is altijd mooi als een gastvoorganger 'eigen' is. Vandaag gaat ons gemeentelid pastor mw. Jacqueline Bakker weer bij ons voor. Zij is werkzaam als geestelijk verzorger in Het Westerhok in Monster. Het Westerhok is een woonwijk van Monster waar ook mensen wonen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis. Deze mensen voelen zich thuis tijdens de kerkdienst als er wat te ervaren, te beleven en te zingen valt.

Jacqueline wil u deze zondag meemenen in de liturgie zoals die gewoon is tijdens de erediensten op Het Westerhok. Dat betekent geen grote veranderingen maar veelal andere woorden. Zo wordt de verkondiging "het verhaal van God met mensen" genoemd. Ook het begin van de dienst zal iets anders zijn. In plaats van de bekende votum en groet zal

er gezongen worden als votum: Wij zijn niet alleen, God is bij ons. Heer, ik steek mijn hand uit naar U. Na de groet volgt dan: Ook geef ik mijn vrienden een hand. Daarbij geven wij elkaar ook letterlijk een hand. Verder zingen we bekende liederen uit het Liedboek en lezen we natuurlijk een Bijbelverhaal. Wees welkom.

### Zondag 7 februari

Op deze zondag is ds. Hans van Dronghelen uit Amstelveen weer bij ons. Hij is studentenpredikant in Delft en één van onze vaste gastvoorgangers.

### Ochtenbijbelkring

De Bijbelkring, geleid door ds. Pé Wapenaar, komt samen op 20 januari in de Koningkerk. Het begint om 10.15 uur.

### Wij gedenken

#### Erik Koens

Op 22 december overleed Klaas Peter Dirk Koens. Erik is 64 jaar oud geworden. Samen met zijn vrouw Wil woonde hij aan de Van Royenstraat 15. Erik was een zorgzame man. Ook zijn werkzame leven stond in het teken van de zorg. Zo werkte hij in een verpleeghuis en in de ouderen-psychiatrie. Voor veel mensen heeft hij veel betekend. Zelf had hij daar meestal niet zo'n besef van. Hij hield erg van zingen en orgelspelen. Erik was niet zo'n kerkganger, maar als er gezongen moest worden met de cantorij of met een gelegenheidskoor, dan was hij van de partij. Hij had een kinderlijk geloof, zoals hij zelf zei. Hij stelde tot op het laatst zijn vertrouwen op God. Op de rouwkaart staat een tekening van het hek van landgoed Vreugd en Rust. Op de achtergrond is nog net het huis te zien. Erik is door de poort heengegaan en gegaan naar het huis van vreugd en rust. Daarbij aansluitend hebben we tijdens de afscheidsdienst op 29 december uit Johannes 14 gelezen. Jezus zegt: "Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?" (Joh. 14: 1 en 2) Na de dienst hebben we Erik naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Oosterbegraafplaats. We leven mee met Wil en de kinderen en iedereen die Erik zal missen.

#### Anneke Pitlo

Op zaterdag 2 januari overleed in Bronovo Anna Pitlo-van den Heuvel. Anneke woonde samen met haar man Ko aan de Koningin Wilhelminalaan 389. Ze is 73 jaar oud geworden. An-

neke en Ko hebben samen een slag-  
gerij gehad. Daarbij vormde Anneke  
een goed tegenwicht voor haar man.  
Later werkte zij bij de giro. Dat zij  
geen kinderen kregen was voor An-  
neke een groot verdriet. Zij is langere  
tijd depressief geweest. Maar er wa-  
ren ook mooie dingen. Ze was gek op  
dieren. En samen voeren ze met hun  
bootje heel Nederland rond.

Anneke kwam niet in de kerk. Ze was  
teleurgesteld dat ze in moeilijke tij-  
den in haar leven geen steun van de  
kerk had ondervonden. Wel keek ze  
graag naar het zingen op de TV van  
de EO. Het lied "Abba Vader" vond ze  
prachtig.

Op 11 januari kwamen we samen  
voor de crematieplechtigheid in de  
aula van Meerbloemhof in Zoeter-  
meer. We herdachten haar leven en  
stonden stil bij Psalm 23, een lied van  
geborgenheid en vertrouwen. Wij  
bidden voor Ko, nu hij zonder zijn An-  
neke verder moet, en voor alle familie  
en vrienden.

### Stand van zaken ds. Els

Op advies van de bedrijfsarts verricht  
ik in januari op 'arbeidstherapeu-  
tische basis' werkzaamheden, voor  
zover ik daar energie voor heb. En  
dat is nog niet op mijn oude niveau.  
Concreet betekent dit dat ik af en toe  
meedoe aan een overleg, dat ik soms  
een deel van een kerkdienst voor mijn  
rekening neem en dat ik eens een be-  
zoekje breng. U kunt nog niet op me  
rekenen, maar kunt me wel op allerlei  
momenten tegenkomen. Zo vond ik  
het zelf bijzonder fijn om de afgelo-  
pen tijd geregeld kerkganger te zijn  
en om 3 januari samen met Jan voor  
te gaan. Ik heb met veel plezier deze  
dienst voorbereid en ben oprecht  
dankbaar dat ik er 'weer stond.' De  
verwachting is dat het langzaam  
steeds beter zal gaan.

### Vrijaf

Van 30 januari tot en met 7 februari  
hebben we een weekje vrijaf. Ons  
huis is in die tijd wel bewoond. Mocht  
u in een dringend geval een predikant  
nodig hebben kunt u zich wenden tot  
Roelie Dröge (3861611) of Theo Kim-  
mel. (06 21253704)

### Tot slot

een zegen uit Iona (uitgesproken op 3  
januari in de Koningkerk)

Moge God, die erbij is als de zon op-  
gaat en ondergaat en als je de zee  
oversteekt, onderweg je schreden  
richten.

Moge God, die je nabij is als je zit en

als je staat, je met liefde omringen  
en je bij de hand leiden.

Moge God, die je wegen kent en de  
plaatsen waar je uitrust bij je zijn in je  
taak op aarde het goede nieuws zijn  
dat je deelt en je op de eeuwige weg  
leiden.

Amen

Hartelijke groet,

*ds. Jan en Els van der Wolf-Kox*

### Vergaderingen

De kerkenraad vergadert op 19 janu-  
ari in een van de zalen van de Koning-  
kerk.

### Filmvoorstelling

Koningkerk 10 februari: "Timbuktu",  
97 min.

Een Frans-Mauritaanse film uit 2014.  
Kidane leeft vredig met zijn gezin na-  
bij de stad Timbuktu. De stad is han-  
den van fundamentalistische moslims  
die de bewoners zeer strenge wetten  
opleggen. Kidane heeft hier echter  
geen last van. Dat verandert als Kidane  
per ongeluk een visser doodt.

### High Tea met dialezing over reis op de motor door Afrikaans Oeganda

Op zondag 7 februari organiseert de  
werkgroep Kerk en Buurt weer een  
High Tea in de Koningkerk. De deuren  
van de zaal gaan open om 14.00 uur  
en het programma begint om 15.00  
uur en duurt tot 17.00 uur.

Kees van der Kaay en Paul Vlasman  
vertellen over hun avontuurlijke en  
soms bizarre reis door Afrikaans Oe-  
ganda dat op de Evenaar ligt en waar  
de Nijl begint. De Parel van Afrika.  
Zij reden op gehuurde crossmotoren  
3 weken lang door de enorme wild-  
parken zo maar tussen de leeuwen  
en olifanten door, wat een ervaren  
parkbewaakster de mond open deed  
vallen. Ze kwamen onderweg ook  
gorilla's tegen, chimpansees, giraf-  
fes, buffels, jakhalzen, waterbokken,  
wilde zwijnen, nijlpaarden, antilo-  
pen, zebra's, talrijke kleurige vogels  
etc. etc. tegen. Artis maar dan in het  
wild. Een krokodil op 7 meter af-  
stand. Links rijden en dikwijls over  
overharde wegen waar je door de  
vele gaten, als je niet oppast, gelan-  
ceerd wordt. Medeweggebruikers  
die rijden als gekken en zo maar  
inhalen zonder rekening te houden  
met tegenliggers. De benzine op in  
de middle of nowhere, geen water,  
motorpech, diarree, de stroom die  
uitvalt, geen internet, geen warme  
douche, altijd 30 graden of meer,  
soms plotseling keiharde regen, maar

wel het gevoel dat je in het paradijs  
rijdt met een ongelooflijke natuur en  
prachtige zonsop- en ondergangen.  
En een buitengewoon vriendelijke  
bevolking die altijd weer de proble-  
men die je onderweg tegenkomt  
helpt oplossen. En de kinderen die  
met de meegebrachte ballonnen dol-  
blij waren.

Kortom een land dat je volgens Paul  
en Kees moet hebben bezocht, maar  
dat u nu vanuit een veilige stoel in  
een paar uur leert kennen zonder de  
ontberingen van een 3 weken duren-  
de reis op de motor.



fotografen: Paul Vlasman en Kees van  
der Kaay.

## Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboom-  
laan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voor-  
ganger: mevr. ds. K. Bezemer, Adr. van Ostadelaan  
9, 2343 EL Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris:  
dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voor-  
burg, tel. 0620617539.

### Kerkdienst

**Zondag 24 januari**

10.30 uur ds. K. Bezemer

Thema: Het gebed

Organist Albert van der Haven

**Zondag 7 februari**

**Hoeksteenlezing**

10.30 uur Spreker Ruud Bartlema

*Fonkelingen van de geest:*

*Marc Chagall in Metz en Sarrebourg*



De glasramen die  
de Franse schilder  
van Russische af-  
komst Marc Cha-  
gall maakte, ge-  
tuigen stuk voor  
stuk van een grote  
geïnspireerdheid  
door de Bijbelse  
verhalen. Of het nu de ramen in de  
synagoge van het Hadassaziekenhuis  
in Jeruzalem zijn, de twaalf zegenin-  
gen van Jacob, of die in de kathedraal



van Metz, Reims of Mainz, steeds opnieuw worden de mensen getroffen door de intense fonkeling van het gekleurde glas en de grote poëtische kracht waarmee Chagall de verhalen van de schepping, van Abraham, de aartsmoeders, Mozes en de psalmen van David uitbeeldde.

Entree: € 7,-; Hoeksteenleden en – vrienden € 5,-; incl. koffie/thee.

## Kringen

*Dinsdagen 26 januari, 23 februari en 15 maart*

Gesprekskring Cicero over de ouderdom

In deze kring lezen en bespreken we het boek *Over de ouderdom (De senectute)* van Cicero in een bewerkte en Nederlandse vertaling. Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.), staatsman, advocaat en filosoof, schreef dit boek op verzoek van vrienden. Deze waren diep onder de indruk van Cicero's positieve geestesinstelling en opgewekte levenshouding, 'hoewel hij al op leeftijd was'. Hoe deed hij dat?

Leiding: ds. Katrijne Bezemer

Tijd: 15.00-16.45 uur

Opgave: via kbezemer@cistron.nl of 071-5320438

De teksten worden op de bijeenkomst uitgereikt.

Kosten: voor leden en vrienden gratis, voor anderen € 15,- voor de drie middagen.

## Dinsdag 2 februari

14.00 uur Latijnse leeskring

Inl.: T. Spruijt tel: 3472807

## Donderdag 4 februari

10.30 uur OntMoeting

Op elke eerste donderdag van de maand is er gelegenheid om bekenden en onbekenden in de koffieruimte te ontmoeten.

U hoeft zich niet op te geven maar kunt zo binnenlopen.

## Donderdag 11 februari

15.00 uur Poëzie in donkere dagen

We luisteren naar gedichten en muziek en gaan met elkaar in gesprek. Aansluitend is er een eenvoudige maaltijd.

Thema: *Schoonheid*.

Leiding: ds. Katrijne Bezemer

Tijd: 15.00-18.00 uur

Deelname: € 5,- per middag

Gezien de organisatie van de maaltijd vragen we u zich minimaal een week van tevoren op te geven op de lijst in de kerk of via kbezemer@cistron.nl / 071-5320438.

Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

## Kerkrentmeesters

### Kerkbalans 2016

Het College van Kerkrentmeesters heeft u eind 2015 al benaderd over Kerkbalans met de vraag om zo mogelijk digitaal uw toezegging te doen. We danken de gemeenteleden die inmiddels digitaal of schriftelijk hebben gereageerd. Kerkbalans is nog niet afgelopen. De landelijke actieperiode van Kerkbalans 2016 loopt van 17 tot en met 31 januari. Net als in alle andere gemeenten van de PKN, zijn in de Protestantse Gemeente Voorburg in deze periode vrijwilligers op pad met toezeggingsformulieren. Gemeenteleden die nog niet hebben gereageerd, vragen we alsnog een toezegging te doen voor een bijdrage aan onze Protestantse Gemeente Voorburg. Dankzij uw bijdrage kunnen we een actieve, inspirerende geloofsgemeenschap zijn, die vanuit onze twee wijkgemeenten De Open Hof en Opstandingskerk-Oude Kerk invulling geeft aan het zijn van een Christelijke gemeente in al zijn verschijningsvormen. Natuurlijk zijn bij al onze activiteiten veel vrijwilligers aan het werk. Maar ook onze professionele krachten zoals predikanten en organisten zijn nodig, en die kosten geld. Geld is ook nodig om onze gebouwen in stand te houden, om ze te verwarmen en om de uitrusting op peil te houden. Dat is niet alles. Evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, of reëel zicht daarop is een voorwaarde voor het mogen beroepen van predikanten.....

In het vorige nummer van de KerkWijzer heb ik u al geïnformeerd over de begroting 2016. Alle kosten van de PGV bij elkaar bedragen zo'n € 687.000,-. Onze inkomsten bedragen zo'n € 621.000,-. Met een begrote opbrengst van € 390.000,- is de opbrengst van Kerkbalans dus veruit het grootste deel van die inkomsten en van groot belang voor de PGV.

Daarom doen de kerkrentmeesters een dringend beroep op u om het werk dat de Protestantse Gemeente Voorburg in grote en kleine kring uitvoert, mogelijk te blijven maken. Wij hopen dat u zich aangesproken weet en vragen u om daaraan ruimhartig bij te dragen. Uw steun is van onschatbare waarde!

Eelco Nieuwenhuis

Voorzitter College van Kerkrentmeesters

*Ik wil uw naam loven, God, om uw liefde en trouw: u hebt mij bemoedigd en gesterkt. Psalm 138: 3*

## Raad van Kerken

### Gezamenlijke gebedsbijeenkomst Leidschendam-Voorburg

We nodigen u van harte uit voor een nieuwe gezamenlijke gebedsbijeenkomst met christenen uit Leidschendam en Voorburg. Deze gebedsbijeenkomst vindt plaats in de landelijke Week van Gebed die door Nederlandse kerken en christelijke organisaties wordt georganiseerd. De gebedsbijeenkomst wordt georganiseerd om als christenen uit Leidschendam en Voorburg te bidden voor verschillende onderwerpen. Zoals onze woonplaats, mensen in de knel dichtbij en ver weg, voor de verschillende kerken en activiteiten die worden georganiseerd en dat de liefde van God handen en voeten krijgt in Leidschendam en Voorburg. De gebedsbijeenkomst is een vervolg op een eerdere bijeenkomst op 3 september. Daar waren uit veel verschillende kerken christenen aanwezig. Ook voor deze bijeenkomst hopen we dat er mensen uit veel verschillende kerken zijn! Een ieder die wil meebidden is van harte welkom.

De gebedsbijeenkomst is op donderdag 21 januari, begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 21.30 uur.

De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van De Vergadering der Gelovigen, Van Horvettestraat 1 in Voorburg (de kerk waarop staat 'Jezus geeft rust'). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd de Jong (tddejong1979@gmail.com of 06 28551534).

### Oecumenische vesper

De jaarlijkse oecumenische dienst georganiseerd door de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg in verband met de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen vindt plaats op 24 januari. In deze vesper gaan voor pastor Paul Sas en ds. Fulco de Vries Bouwstra.

De liturgie komt dit jaar uit Letland en het thema is: 'Aan jou het woord'. Christenen over de hele wereld zullen in deze week bidden om eenheid.

Graag nodigen we u uit voor deze oecumenische vesper op zondag 24 januari om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk Leidschendam.

## Kerkelijke

## berichten

### Godly Play

1 keer per maand!

Godly Play tijdens de kindernevendienst in De Open Hof en Opstandingskerk-Oude Kerk)



Wij zijn vorig jaar na de zomer van start gegaan met Godly Play vertellingen als onderdeel van de kindernevendienst. In beide kerken hebben we dat als experiment met een frequentie gedaan van 1 keer per maand. Dat is goed bevallen, zowel bij de kinderen als bij de leiding van de kindernevendienst, zodat we voor komend half jaar het experiment voortzetten om 1 keer per maand met een nieuwe serie Godly Play vertellingen te komen. Er zijn zelfs nieuwe kinderen tijdens de kindernevendienst gekomen. Dat is leuk! En dat kan hierbij ook goed omdat ieder verhaal op zichzelf staat. Op 4e Advent waren er zelfs 16 kinderen aanwezig in de Oude Kerk die naar het verhaal van geheimenis van Kerst kwamen luisteren aan de hand van de prachtige icoonplaten van kunstschilder Giotto. Na afloop konden de kinderen zich verwonderen over de platen en iets uitzoeken om het verhaal te verwerken. De meiden kozen vooral voor iets creatief met pen, potlood en/of krijt. De jongens gingen aan de slag met blokken van Kapla en maakten o.a. een toren en de stal van Bethlehem. Na de verwerking werd de kinderdienst afgesloten in de kring met een lied. Daarna kreeg iedereen wat te drinken en wat lekkers. Voor de volgende zondagen zijn de kinderen weer van harte welkom, en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Data:

*"Grote Verhalen voor Kleine Oren"*

Oude Kerk: 17 jan., 14 feb., 13 mrt., 10 apr., 22 mei, 12 juni.

Koningkerk: 31 jan., 27 mrt., 15 mei.

Mede namens GodlyPlay Voorburg - team,

*Irma Nieuwenhuis*  
*i.m.c.nieuwenh@kpnplanet.nl*  
*062852 5218*

## Plaatselijke berichten

### Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

De eerstvolgende bijeenkomst van de Vrouw en Geloofgroep in 2016 is op woensdag 20 januari van 10.00-11.30 uur in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roe-

ringlaan 6 in Leidschendam. Dit seizoen wordt aandacht besteed aan de 7 deugden. Woensdag 20 januari is dat Temperantia, gematigdheid en zelfbeheersing. Ria Stoop is die ochtend de inleidster. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar voor een ieder die belangstelling heeft.

Voor informatie Plony Korving-Harteveld tel. 3203172.

Volgende bijeenkomsten Vrouw- en Geloofkring:

17 februari, De Haard, Fides, geloof, Willien van Wieringen

16 maart, De Leidraad, Spes - hoop, Riet van der Ham

20 april, Kruisheuvelkerk, Caritas - naastenliefde, Eta van Woudenberg

11 mei, Dorpskerk, Afsluitende ochtend, Prudentia - wijsheid, kerngroep.

### Confessionele Vereniging Voorburg e.o.

Graag nodigen wij u uit voor de eerstvolgende lezing die wordt gehouden op donderdagavond 28 januari, aanvang 20.00 uur in de grote zaal in bijgebouw De Voorhof naast de Oude Kerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg. Spreker: dr. G. den Hartogh uit Krimpen aan de IJssel. Onderwerp: *Gods voorzienigheid*.

Dit onderwerp heeft in de loop van de (kerk)geschiedenis veel pennen in beweging gebracht en er wordt tot op de dag van vandaag veelvuldig over gediscussieerd. De verklaring hiervoor is simpel: wij leven immers in een wereld waarin van alles gebeurt en waaraan wij, met name dankzij de invloed van de sociale media, persoonlijk deel lijken te hebben.

Tegelijkertijd doet dit de vraag opkomen hoe alle verschikkingen die plaatsvinden te rijmen zijn met de notie van Gods goedheid en liefde. Dit geldt overigens niet alleen voor 'grote' zaken zoals oorlog, terreur, hongersnoden en natuurrampen, maar ook voor datgene wat zich afspeelt in ons eigen leven: ziekte, tegenslag, leed en verdriet. Het is uiteraard onmogelijk om in het betrekkelijk korte bestek van één lezing al deze aspecten aan de orde te stellen. Toch hoopt dr. Den Hartogh, die in 1999 promoveerde op dit onderwerp, een aantal aspecten over het voetlicht te brengen.

### Aglow Voorburg

Maandagavond 8 februari is er weer een geloofsopbouwende bijeenkomst. Er is zang en gelegenheid voor gebed. Nog nooit een avond bijgewoond? Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan. Aanvang: 20.00 uur Inloop 19.45 uur Koffie en thee verkrijgbaar in de hal.

Adres: De Groene Loper, Van Royenstraat 2, 2273 VD Voorburg. Tram 2 en bus 23. Halte Mgr. Van Steelaan. Inl. 3853076 of 3993222.

### Prot. Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op dinsdag 16 februari in de Koningkerk te Voorburg, Br. Ingenhoeslaan 2, aanvang 14.00 uur. De heer Paul Verkade komt spreken over de schrijver en dichter Willem de Merode. U bent allen van harte welkom.

*J. Carton*

### Hannah Marks exposeert in Winkelcentrum Leidsenhage

Tot en met 13 februari is in De Schakel in Leidsenhage een nieuwe expositie te bezichtigen van Hannah Marks. Tijdens een ziekteperiode begon zij op 18-jarige (1960) leeftijd portretten te tekenen die op de 'cover' van tijdschriften als Margriet en Revue stonden. Pogingen om dat talent verder te ontwikkelen liepen op niets uit totdat zij na haar pensionering eindelijk die docenten vond (2004), die haar leerden wat nodig was om verder te kunnen gaan. Dat waren Kees Fluitman en Louis Houwen voor schilderen met olieverf en Fred Adam voor aquarelleren. Hierna is zij op eigen houtje verder gegaan met zich nog meer te ontwikkelen. Recentelijk kreeg zij ook les van Hans van Mellick en Andrzej Wawrzyniak. Zij is lid van het kunstenaarscollectief Artery (www.arteryk.nl) waar meer werk van haar te zien is.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust kijken. U bent van harte welkom tijdens de openingsuren van De Schakel, maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.



*Aan een boom zo volgeladen...*

## Muzikale berichten

**Lunchconcert De Open Hof**  
*31 januari: "Andrew Wright, virtuoos pianist en actief pianodocent"*

Na een majestueus Kerstconcert gaat de serie lunchconcerten op zondag 31 januari weer verder met een mooi en afwisselend programma van pianist/organist Andrew Wright en enkele van zijn leerlingen. De muzikale kwaliteiten van Andrew behoeven voor velen van u waarschijnlijk geen toelichting meer en die kwaliteiten beloven wat voor de leerlingen die hij voor het lunchconcert eind januari voor u meeneemt. Andrew zelf noemt het lunchconcert "Een afwisselend uur pianomuziek van jong talent" of wel "Jonge mensen op het (lunch)concertpodium". Op het programma staan werken van Bach (1685-1750), Mozart (1756-1791), Scriabin (1872-1915), Debussy (1862-1918), Rachmaninoff (1873-1943). In ruim een uur krijgt u een muzikaal programma aangeboden uit een muzikale tijdspanne van ruim 250 jaar. Voor de leerlingen van Andrew een goede oefening om voor publiek te spelen; voor u een kans om te genieten van de muziek van deze componisten en de kwaliteiten van Andrew als pianist en pianodocent. Het lunchconcert op 31 januari begint traditiegetrouw om 12.00 uur en de toegang is gratis. Wie iets eerder komt kan een boterhammetje meeten. Na het concert is er een versnapering om het concert gezellig met elkaar af te sluiten. Ter vergoeding van de kosten wordt een uitgangscollecte gehouden.

### Een nadere kennismaking met (onze) Andrew Wright

Andrew woont sinds 2009 in Nederland. Na een eerdere studie in o.a. Dalles behaalde Andrew in 2011 bij Naum Grubert een tweede mastertitel aan het Haagse Conservatorium, waar hij nu ook zelf les geeft. Hij doet promotieonderzoek en reist de hele wereld door om concerten te geven, die al dan niet uitgezonden worden op radio of TV. Hij neemt regelmatig deel aan internationale en prestigieuze festivals en concoursen. Naast

muziek van bekende en minder bekende componisten uit het verleden is Andrew ook actief als vertolker van eigentijdse muziek. Hij is de oprichter en dirigent van een eigentijdse muziekgroep genaamd de "Zeitgeist Consort". Deze muziekgroep organiseerde experimentele concerten en creatieve evenementen.

Naast zijn inzet om zijn eigen gaven te verbeteren en te verbreden deelt Andrew ook zijn gaven uit: hij geeft masterclasses en pianoles aan studenten van alle leeftijden. Samen met enkele "assistenten" biedt Andrew zijn studenten via lessen, concerten, examens en masterclasses een breed scholingsprogramma.

In de afgelopen jaren heeft Andrew zijn focus van piano verbreed naar orgel. Hij begon zijn orgelstudie bij Gerard Legierse (organist van de Bonifatius Kerk in Rijswijk) en in 2013 zette hij die studie voort bij Ben van Oosten aan het Codarts Rotterdamse Conservatorium. In 2015 sloot hij die studie met succes af.



Was getekend Andrew Wright, piano-virtuoos en onze organist-cantor

## Overige berichten

### Jaarvergadering Federatie van Diaconieën



De jaarvergadering 2016 vindt DV plaats op zaterdag 12 maart in vergader- en congressentrum

De Schakel in Nijkerk. Het centrale thema is: De diaconie, de samenleving en de overheid: welke diaconie wil je zijn in de participatiemaatschappij, kansen en grenzen. Professor Herman Noordegraaf, hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, leidt het onderwerp in. De jaarvergadering vangt aan om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en wordt afgesloten met een lunch. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Inlichtingen bij:

G. van Beek,  
secretaris Federatie van Diaconieën  
tel: 030-6920659/0651317775  
e-mail: info@federatie-diaconie.nl

### Dagboek

De Bijbelse dagkalender 2016 is verschenen. Het boekje is een veelgebruikt hulpmiddel bij een dagelijks meditatief moment over een Bijbeltekst. De meditatie's zijn kort en puntig en zetten aan tot verder denken. Het boekje volgt het Bijbellesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Achterin zijn gebeden opgenomen voor dagelijkse en belangrijke momenten in het leven. Op de website [www.boekencentrum.nl](http://www.boekencentrum.nl) staat een gratis te downloaden tekstregister (pagina: Bijbelsdagkalender 2016). De volgende predikanten uit de Protestantse Kerk leverden bijdragen: J.J.F. van Melle, S. Janse, K. van den Broeke, R. van Essen, M.C. Molenaar-Dekker, H.J. Oortgiesen, H. Jansen, M.C. Kapteyn, H. van Dorssen, D.J. Versloot, W.L. van der Geer, G. van Meijeren, C.H. Wesdorp, R. van den Beld, S. Ypma, Wijting, B.H. van de Weg, A.C. Bronswijk. Het boekje is te bestellen via de boekhandel of [www.boekencentrum.nl](http://www.boekencentrum.nl). ISBN: 978 90 239 2851 5, prijs: € 7,50.

*In mijn nood heb ik geroepen:  
"Heer!" En de Heer antwoordde,  
hij gaf mij ruimte. Psalm 118: 5*

## KerkWebRadio

Bent u tijdelijk of geheel niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van de KerkWebRadio zodat u op de hoogte blijft van het gemeentegebeuren.

Met de KerkWebRadio-ontvanger (via de telefoonlijn of ethernet) of op de computer via [www.kerkkomroep.nl](http://www.kerkkomroep.nl) zijn de protestantse kerken van Voorburg te beluisteren. Let er op dat u bij rechtstreekse uitzending op de play-knop bovenaan klikt. Op de website [deopenhofvoorburg.nl](http://deopenhofvoorburg.nl) staat onderin de rechter kolom een widget waarmee u direct een kerkdienst van De Open Hof kunt beluisteren.

Ook via uw smartphone of tablet kunt u een kerkdienst volgen, waar u ook bent. De app voor Iphone en Ipad is gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google Play onder de zoekopdracht Kerkkomroep. Bijzonder in de app is een button "Mijn kerken", waaronder u uw voorkeur kunt opslaan en op deze manier snel bij de kerk kunt uitkomen waar u graag naar luistert.

Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.

## Week van gebed: Letland

*Kerken uit Letland verzorgden liturgie en gebeden voor de Week van Gebed om de eenheid van christenen*

### *Doopvont en preekstoel*

Het oudste doopvont in Letland dateert uit de tijd van de grote evangelieverkondiger van Letland, St. Meinhard. Dit stond oorspronkelijk in zijn Kathedraal in Ikšķile. Vandaag staat het midden in de Lutherse Kathedraal van Riga, de hoofdstad van Letland. De plaatsing van het doopvont zo dicht bij de prachtig versierde preekstoel getuigt van de relatie tussen doop en verkondiging en van de gemeenschappelijke roeping van alle gedoopten om de machtige daden van de Heer te verkondigen. Deze roeping is het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van christenen in 2016.

### *Byzantijnse missionarissen en Moravische zendelingen*

Archeologische vondsten doen vermoeden dat Byzantijnse missionarissen het christelijk geloof voor het eerst in de 10de eeuw naar het Oosten van Letland gebracht hebben. Echter, volgens de meeste verslagen dateert het begin van het christendom in Letland uit de 12de en 13de eeuw, te beginnen met de evangelisatie missie van St. Meinhard en later gevolgd door Duitse missionarissen. De hoofdstad Riga was in de 16de eeuw één van de eerste steden die Luthers ideeën overnam. In de 18de eeuw hebben zendelingen uit Moravië (Herrnhutters) het christelijk geloof in het hele land nieuw leven ingeblazen en verdiept. Hun nakomelingen hebben een belangrijke rol gespeeld in het proces dat leidde tot de onafhankelijkheid in 1918.

### *Letland: religieus en politiek strijdtoneel*

Het verleden dat gekenmerkt werd door verschillende periodes van conflict en lijden, heeft merkbare sporen nagelaten in het kerkelijke leven in Letland van vandaag. Het is een triest gegeven dat het gebruik van geweld door sommige vroege missionarissen en kruisvaarders een verkeerde voorstelling gaf van de essentie van het Evangelie. Door de eeuwen heen was Letland een religieus en politiek strijdtoneel tussen verschillende nationale en confessionele machten. Politieke machtsverschuivingen in delen van het land werden vaak ook gevolgd door veranderingen in confessionele binding bij de mensen. Vandaag is Letland een kruispunt waar rooms-katholieke, protestantse en orthodoxe regio's elkaar ontmoeten. Vanwege deze unieke locatie is Letland een thuis voor christenen uit veel verschillende tradities, maar geen enkele is dominant.

### *Getuigenis en martelaarschap*

Als onafhankelijke staat bestond Letland voor het eerst tussen 1918 en 1940. De staat ontstond in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog en de ineenstorting van het Russische en Duitse rijk. De Tweede Wereldoorlog en de decennia die daarop volgden met hun totalitaire antichristelijke ideologieën – het atheïstisch nazisme en communisme – brachten de mensen en het land van Letland vernietiging, die duurde tot aan de ineenstorting van de Sovjet Unie in 1991. Gedurende die jaren waren christenen met elkaar verenigd in het

gezamenlijke getuigenis van het Evangelie – zelfs tot aan het martelaarschap. Christenen ontdekten wat het betekent om deel te hebben aan het door St. Petrus genoemde koninklijk priesterschap door marteling, verbanning en dood te verdragen omwille van hun geloof in Jezus Christus. Door deze band van het lijden is een diepe verbondenheid tussen christenen in Letland gegroeid. Daardoor hebben ze het priesterschap van gedoopten ontdekt waardoor ze in staat waren hun lijden in verbondenheid met het lijden van Jezus voor het welzijn van anderen te dragen. Het Bisschop Sloskans Museum (hij bracht acht jaar door in Sovjetkampen) is een uitdrukking van deze gezamenlijke ervaring. Op de binnenmuur van dit museum staan vier lijsten van martelaren en vervolgte christenen – leden van de orthodoxe, lutherse, baptisten en katholieke kerken.

### *Gebed voor vrijheid*

De ervaring van het samen zingen en bidden – inclusief het volkslied God zegene Letland – was cruciaal voor het herwinnen van de onafhankelijkheid van Letland in 1991. Vurig werd er in veel kerken van de hele stad om vrijheid gebeden. Verenigd in zang en in gebed wierpen ongewapende burgers barricades op in de straten van Riga. Ze stonden schouder aan schouder tegenover de Sovjettanks.

### *Kleine en oecumenische gebedsgroepen*

Echter, de duisternis van het totalitarisme van de 20ste eeuw heeft veel mensen vervreemd van de waarheid van God de Vader, zijn openbaring in Jezus Christus en de leven gevende macht van de heilige Geest. Gelukkig was de post-sovjet periode een tijd van vernieuwing voor de kerken. Veel christenen komen samen voor gebed in kleine groepen en in oecumenische diensten. Ervan bewust dat het licht en de genade van Christus niet alle mensen van Letland hebben bereikt en veranderd, willen ze samen werken en bidden opdat de historische, etnische en ideologische wonden die nog steeds de Letse samenleving tekenen, geheeld worden.

### *Vorbereiding Week van Gebed in Riga*

Het voorbereidende werk aan de teksten voor de Week van Gebed voor dit jaar is gedaan door een groep van vertegenwoordigers uit verschillende delen van Letland. Ze werden bij elkaar gebracht door de rooms-katholieke Aartsbisschop van Riga, mgr. Zbignevs Stankevičs. De voorgestelde teksten werden afgerond tijdens een bijeenkomst van het Internationale Comité dat is samengesteld door de Commissie Faith and Order van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van Christelijke Eenheid. De leden van het comité vergaderden samen met de vertegenwoordigers van de Letse kerken in september 2014 in het Rooms-katholiek Seminarie in Riga.